

Lời nói đầu:

***Ad maiorem Dei gloriam inque hominum salute***

Cuốn sách nhỏ bé này được thực hiện theo phương châm nên thánh của Thánh I-nha-xi-ô Lô-dô-la: làm mọi việc để “*tôn vinh Thiên Chúa hơn và vì phần rỗi của nhân loại*”

Với tinh thần “luôn nhận định trong mọi tình huống” và “tuyệt đối trung thành với Đức Giáo Hoàng”, ngài cùng với Thánh Phanxicô Xaviê đã có những đóng góp hết sức to lớn cho Giáo Hội trong thời kỳ Phục Hưng và được ví như là Phêrô và Phaolô của Giáo Hội trong thời kỳ này.

Trong bối cảnh Thời Cuối, chúng ta càng cần đến tinh thần nên thánh giữa đời thường như ngài, đặc biệt là tinh thần “luôn nhận định trong mọi tình huống”, nói nôm na là phải suy nghĩ để thấu hiểu vấn đề, để hiểu được những “sự dữ tàn bạo” được che đậy dưới những vỏ bọc của “bao dung”, “nhân từ”... Đặc biệt là cũng như ngài, chúng ta vẫn tuyệt đối trung thành với Đức Giáo Hoàng chân thật do Thiên Chúa cất đặt ở trần gian này.

Vì Thánh I-nha-xi-ô cũng là Đấng bảo trợ các chiến binh, chúng ta cũng xin ngài luôn đồng hành, nâng đỡ, bảo vệ và giúp chúng ta trở thành những chiến binh trung thành của Chúa Kitô trong Thời Cuối.

Chúng ta cùng cất cao tiếng hát với **Kinh Quảng Đại Hiến Dâng** của Thánh I-nhà-xi-ô để thấm nhuần tinh thần của một chiến binh quả cảm trước trận đại chiến cánh chung. Lời kinh đã được phổ nhạc tại: <http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kinh-quang-dai-hien-dang-dang-cap-nhat.drLuIJKUaXqY.html> :

+++

Lạy Chúa Giêsu,  
Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại.  
Biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự.

Biết cho đi mà không tính toán.  
Biết chiến đấu không ngại thương tích.  
Biết làm việc không tìm nghỉ ngơi.  
Biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn  
là được biết con đang thi hành ý Chúa.

Con xin dâng Chúa con người của con  
Những gì con có xin dâng lại cho Chúa.  
Đây là tự do ý chí của con  
Đây là trí nhớ trí hiểu của con  
Mọi sự đều là của Chúa  
Xin dùng con theo Thánh Ý Ngài  
Xin ban tình yêu và ân sủng Chúa.

Amen.

# Quan điểm truyền thống của Giáo Hội về mạc khải tư và về dị giáo

Tiến sỹ Kelly Bowring

Những Thông Điệp của Maria Divine Mercy (MDM), mà người ta được biết là do cô nhận được từ Thiên Đàng, là hoàn toàn xác thực. Tôi đã xem xét kỹ tất cả những thông điệp cũng như tất cả những đánh giá và những chỉ trích đối với những thông điệp của cô... và tôi chưa từng thấy một lỗi lầm nhỏ nào trong những thông điệp mà cô nhận được. Và cho tới nay, những đánh giá tiêu cực về MDM mà những người chỉ trích loan truyền, cho dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, vẫn chưa ngã ngũ và chưa đưa ra được những lý lẽ thuyết phục.

Tôi chưa từng phát hiện thấy những thông điệp của cô có bất cứ điều gì mâu thuẫn với giáo lý, cũng không phát hiện những thông điệp này thật sự có sai lầm gì. Kể từ lúc đầu cho tới nay, những thông điệp của cô không hề bị kết án bởi bất cứ giới chức có thẩm quyền xét xử nào trong Giáo Hội (trong trường hợp này là các Giám Mục của Ái Nhĩ Lan), mặc dù chắc chắn một điều là những thông điệp này cũng chưa được Giáo Hội công nhận. Tuy nhiên, nhiều lời tiên báo của cô đã ứng nghiệm và những thông điệp của cô có nhiều nét tương đồng với nhiều nguồn mạc khải được ban cho nhân loại trong thời điểm này.

Cũng vậy, giống như những thông điệp đã nói ở trên, những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Maria Divine Mercy không hề có sai sót nào, vì thế, người ta được phép cầu nguyện bằng những Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Nói tóm lại, các tín hữu trong Giáo Hội có thể đọc và loan truyền những thông điệp của MDM và cầu nguyện bằng những lời cầu nguyện được ban thông qua cô.

Liên quan đến mạc khải tư trong Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Urbanô VIII dạy rằng: *“Trong những trường hợp liên quan đến mạc khải tư, tin thì tốt hơn là không tin, vì nếu chúng ta tin, và khi điều chúng ta tin được chứng minh là có thật, thì chúng ta sẽ được vui mừng vì đã tin, vì Mẹ Chí Thánh của chúng ta mời gọi chúng ta tin như vậy. Nếu chúng ta tin, nhưng điều chúng ta tin lại được chứng minh là sai, thì chúng ta sẽ vẫn lãnh nhận tất cả những phúc lành như thể điều chúng ta đã tin là có thật, vì chúng ta tin điều ấy là thật.”*

Liên quan đến những thông điệp, một trong những vấn đề hết sức nghiêm túc mà người ta đặt ra liên quan đến những thông điệp từ Thiên Đàng của MDM là thông điệp nói về việc Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI phải từ bỏ ngôi vị Giáo Hoàng (trước khi ngài qua đời) và việc vị kế nhiệm ngài sẽ là một ngôn sứ giả (như đã được nói tới trong Sách Khải Huyền Chương 13). Đây là một thông điệp gây ra nhiều khó khăn và phải được xem xét cùng với việc nhận định thật thấu đáo.

Vì vậy, trong khi chúng ta nghiên ngẫm và loan truyền những thông điệp của MDM... **như là những người Công Giáo sống đức tin của mình**, chúng ta cũng phải cẩn thận và thậm chí phải biết phán đoán một cách nghiêm túc.

Thời gian sẽ trả lời

Thời gian sẽ làm cho sự việc trở nên rõ ràng hơn trong vấn đề hết sức nhạy cảm này, liên quan đến việc có nên khước từ những thông điệp của MDM hay không, những thông điệp của cô ấy có thiếu tính xác thực hay không, hoặc cuối cùng thì cô ấy có bị Giáo Hội kết án một cách xác đáng hay không. Nếu không, những điều cô ấy tiên báo sẽ tiếp tục tỏ ra đáng tin cậy khi nhiều biến cố xảy ra và những lời tiên tri trở thành sự thật.

### **Vấn Đề Quan Trọng và Sự Minh Bạch**

Ngay lúc này đây, câu hỏi mà người ta rất thường hay gặp phải liên quan đến cô MDM là liệu một vị Giáo Hoàng được bầu ra một cách hợp lệ lại có thể là một ngôn sứ giả không, theo như những thông điệp mà cô ấy đang nhận được. Câu trả lời là – CÓ.

Điều này có thể xảy ra, nhưng điều này cũng hoàn toàn không thể xảy ra.

**Vậy thì bằng cách nào mà một vị Giáo Hoàng được bầu chọn ra một cách hợp lệ lại có thể là một ngôn sứ giả** (một vị Giáo Hoàng Giả hay một vị Phản Giáo Hoàng)?

Đức Giáo Hoàng Phaolô IV trong Tông Hiến *Cum ex Apostolatus Officio* nói về tính hợp lệ của Giám Mục hoặc Giáo Hoàng liên quan đến vấn đề dị giáo và ly giáo có dạy rằng, nếu bất cứ kẻ nào đã là một kẻ theo dị giáo trước khi được bầu làm Giáo Hoàng, thì kẻ ấy không

phải là một Giáo Hoàng hợp lệ, ngay cả khi kẻ ấy được bầu ra một cách hợp lệ bởi đa số các Hồng Y.

Cũng vậy, Giáo Luật số 188.4 (Sách Luật 1917 trong Luật của Giáo Hội) quy định rằng nếu một người trong hàng giáo sĩ (Giáo Hoàng, Giám Mục, v.v.) trở thành một kẻ theo dị giáo, thì kẻ ấy đương nhiên bị bãi chức, theo giáo luật hiện hành mà không cần phải có bất kỳ thông báo nào.

Thánh Rôbert Bêlamin, Thánh Antôn, Thánh Phanxicô đờ Salê, Thánh Anphongsô Ligôri và nhiều nhà thần học khác đều dạy rằng, một kẻ theo dị giáo thì không thể là một Giáo Hoàng hợp lệ.

Thánh Anphongsô Ligôri, Tiến Sĩ Hội Thánh dạy rằng: *“Nếu Thiên Chúa để cho một Giáo Hoàng trở thành một kẻ theo dị giáo vô cùng cố chấp và tàn bạo, thì kẻ theo dị giáo ấy không còn là một Giáo Hoàng nữa và Tông Tòa được coi là trống ngôi.”*

Dưới đây là đường dẫn của trang web, trong đó có nhiều trích đoạn nói về vấn đề dị giáo đang được bàn luận ở đây: <http://www.protestanterrors.com/pope-heresy.htm>

Tuy nhiên, Giáo Luật cũng đòi buộc rằng các tín hữu phải coi như chúng ta đang có một Giáo Hoàng hợp lệ, trừ khi cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Giáo Hội chính thức công bố điều ngược lại.

Vì thế, người ta có thể xem xét đến khả năng một vị “Phản Giáo Hoàng” rất có thể xuất thân từ mật nghị Hồng Y hoàn toàn hợp lệ và việc xuất thân này không góp phần vào việc hình thành chức vị Giáo Hoàng giả hoặc Giáo Hoàng theo “dị giáo”.

Do đó, người ta hoàn toàn có thể trung thành với Huân Quyền của Hội Thánh VA đồng thời suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng những thông điệp của MDM là xác thực, rằng vị Giáo Hoàng này là một ngôn sứ giả... và ngay cả khi chính Giáo Hội tuyên bố rằng điều này hầu như KHÔNG thể xảy ra.

## **Lên Án và Bất Tuân Đức Giáo Hoàng**

Chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng, liệu có được phép lên án Đức Giáo Hoàng hay không. Câu trả lời là “có”.

Đây là một ví dụ cụ thể trong Kinh Thánh mà Thánh Phaolô đã ghi chép lại khi xảy ra va chạm giữa ngài và Đức Giáo Hoàng đầu tiên là

Thánh Phêrô: “Nhưng khi ông Kê-pha (Phêrô – Giáo Hoàng đầu tiên) đến An-ti-ô-khi-a, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. (Galát 2,11-14)

Thánh Tôma Aquinô xác quyết rằng: *“Khi có những mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với Đức Tin, thì các giáo dân phải chắt vắn, thậm chí là chắt vắn công khai những vị Giám Mục.”*

Khi giải thích về việc sửa lỗi những người cô chấp trong hàng giáo sĩ, và thậm chí là sửa lỗi các Đức Giáo Hoàng, Thánh Augustinô viết rằng: *“Những người bề dưới phải thể hiện sự can đảm mà chống lại những người bề trên, khi những người bề dưới chỉ vì bác ái mà phải lên tiếng để bảo vệ sự thật.”*

Chính các Đức Giáo Hoàng cũng dạy bảo về điều này. Đức Piô IX đã nói rằng: *“Nếu một vị Giáo Hoàng nào trong tương lai dạy bất cứ điều gì đi ngược lại với Đức Tin Công Giáo thì đừng tuân theo ông ta.”*

Ngay cả khi nhiều người tuân theo vị Giáo Hoàng đó mà chạy theo dị giáo và *“Ngay cả khi những người Công Giáo trung thành với truyền thống chỉ còn lại một nhóm nhỏ, thì họ chính là những người thuộc về Giáo Hội Chân Thật của Chúa Giêsu Kitô,”* theo lời Thánh Athanasiô dạy.

Ngay cả Thánh Rôbert Bêlamin thuộc Dòng Tên còn viết rằng:

*“Hoàn toàn phải lẽ khi chống lại vị Giáo Hoàng nào công kích Giáo Hội, cũng hoàn toàn phải lẽ khi chống lại kẻ nào công kích các linh hồn hoặc gây ra rối loạn xã hội, và quan trọng nhất là chống lại kẻ nào ra sức hủy diệt Giáo Hội. Tôi muốn nói rằng hoàn toàn phải lẽ khi chống lại ông ta bằng cách không thực hiện những gì ông ta truyền và phải ngăn cản việc thực hiện ý định của ông ta.”*

## **Giáo Hoàng Phanxicô không cứu các linh hồn mà đang làm mất đi các linh hồn**

Tác giả: Linh mục Peter Carota

*Nguồn: <http://www.traditionalcatholicpriest.com/2015/02/04/pope-francis-not-saving-souls-loosing/>*

Theo quan niệm của Giáo Hoàng Phanxicô thì Giáo Hội Công Giáo là một ngôi nhà để chào đón tất cả những người đồng tính nữ, những người đồng tính nam, những người chuyển giới, những người lưỡng giới, những người ly dị và những người tái hôn, những người Tin Lành và những người vô thần.

Giáo Hoàng cảm thấy rằng những người này đã bị Giáo Hội đối xử một cách nặng nề khi Giáo Hội lên án những “tội lỗi” của họ và ông ta muốn chào đón họ vào trong “giáo hội chữa lành” để họ được đón nhận và được chữa lành.

Tôi (Tác giả bài viết – Linh mục Peter Carota) nghĩ rằng ông ta muốn đặt họ ngang hàng với những người nghèo khó, những người trẻ thất nghiệp và bất cứ người nào đã từng bị đối xử nặng nề.

Mặc dù lòng tốt của ông ta là điều đáng được khen ngợi, nhưng lòng tốt của ông ta lại đặt không đúng chỗ. Vì họ là những con người sống trong tội lỗi và họ sẽ phải sa hỏa ngục nếu họ không hoán cải trước khi chết.

### **Giáo Hoàng này có một cách hành xử điển hình.**

1. Ông ta nhận được một lá thư từ một người nào đó cảm thấy bị giáo hội ruồng bỏ vì người ấy là người đồng tính hoặc đã có những “biến đổi về giới tính”( vốn không phải do di truyền, một cậu thanh niên thì luôn là một cậu thanh niên cho dù cậu ta có dùng đến phương pháp phẫu thuật để thay đổi về bên ngoài của cơ thể. Những cậu thanh niên có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y. Những cô thiếu nữ có hai nhiễm sắc thể X), hoặc là một người mẹ ly dị và tái hôn, hoặc là một người mẹ đơn thân đã chia tay người bạn trai đầy bạo lực, kẻ lẽ ra đã giết chết đứa trẻ của cô bằng cách phá thai nhưng hẳn đã không phá thai.
2. Và lại có cuộc điện thoại từ giáo hoàng đề làm cho họ cảm thấy là được “giáo hội” đón nhận.
3. Trong một số trường hợp, họ được mời tới để gặp gỡ riêng với giáo hoàng.

4. Và rồi bằng cách nào đó, giới truyền thông nghe biết về sự việc này.
5. Những kẻ theo chủ nghĩa tự do tung hô giáo hoàng như một người hùng.
6. Hầu hết những người Công Giáo và những người không phải là Công Giáo cảm thấy hoang mang.
7. Người ta bắt đầu tin rằng Giáo Hội Công Giáo có thể và đã từng thay đổi Giáo Huấn của Giáo Hội về luân lý tính dục.
8. Hầu hết những người Công Giáo vốn đã đón nhận “thứ luân lý mới mẻ của thế gian” cảm thấy vững tin trong lối sống sai lạc của họ.
9. Họ cảm thấy lương tâm của họ được nhẹ nhàng vì họ đã từng nghe giáo hoàng nói rằng lối sống lệch lạc của họ thì không có gì là vô luân.
10. Thực ra lối sống của họ là đáng mừng và đáng hãnh diện.
11. Nhiều người học đòi theo cách sống đầy tội lỗi của “những người Công Giáo” trong cách sống vô luân của họ.

Chính những người này sẽ chết đi vào giờ phút không ngờ tới, ở bất cứ nơi nào trên thế giới và sau đây là những hậu quả:

1. Những người này sẽ bị phán xét theo những lề luật của Thiên Chúa chứ không phải theo những luật lệ của giáo hoàng.
2. Những người này có thể bị án phạt đời đời trong hỏa ngục.
3. Linh hồn của họ bị hư mất chứ đâu có được cứu rỗi.

Giờ đây chúng ta hãy thử coi những khả năng có thể xảy ra khi ai đó có thể bất đồng với giáo hoàng và họ bảo vệ những điều mà Chúa Giêsu truyền dạy trong Kinh Thánh và trong Giáo Hội Công Giáo hơn 2.000 năm tuổi.

1. Những trang mạng cá nhân, giới truyền thông, hàng giáo sĩ và giáo dân mạnh mẽ lên án họ là những người cực đoan.
2. Người ta lập tức kết án những người này là thiếu bác ái và cực kỳ xét đoán.



3. Nếu họ tình cờ rao giảng về sự thật tại một giáo xứ hoặc tại một trường học Công Giáo, thì người ta lại tổ chức một nhóm những người giận dữ để chống đối họ.
4. Những người này biện minh cho sự tức giận, thù nghịch và việc ngược đãi của họ bằng cách nhắc lại lời của “giáo hoàng khá ái của họ”, người đã nói rằng **“Tôi là ai mà lại phán xét”** và “Đừng nói về việc phá thai hoặc kiểm soát sinh sản”.
5. Các đức hồng y, (như Hồng Y Burke), các tu sĩ (như các tu sĩ Dòng Phanxicô), các linh mục hoặc những người đã rao giảng sự thật trong Giáo Hội Công Giáo, đã bị mất chức, bị thuyên chuyển, bị bịt miệng và bị trừng phạt.
6. Khắp nơi trên thế giới, các tín hữu Công Giáo theo truyền thống đang bị ngược đãi, bị đàn áp bởi chính giáo hoàng, các giám mục, các tu sĩ và các linh mục khác.
7. Việc là một người Công Giáo giữ vững lòng tin và tuân theo truyền thống lại là **“thứ tội duy nhất không thể tha thứ được”**.

Trong Sứ Vụ để thực thi Lòng Bác Ái thì việc làm trước hết là phải nhắc nhở những người tội lỗi. Quả thật, chúng ta là những người tin vào Kinh Thánh và tin vào Giáo Hội Công Giáo đồng thời chúng ta cũng phải yêu thương và quan tâm đến những người tội lỗi.

Chúng ta yêu thương những người phải khổ sở đấu tranh với sự ham muốn cùng giới tính hoặc có sự lệch lạc trong việc xác định giới tính hoặc bất cứ chức cảm dỗ dấy tội lỗi và hoang mang nào. Nhưng chúng ta phải giúp họ nhận ra rằng:

- Tội lỗi là tội lỗi.
- Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Người đặt ra những Điều Răn là để bảo vệ chúng ta.
- Thiên Chúa là Đấng công chính.
- Bất cứ tội trọng nào mà chúng ta không xưng thú thì khi chết chúng ta sẽ bị kết án phải sa hỏa ngục đời đời.
- Thiên Đàng là nhà đích thực của chúng ta và là nơi có niềm hoan lạc đích thực.

Chúng ta hãy tiếp tục rao giảng Phúc Âm và rao giảng sự thật trong Giáo Hội Công Giáo cho dù chúng ta có bị ngược đãi, bị xét đoán, bị lên án, bị thù ghét, bị bịt miệng và bị gọi là những kẻ cực đoan và bị ghi tên vào sổ bia đen. Chúng ta đang kết hiệp hết sức mật thiết với Chúa Giêsu, với Thánh Gioan Tẩy Giả và tất cả các thánh trong suốt dòng lịch sử. Hãy là người loan báo sự thật ngay cả khi chúng ta bị chế nhạo, bị tẩy chay, bị chửi bới, bị trục xuất và có thể sớm bị tù tội hoặc bị giết hại. Chúa Giêsu đã dạy rằng: “Đừng sợ hãi”.

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. (Mt 5, 11-12)

## **Chúng ta phải hành xử ra sao nếu Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả**

Tiền sĩ Kelly Bowring - Tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất như: *“The Secrets, Chastisement, and Triumph”* and *“The Signs of the Times”*

Ngày 13 tháng 3 năm 2014: KỶ NIỆM MỘT NĂM DƯỚI TRIỀU ĐẠİ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Tôi nghĩ Giáo Hoàng Phanxicô là vị Giáo Hoàng làm cho ứng nghiệm lời tiên tri về thời cuối trong giai đoạn liên quan đến vị Giáo Hoàng cuối cùng theo như lời tiên tri của Thánh Malachy. Theo lời tiên tri này thì đơn giản là không còn thời gian cho một vị Giáo Hoàng nào khác trước khi những biến cố cuối cùng xảy ra. Cách đây một năm, sau khi xem xét những lời tiên tri đáng tin cậy từ Thiên Đàng về thời đại của chúng ta và mối liên quan giữa những lời tiên tri này với việc bầu chọn vị Giáo Hoàng mới, tôi đã viết một bài báo giải thích rằng sự việc là “khả tín” (dường như là hợp lý nhưng chưa được chắc chắn cho lắm) rằng những lời tiên tri có thể trở thành hiện thực, liên quan đến việc tuyên bố rằng Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả.

Hôm nay, một năm sau triều đại giáo hoàng của ông, càng có thêm chứng cứ về mức độ đáng tin cậy của lời tiên tri từ Thiên Đàng và về chính những hành động của Giáo Hoàng Phanxicô, những giáo huấn

và chương trình hành động được mở ra vốn ăn khớp với lời tiên tri khiến cho tôi phải suy nghĩ rằng sự việc giờ đây không còn ở mức độ “khả tín” mà thậm chí còn ở mức “có thể” ông ta là Ngôn Sứ Giả... hoàn toàn có thể là như vậy.

+++

Là một nhà thần học Công Giáo, tôi nói lên điều này với nỗi lo sợ khủng khiếp và tôi tha thiết kêu gọi độc giả hãy lắng nghe tôi trước khi đưa ra kết luận của chính các bạn. Một năm trôi qua đối với các tín hữu Công Giáo thì ngày hôm nay sự việc càng trở nên rõ ràng rằng một số những việc làm và giáo huấn của Giáo Hoàng Phanxicô đã gây ra những mối quan ngại nghiêm trọng về tính chính đáng. Bài viết này mời gọi các bạn nhìn lại những việc làm và những lời tuyên bố gây rối loạn của Giáo Hoàng Phanxicô cũng như “hiệu ứng Phanxicô” dưới ánh sáng của những lời tiên tri nói về ông ta.

Dĩ nhiên là thời gian sẽ làm cho sự việc trở nên sáng tỏ hơn liên quan đến những kế hoạch và chương trình hành động của ông ta khi mà giờ đây ông ta trở nên quá nổi tiếng về việc hùng biện cho những việc làm của ông ta. Vì thế mà từ nay trở đi tôi sẽ không đưa ra bất cứ kết luận nào, thay vào đó tôi chỉ dành cho Giáo Hoàng Phanxicô sự nghi ngờ và tôi luôn duy trì sự vâng phục đối với Giáo Hội với tư cách là một nhà thần học Công Giáo. Nhưng, tôi sẽ luôn giữ tinh thần tỉnh thức xem xét sự việc và tôi nghĩ rằng nếu ông là một Giáo Hoàng chính đáng và những lời tiên tri là sai trái cũng như những lời nói gây rối loạn của ông chỉ để cho được việc, thì ông sẽ phải vui mừng vì sự cảnh giác của tôi là vì Giáo Hội.

Tuy nhiên, tôi buộc phải có trách nhiệm trình bày cho các bạn là những độc giả một số lý do khiến tôi có nhận định như hiện nay. Trước tiên, tôi sẽ trình bày những lời tiên tri đáng tin cậy từ Thiên Đàng nói về Ngôn Sứ Giả và chúng ta phải làm gì đối với Ngôn Sứ Giả theo như những lời tiên tri này truyền dạy và cuối cùng là cách thức người Công Giáo phải hành xử như thế nào trước khả năng và những mối quan ngại ngày càng gia tăng rằng Giáo Hoàng Phanxicô có thể là Ngôn Sứ Giả.

# I. Những lời tiên tri đáng tin cậy từ Kinh Thánh và những lời tiên tri từ Thiên Đàng có liên quan đến Ngôn Sứ Giả

Dưới đây là 12 nguồn mặc khải của những lời tiên tri có liên quan đến Ngôn Sứ Giả:

1. Trong Sách Khải Huyền, Ngôn Sứ Giả được nhắc đến như là Con Thú từ mặt đất “giống như con chiên”, kẻ đứng đầu giáo hội lầm lạc. Ngôn Sứ Giả “lừa gạt những người sống trên mặt đất”. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng Ngôn Sứ Giả sẽ là kẻ lừa gạt khủng khiếp nhất từng sống trên mặt đất, nói ngắn gọn là con sói đội lột chiên, đóng giả dạng một cách hoàn hảo vai trò không phải là của hắn. Bằng cách này hắn sẽ dẫn đưa nhiều tín hữu vào dị giáo và cuối cùng hắn sẽ khiến cả thế giới phải tôn vinh và thờ phượng tên Phán Kitô (Khải Huyền 13,12). Giáo Lý Công Giáo tuyên tín rằng: *Trước khi Chúa Kitô quang lâm, thì Giáo Hội phải trải qua một cuộc thử thách cuối cùng vốn sẽ làm cho đức tin của nhiều tín hữu dao động... dưới hình thức của một sự lừa gạt về tôn giáo vốn là một trong những tình trạng bôi giáo.*(Giáo Lý Công Giáo số 675)

2. Một cách khách quan và điều cần hết sức lưu ý là chúng ta đang ở trong giai đoạn của vị Giáo Hoàng cuối cùng trong thời đại này theo lời tiên tri nổi tiếng của **Thánh Malachy**. Thánh Malachy là vị thánh sống ở thế kỷ thứ 12 và những lời tiên tri của ngài có liên quan đến vị Giáo Hoàng cuối cùng trong thời đại của chúng ta, **Giáo Hoàng sẽ cai trị sau Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đi-ctô XVI**, lời tiên tri về Giáo Hoàng này như sau:

*Trong cuộc bách hại sau cùng đối với Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện, thì **Phê-rô Thành Rô-ma** sẽ cai trị, ông sẽ là người chặn dắt đoàn giữa nhiều cuộc bách hại, sau đó thành phố trên bảy ngọn đồi (Rô-ma) sẽ bị hủy diệt và vị Thâm Phán rất đáng kính sợ sẽ xét xử toàn dân.*

Vậy thì lời tiên tri này nói với chúng ta điều gì? Lời tiên tri này nói với chúng ta rằng trong triều đại của Giáo Hoàng Phanxicô (trong thời điểm của vị giáo hoàng thứ 112 trong lời tiên tri), thì chúng ta sẽ phải gánh chịu cuộc bách hại sau cùng. Không phải trong tương lai mà là ngay chính hiện nay. Rô-ma sắp sửa bị hủy diệt. Điều này cũng trùng

hợp với lời tiên tri tại La Salette (xin xem bên dưới). Trong số 112 Giáo Hoàng trong lời tiên tri của Thánh Malachy, thì Giáo Hoàng xếp cuối cùng, *Phêrô Thành Rôma, là vị duy nhất không mang số. Tại sao tất cả những vị Giáo Hoàng khác có mang số ngoại trừ vị cuối cùng này?* Có phải đây là sự ám chỉ về tính chính danh của ông ta? Có thể như vậy. Vì thế, “Phêrô Thành Rôma” không nói đến Giáo Hoàng thế gian “đang tại vị”; danh hiệu này không nói đến Giáo Hoàng Phanxicô, nhưng có thể nói đến người nào khác? Xin quý vị đọc thêm về điều này bên dưới. Lời tiên tri này cũng nói với chúng ta về vị Thẩm Phán đang trở lại trong thế hệ này để bắt đầu việc xét xử, để mở ra Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới hết sức trọng đại mà Đức Mẹ đã báo trước tại Fatima.

3. Đức Mẹ tại La Salette đã tiên báo về thời đại sau cùng như sau:

*Rôma sẽ mất đức tin và trở nên thành trì của tên Phẫn Kitô... cả hoàn cầu sẽ kinh hoàng khiếp sợ và hiều người sẽ để cho người ta dẫn dắt sai lạc.*

*Giáo Hội sẽ trở nên lu mờ...*

Thị nhân Melanie tại La Salette đã nói rằng Đức Mẹ nói Giáo hội sẽ bị “lu mờ” được hiểu theo hai nghĩa: 1) “người ta sẽ không biết ai là Giáo Hoàng chân thật”; 2) “*trong một khoảng thời gian, Thánh Lễ trong các nhà thờ sẽ không còn được dâng lên Thiên Chúa một cách có hiệu lực.*”

4. Chúng ta được biết là Đức Mẹ đã truyền dạy qua Linh Mục Gobbi rằng:

*Mẹ sẽ làm cho các con hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của Kinh Thánh. Quan trọng hơn cả là Mẹ sẽ đọc lại cho các con những trang trong quyển sách cuối cùng (Sách Khải Huyền), thời đại mà các con đang sống... Mẹ đang mở ra cho các con cuốn sách được niêm ấn, nhờ đó những bí mật trong Sách Khải Huyền được làm sáng tỏ...*

Như vậy, theo như lời tiên tri này thì thế hệ chúng ta sẽ thực sự trải qua cuộc chiến cuối cùng và khởi đầu của kỷ nguyên hòa bình mà Sách Khải Huyền nói đến. Vậy là những biến cố này giờ đây đang xảy ra với chúng ta.

Liên quan đến Ngôn Sứ Giả trong Sách Khải Huyền, Đức Mẹ tiếp tục truyền dạy qua Linh Mục Gobbi như sau:

Nhờ sự trợ giúp của con thú đen vốn xuất hiện từ biển cả, **một con thú có hai sừng như con chiên** sẽ xuất hiện trên mặt đất... kẻ này có gắn bó mật thiết với đời sống tu trì... **Con thú có hai sừng giống như con chiên cho thấy rõ là Tam Điểm đã xâm nhập vào trong nội tình Giáo Hội**, có nghĩa là **hàng giáo sĩ Tam Điểm** vốn đã mở rộng, đặc biệt nơi những viên chức của hàng giáo phẩm. Việc xâm nhập của Tam Điểm vào trong nội tình của Giáo Hội, đã từng được Mẹ báo trước cho các con tại Fatima, khi mà Mẹ đã báo cho các con biết rằng **Satan sẽ xâm nhập vào tận vị trí cao nhất của Giáo Hội**. Việc làm của hàng giáo sĩ Tam Điểm là **hủy diệt Chúa Kitô và Hội Thánh của Người, là xây dựng một thần tượng mới, nghĩa là một Kitô giả và một giáo hội làm lạc**.

Hội Thánh sẽ nhận biết thời điểm của **tình trạng bội giáo khủng khiếp** trong Hội Thánh. Kẻ gây ra sự bất công sẽ xâm nhập vào trong nội bộ Giáo Hội và sẽ ngồi trong chính Đền Thánh của Thiên Chúa trong khi **đạo binh còn sót lại**, vốn một lòng trung thành, sẽ phải chịu những thử thách và bách hại khủng khiếp nhất.

Từ đó trở đi, tình trạng bội giáo sẽ bao trùm vì hầu như tất cả mọi người sẽ đi theo Kitô giả và giáo hội làm lạc. Khi ấy người ta sẽ mở cửa để chào đón sự xuất hiện của chính tên **Phản Kitô!**

Đức Hồng Y Fulton J. Sheen mà Giáo Hội đã tôn lên bậc đáng kính đã từng thốt lên lời tiên tri trùng khớp với những chi tiết về ngôn sứ giả, lời tiên tri này cho biết rằng ngôn sứ giả sẽ xuất thân từ chính Giáo Hội, từ một trong những Giám Mục của Giáo Hội:

“**Ngôn Sứ Giả** sẽ theo một tôn giáo **không có thập giá**. Một tôn giáo **chỉ đưa đến hư vong**. Một thứ tôn giáo **hủy diệt các tôn giáo**. Sẽ có một **giáo hội (Công Giáo) giả tạo**. Giáo Hội Công Giáo chân thật của Chúa Kitô chỉ là một, nhưng Ngôn Sứ Giả sẽ tạo ra một thứ giáo hội khác. Giáo hội giả tạo sẽ **mang tính tục hóa, toàn cầu và bao trùm khắp thế giới**. Nó sẽ là một **tổ chức liên kết lỏng lẻo của nhiều giáo hội**.”

Các tôn giáo sẽ có hình thức như liên minh toàn cầu, một thứ nghị viện toàn cầu của các giáo hội. Tôn giáo này sẽ không hề có bản chất thánh thiêng và sẽ là nhiệm thể của tên Phản Kitô. Nhiệm thể này trên thế giới ngày nay sẽ mang trong mình nó **Giu-đa** It-ca-ri-ốt và hắn sẽ

là tên ngôn sứ giả. Satan sẽ thu nạp hắn từ **hàng Giám Mục của chúng ta.**”

5. Có một lời tiên tri nổi tiếng mà người ta cho là của Thánh Phanxicô như sau:

*Vào thời hoạn nạn, một kẻ không được bầu chọn một cách hợp lệ, sẽ được người ta đưa lên làm Giáo Hoàng, và bằng cách thức xảo quyệt của hắn, kẻ này sẽ ra sức lôi kéo nhiều người vào con đường lầm lạc... Trong dân Chúa, sẽ có rất nhiều ý kiến trái ngược và rất nhiều sự ly giáo... vì trong những ngày ấy, Chúa Giêsu Kitô sẽ không ban cho họ một vị Chủ Chăn đích thực mà sai đến một kẻ hủy diệt.*

Cách duy nhất mà Giáo Hoàng Phanxicô có thể làm cho lời tiên tri này ứng nghiệm, nếu lời tiên tri này chân thật, là nếu bản thân ông mang một (bí mật) dị giáo trong lòng tại cuộc bầu chọn ông. Khi ấy thì việc các Hồng Y bầu chọn ông lên là không có hiệu lực về mặt giáo luật. Nếu ông không được bầu chọn một cách hợp lệ thì ông là “*một kẻ hủy diệt*” và ngai tòa Giáo Hoàng trống ngôi khi một kẻ giả mạo ngồi trên ngai tòa Thánh Phêrô - ít nhất đây là điều có thể xảy ra.

Có lẽ vì thế mà Đức Mẹ Ban Ôn Lành vào năm 1611 đã nói về thời đại của chúng ta rằng đó là thời hoàng kim của Satan, vốn sẽ gây đau khổ kinh hoàng cho những Mục Tử tốt lành của Giáo Hội và các tín hữu. Vì thế các tín hữu phải “*tha thiết cầu xin và nài van Cha Trên Trời để Người chấm dứt thời buổi tai ương và ban cho Giáo Hội vị Giáo Hoàng vốn sẽ phục hồi tinh thần của hàng linh mục.*”

6. Chân phước Catherine Emmerich đã nói tiên tri rằng:

*Tôi đã trải qua một thị kiến khác về thời đại nạn. Dường như đó là một sự nhượng bộ mà người ta đòi buộc hàng giáo sĩ phải thực hiện nhưng họ không thể nhượng bộ được (có lẽ là buộc họ phải trao Minh Thánh cho những người ly dị, những người tái hôn và những cặp hôn nhân đồng giới)... Dường như người ta đang chia rẽ thành hai phe...*

*Tôi cũng nhìn thấy mối quan hệ giữa HAI GIÁO HOÀNG... Tôi đã nhìn thấy những hậu quả của giáo hội lầm lạc nguy hại ra làm sao... Tôi đã nhìn thấy Giáo Hội của Thánh Phêrô bị hạ bệ bởi một kế hoạch mà hội kín đã thực hiện... Họ xây dựng một giáo hội to lớn, kỳ dị và đầy hào nhoáng vốn đón nhận tất cả mọi tín ngưỡng và cho họ những quyền lợi như nhau: Những người Tin Lành, những người*

Công Giáo và tất cả các chi phái **kết hợp mật thiết với thứ tôn giáo quỷ quái** với một chủ chiên và một đàn chiên... Tôi đã thấy những hậu quả mang tính hủy diệt của giáo hội giả tạo này: Tôi đã thấy giáo hội này bành trướng; Tôi đã thấy nhiều người theo dị giáo dưới mọi hình thức...

Khi phần lớn **Giáo Hội chân thật bị hủy diệt** và khi mà chỉ có thánh đường và bàn thờ còn lại, tôi đã thấy những kẻ tàn phá bước vào trong Giáo Hội cùng với Con Thú (tên Phẫn Kitô)... Tôi nhìn thấy Đức Thánh Cha (Bê-nê-đi-ctô?) vô cùng đau khổ. Ngài sống trong một cung điện khác với cung điện trước đây... Tôi đã thấy một thứ giáo hội kỳ quái mà người ta xây dựng ngược lại với mọi thứ lễ luật... **một thứ Giáo Hội mới hoàn toàn dị giáo của Thành Rô-ma...** Mọi thứ đang được thực hiện theo lý lẽ của con người. Tôi đã thấy mọi hạng người, sự việc, tín lý và mọi thứ ý kiến. Giáo hội này cho thấy có điều gì đó ngạo mạn, tự phụ và hung bạo và họ tỏ ra rất thành công... Giáo Hội chân thật thì hoàn toàn trống vắng và dường như người ta đã hoàn toàn rời bỏ Giáo Hội chân thật. Dường như mọi người đang bỏ chạy. Ở khắp mọi nơi, tôi đều nhìn thấy nỗi khốn khổ khủng khiếp, hận thù, phản nghịch, oán ghét, hoang mang và tình trạng tâm tối tột cùng. Than ôi thành phố! Thương thay cho thành phố! Bão tố đang kéo đến, hãy cẩn thận!

Tôi cũng đã thấy nhiều vùng khác nhau trên mặt đất. Đáng Dẫn Dắt tôi (Chúa Giê-su) gọi tên **Châu Âu** và chỉ vào một khu vực nhỏ có nhiều cát, Người đã thốt ra những lời này: 'Đây là **Đông Đức**, là kẻ thù.' Rồi Người lại chỉ cho tôi một vùng khác về hướng bắc và Người đã nói rằng: 'Đây là **Mát-xcơ-va**, vùng đất gây ra nhiều sự dữ'.

7. Thị nhân Pedro Regis, những thông điệp của ông đã được Đức Giám Mục ở địa phương công nhận và ông thuật lại lời Đức Mẹ nói rằng:

**Sẽ đến ngày khi mà vị Giáo Hoàng chân thật sẽ bị loại bỏ khỏi ngai tòa của ngài... Người ta sẽ thông qua những lễ luật mới nhằm ngăn cản hoạt động của Giáo Hội.**

Trong **trận đại chiến cánh chung, khối của tên Ác Quỷ** sẽ bóc lên từ thánh đường của Thiên Chúa, nhưng ánh sáng của Thiên Chúa sẽ chiến thắng... Việc **thiếu lòng yêu mến dành cho sự thật** và sự **bất kính đối các bí tích** sẽ dẫn đưa nhiều tội tớ được thánh hiến vào vực



thảm của sự bội giáo... Tương lai của Giáo Hội sẽ được ghi dấu bằng một sự chia rẽ khủng khiếp và một sự độc tài tôn giáo bi thảm. Phêrô sẽ đối mặt Giu-đa trong đường lối của hắn... Sự phản nghịch sẽ vươn đến tận ngai tòa thánh Phêrô... Người ta sẽ ra quyết định và sẽ có sự hoang mang khủng khiếp trong Điện Vatican... Tương lai của Giáo Hội sẽ được ghi dấu bằng những sự chia rẽ và những vụ bê bối trong Giáo Hội của Chúa Giêsu...

Sự phản nghịch sẽ vươn đến tận ngai tòa thánh Phêrô... được đánh dấu bằng một cuộc xung đột nghiêm trọng giữa Giáo Hội chân thật và giáo hội lầm lạc.

Thánh Phêrô (Phêrô Thành Rôma) sẽ lèo lái con thuyền hội thánh giữa những bão tố khủng khiếp. Con Thuyền của Thánh Phêrô sẽ đi lạc hướng và sẽ có sự hoang mang khủng khiếp...

Một kẻ tỏ ra tốt lành và công chính sẽ xuất hiện. Hắn sẽ lừa gạt nhiều người, vì hắn sẽ thực hiện những điều kỳ diệu phi thường. Hắn sẽ đến TỪ NAM BÁN CẦU (nơi mà Giáo Hoàng Phanxicô xuất thân) và nhiều người sẽ coi hắn là vị cứu tinh. Hãy cẩn thận và đừng để bị lừa gạt...

Sẽ có HAI NGAI TÒA, nhưng chỉ có một người thật sự là đáng kể vị thánh Phêrô... một Giáo Hoàng kiêu căng ngạo mạn sẽ chia rẽ Giáo Hội. Người ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của ông ta và những gì là quý giá sẽ bị loại bỏ. Một sự hoang mang khủng khiếp về tâm linh đang xuất hiện... kẻ lẽ ra là Phêrô sẽ trở thành Giu-đa. Hắn sẽ mở toang cửa để đón kẻ thù và sẽ khiến cho các tín hữu nam nữ phải chịu đau khổ... Giáo hội sẽ không có người lãnh đạo... một cuộc chiến sẽ nổ ra ở Rôma và chỉ có ít người sống sót.

Hãy lắng nghe huấn quyền chân thật của Giáo Hội và hãy trốn chạy khỏi những đối trá của tên ác quỷ.

Con sói đội lốt chiên sẽ xâm nhập vào thánh đường của Thiên Chúa và chiếm lấy một vị trí danh dự. Sẽ xuất hiện những ý hướng mới, nhưng sự thật của Chúa Giêsu thì ở trong Phúc Âm... Nhân loại sẽ bị bất ngờ bởi một ngôn sứ giả. Những hành động mà người ta coi là kỳ lạ phi thường sẽ lừa gạt được nhiều người. Hãy đề phòng. Hãy yêu quý sự thật và bảo vệ sự thật. Những ai giữ lòng trung thành sẽ cảm nghiệm được niềm hoan diệu kỳ, vì Thiên Chúa sẽ đến cùng với các thiên thần của Người và người công chính sẽ được bảo vệ.

Sẽ xảy ra một **cuộc chiến tâm linh khủng khiếp** và **chỉ có** những ai trung thành mới có thể mang nổi gánh nặng của thập giá. Sẽ đến ngày khi mà nhiều người sẽ tìm kiếm tiệc Thánh Thể, nhưng **bàn thánh sẽ trống trơn**.

Sẽ có sự **bách hại khủng khiếp** trong Giáo Hội của Chúa Giêsu và những con cái đáng thương của Mẹ sẽ phải vác thập giá nặng nề. Các con hãy tin thác và mọi thứ sẽ mang lại kết cục tốt đẹp cho các con. Mẹ là Mẹ Maria đã đến từ Thiên Đàng để chuẩn bị cho sự **vinh thắng** của các con. Các con hãy tuân theo Chúa Giêsu, Thánh Tử của Mẹ. Các con hãy đón nhận sự thật, vì chỉ nhờ sự thật các con có thể chứng kiến **chiến thắng tối hậu của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ**. Các con hãy sống can đảm trong đức tin và lòng cậy trông. Hãy đặt Thiên Chúa lên trên hết tất cả mọi sự. Hãy vững tiến về phía trước. Amen. Mẹ chúc bình an cho các con.

Sẽ đến ngày Giáo Hội của Người sẽ phải chống lại thử thách và các tín hữu nam nữ sẽ phải chịu đau khổ nặng nề. Đó sẽ là **thời điểm bách hại, sỉ nhục và bị ruồng bỏ**. Chưa bao giờ người ta phải chịu đau khổ như vậy. **Kẻ thù của Thiên Chúa sẽ hợp sức phá hủy thánh đường ở nhiều nơi** và giết hại những tín hữu. Những ngày đen tối sẽ đến với Giáo Hội, **nhưng khi tất cả dường như là thất bại thì Chúa sẽ ban chiến thắng hiển hách cho Giáo Hội của Người**.

**Thời điểm bách hại khủng khiếp đối với Giáo Hội đã đến**. Giáo Hội sẽ sống trong những thời điểm đau khổ tội cùng và các tín hữu sẽ phải khóc than. Các con hãy quỳ gối xuống cầu nguyện. Mẹ mời gọi các con hãy sống can đảm như thánh Gioan Tẩy Giả. **Hãy bảo vệ đức tin chân thật mà không hề sợ hãi**. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, các con cũng đừng để cho ngọn lửa đức tin của các con tắt lịm trong lòng. Chúa Giêsu sẽ không bỏ rơi Giáo Hội của Người. Thập giá sẽ nặng nề và nhiều tội tổ được thánh hiến sẽ phải từ đạo, nhưng nhờ ân sủng của Chúa Giêsu, **một người có đức tin sẽ xuất hiện và dẫn đưa Giáo Hội đến chiến thắng vinh quang chung cuộc**. Mọi sự mà Mẹ đã loan báo cho các con trong quá khứ sẽ xảy ra và đến hồi chung cuộc **những người được tuyển chọn sẽ vui hưởng chiến thắng vinh quang hiển hách**.

**Giáo Hội chân thật** của Chúa Giêsu sẽ vinh thắng. **Thứ giáo hội giả** vốn sẽ xâm nhập vào trong Giáo Hội của Chúa Giêsu sẽ bị đánh bại. Thiên Chúa sẽ tách biệt lúa ra khỏi vỏ trấu. Sẽ đến ngày khi mà mọi

thứ giả dối đều sụp đổ. Thiên Chúa sẽ tách biệt các con ra khỏi kẻ dữ và những người tuân theo **giáo huấn chân thật của Giáo Hội** sẽ vui hưởng **chiến thắng rạng ngời**.

8. Tại Akita Đức Mẹ đã nói về thời hiện nay như sau:

*Việc làm của **tên ác quỷ** sẽ **xâm nhập vào trong Giáo Hội** theo cách thức khủng khiếp đến nỗi người ta sẽ chứng kiến **hồng y chống lại hồng y**, và giám mục chống lại giám mục. Các linh mục vốn tôn kính Mẹ sẽ bị **phỉ báng** và bị **chống đối** bởi chính những người trong hàng linh mục như họ. Nhiều thánh đường và nhiều bàn thờ sẽ bị loại bỏ. **Giáo Hội sẽ đầy dẫy những kẻ chấp nhận thỏa hiệp** và quỷ dữ sẽ khiến cho nhiều linh mục và các linh hồn được thánh hiến **thôi không còn phụng sự Thiên Chúa nữa**.*

9. Nữ tu Elena Aiello (qua đời năm 1961), người được Đức Giáo Hoàng Bênêdictô phong lên bậc chân phước vào ngày 14 tháng 9 năm 2011, đã nói tiên tri những lời sau đây:

*Nước Nga sẽ chống lại tất cả các quốc gia ở Châu Âu, đặc biệt là Nước Ý và sẽ cầm cờ trên nóc **Đại Thánh Đường Thánh Phêrô**. Nước Ý sẽ bị thử thách nặng nề bởi **một cuộc đại cách mạng** và Thành Rôma sẽ phải chịu thanh tẩy bằng máu vì nhiều tội lỗi của thành, đặc biệt là tội ô uế!... Ôi, thật là một thị kiến kinh hoàng mà tôi nhìn thấy được! Một cuộc đại cách mạng đang diễn ra ở Rôma! Chúng đang tiến vào Vatican. Đức Giáo Hoàng hoàn toàn đơn độc; ngài đang cầu nguyện. **Chúng đang cầm giữ Đức Giáo Hoàng. Chúng dùng vũ lực để cầm giữ ngài**.*

Điều trên đây đang nói đến Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêdictô XVI?

10. Người ta được biết là Chúa Giêsu đã nói tiên tri thông qua tôi tớ của Thiên Chúa là nữ tu Luisa Piccarreta như sau:

***Nước Ý và nước Pháp** là những quốc gia mà Ta đặc biệt yêu thương nhưng lại là những quốc gia đã **chối bỏ Ta nặng nề nhất**... Đây cũng là những quốc gia thường phát động chiến tranh chống lại Giáo Hội...*

***Nhân loại đã đánh mất đức tin**. Chính những kẻ tự cho mình là đạo đức lại là những kẻ thờ ơ với đức tin...**chính vì thế mà con người sống như con thú - họ đã đánh mất đức tin**...*

**Giáo Hội đang chất chứa quá nhiều những đau khổ trong lòng và ngoài những đau khổ này, Giáo Hội sắp sửa phải chịu những đau khổ về thể xác. Tôi đã thấy dân chúng bắt đầu một cuộc cách mạng, họ xâm nhập vào vào thánh đường, cướp phá và đốt các bàn thờ, họ làm hại mạng sống của các linh mục và đập phá tượng ảnh... và hàng ngàn kẻ gây ra những điều sỉ nhục và sự dữ... dường như có một cuộc tổng nổi dậy **chống lại Giáo Hội... Tôi đã thấy nhiều linh mục ruồng bỏ Giáo Hội và quay lưng lại gây chiến chống lại Giáo Hội.** (Chúa Giêsu nói rằng điều này đã xảy ra là vì họ chỉ chú tâm vào những sự việc của con người và thế gian, những điều đã khiến cho tâm hồn họ trở nên chai lì trước những điều thánh thiêng.)**

Chúa Giêsu nói thêm về các tín hữu, các linh mục và những kẻ thù của Giáo Hội như sau: Trong số các tín hữu, trong hàng giáo sĩ và trong số những kẻ tự coi mình là người Công Giáo, thì Ta không những đau buồn mà còn cảm thấy thương cảm cho họ, vì họ dường như không còn sống theo Thánh Ý Ta. Biết bao nhiêu kẻ làm ra vẻ là những con cái của Ta trong khi chúng là những kẻ thù độc ác nhất! Những đứa con tráo trở này là những kẻ cướp, những kẻ ích kỷ và không có đức tin; lòng dạ chúng chất chứa đầy những điều độc ác. **Chính những đứa con tráo trở này sẽ là những kẻ đầu tiên phát động chiến tranh chống lại Giáo Hội** – chúng sẽ tìm cách giết chết chính Mẹ Giáo Hội của chúng! Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ gây chiến chống lại Giáo Hội và **kẻ thù khùng khiếp nhất của Giáo Hội chính là con cái của Giáo Hội...**

**Thế giới càng tỏ ra là an bình** và người ta càng ca ngợi nền hòa bình thì chúng càng dễ che đậy chiến tranh, bạo loạn và những thảm cảnh dành cho nhân loại đáng thương dưới vỏ bọc của nền hòa bình mong manh và giả tạo. **Và chúng càng tỏ ra yêu mến Giáo Hội của Ta, cất lên những bài thánh ca về những chiến công và chiến thắng vẻ vang và sự đoàn kết giữa Nhà Nước và Giáo Hội, thì chúng càng tiến gần đến việc chuẩn bị cho những tranh cãi chống lại Giáo Hội.**

11. Những lời tiên tri trong những thế kỷ qua cũng gợi ý cho chúng ta về những việc sẽ xảy đến: Thánh Gioan thành Cleft Rock (Thế kỷ 14) đã nói tiên tri rằng: Vào thời chung tận... Đức Giáo Hoàng cùng các hồng y của ngài sẽ phải trốn chạy khỏi Rôma trong những tình cảnh hiểm nghèo để đến nơi mà họ không biết. **Đức Giáo Hoàng sẽ phải chịu một cái chết bi thảm** ở nơi ngài lưu đày. Những đau khổ của

*Giáo Hội trong thời này sẽ khủng khiếp hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử của Giáo Hội... Vào khoảng năm 2000, tên Phản Kitô sẽ xuất hiện trên thế giới.*

Thánh Gioakim thành Fiore đã nói tiên tri rằng: **Tên Phản Kitô sẽ lật đổ Đức Giáo Hoàng và cướp lấy ngai tòa của ngài.**

**Thánh Premol** (thế kỷ thứ 5) đã nói tiên tri về sự chia rẽ làm hai phe và việc chạy trốn của Đức Giáo Hoàng trong thời cuối:

*Khắp nơi đều có chiến tranh! Các dân và các nước chống đối lẫn nhau... Thành Rôma cũng sụp đổ trong hỗn loạn. Tôi nhìn thấy Đức Vua của thành Rôma cùng với Thánh Giá và Vương Miện Giáo Hoàng của ngài, ngài rũ bụi chân và vội vã trốn chạy đến bên bờ khác. Lạy Chúa, Giáo Hội của ngài bị chính con cái của Giáo Hội phá tan. Một bên thì trung thành với Đức Giáo Hoàng đang trốn chạy, bên còn lại thì tuân theo sự cai trị mới của thành Rôma vốn đã phá bỏ Vương Miện Giáo Hoàng.*

Chúng ta được cảnh báo về cách mà chúng ta sẽ bị đối xử! Vậy thì tại sao chúng ta phải tranh đấu? Vì Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta trở thành những người canh gác của Người (xem Êdêkien chương 33). Chúng ta có bị bất ngờ khi tên ác quỷ đối xử với chúng ta như vậy sau khi chúng ta lột trần hần và những kế hoạch được che đậy của hần hay không? Xin Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta trong sự thật và lòng thương xót theo đúng Thánh Ý của Người.

Với tất cả những lời tiên tri về Ngôn Sứ Giả phản giáo hoàng, vậy thì ai là “*Phêrô thành Rôma*” trong lời tiên tri của Thánh Malachy? Ai là người được coi là đang cai trị với tư cách là giáo hoàng cuối cùng trong thời đại này? Quả thật, những thông điệp mang tính tiên tri của thị nhân Pedro Regis, người đã được Đức Giám Mục bản quyền công nhận, đã chỉ ra rằng không ai khác ngoài Thánh Phêrô đang cai trị một cách thánh thiêng từ Thiên Đàng, vì theo những lời tiên tri trong thông điệp thì chức vị giáo hoàng trên trần thế mà kẻ lừa đảo nắm giữ, giờ đây đang trống ngai. Liệu điều này đúng hay sai thì tôi không biết, nhưng rất có thể. Thời gian sẽ trả lời.

Về điểm này thì có thể có người tranh luận rằng những người Công Giáo không buộc phải tin vào mặc khải tư, nhưng tôi xin hỏi các bạn – Các bạn có nghĩ là Thiên Chúa sẽ hài lòng với việc chúng ta thắng thù mà bác bỏ lời tiên tri của Người chỉ vì lời tiên tri này làm cho

chúng ta cảm thấy khó chịu? Chẳng phải những lời tiên tri này cũng có trong Kinh Thánh hay sao? Thánh Phêrô đã chẳng dạy chúng ta liên quan đến lời tiên tri rằng chúng ta “Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ” (1Thêxalônica 5, 21) và chẳng phải Đức Giáo Hoàng Urbanô VIII nói về lời tiên tri rằng “*tin thì tốt hơn là không tin*” đó sao?

12. Chữ viết thì ở trên tường và ngón tay của Thiên Chúa đã viết lên đó. Nếu tất cả những lời tiên tri này liên quan đến Giáo Hoàng Phanxicô, điều hoàn toàn có thể, thì những lời tiên tri về một vị Giáo Hoàng tử đạo, như đã được nhắc đến trong giấc mơ của vị thánh nổi tiếng Gioan Bôscô và trong Bí Mật Fatima thứ 3 và trong lời tiên tri của Thánh Giáo Hoàng Piô X về một vị Giáo Hoàng phải vội vã rời khỏi Vatican và phải chết bi thảm nơi lưu đày, có thể đang nói đến Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô. Nhiều Đức Giáo Hoàng đã từng nói tiên tri về những đấng kế vị họ như sau:

Theo lời tiên tri của Thánh Giáo Hoàng Piô X:

*Tôi đã nhìn thấy một trong những đấng kế vị tôi, trùng tên với tôi, ngài đang trốn chạy dọc theo những xác chết của nhiều anh em. Ngài sẽ náu mình ở nơi kín ẩn, nhưng chỉ sau một chút nghỉ ngơi, ngài đã phải chịu một cái chết bi thảm.*

Có phải lời tiên tri này nói về Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô? Hoàn toàn có thể! Thánh Giáo Hoàng Piô X đã nói tiên tri rằng vị Giáo Hoàng vốn phải trốn chạy khỏi Rôma và phải chịu một cái chết bi thảm có cùng tên với ngài. Thánh Giáo Hoàng Piô X và Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI có cùng tên gọi là Joseph.

Vì thế Đức Giáo Hoàng Bênêđictô có thể là “*Vị Giám Mục mặc áo trắng*”, người phải chịu tử đạo trong Bí Mật Fatima thứ 3 và là vị Giáo Hoàng chịu tử đạo trong giấc mơ của Thánh Gioan Bosco.

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã nói về Bí Mật Fatima thứ 3 và đưa ra cái nhìn khái quát về những lời tiên tri này như sau: ***Thị kiến này nói về những mối nguy và cách mà chúng ta có thể được cứu khỏi những mối nguy ấy. Nói cách khác, những lời tiên tri này là những lời cảnh báo và ít nhất là phải có những điều kiện để được cứu. Tuy nhiên, những lời tiên tri về Ngôn Sứ Giả và Tên Phản Kitô trong Sách Khải Huyền sẽ được hoàn tất, kể cả việc chúng bị quăng sống vào hồ lửa có diêm sinh đang cháy ngùn ngụt.*** (Kh 19, 20)

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2010, trên chuyến bay tới Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khi được hỏi về Bí Mật Fatima thứ 3 đã trả lời rằng: “*Những đau khổ của Giáo Hội bắt nguồn từ **chính Giáo Hội**, từ những tội lỗi tồn tại trong Giáo Hội.*” Hơn nữa, vào ngày 13 tháng 5 năm 2010, trước 500.000 người hành hương tại Fatima, ngài đã tuyên bố rằng: “*Bất cứ ai nghĩ rằng sứ mệnh tiên tri của Fatima đã chấm dứt là đang tự lừa dối chính mình.*” Sau khi trở thành giáo hoàng, ngài cũng đã tuyên bố rằng: “*Hãy cầu nguyện để tôi không phải trốn chạy vì nỗi khiếp sợ bầy sói dữ.*” Và ngay trước khi trở thành Giáo Hoàng, thánh John Paul II đã có tuyên bố nổi tiếng rằng: “*Giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với **sự thù nghịch khủng khiếp nhất trong lịch sử** mà nhân loại từng đối mặt. Tôi không nghĩ là đa số dân chúng trong xã hội Mỹ hoặc đa số những cộng đoàn Kitô hữu nhận thức được đầy đủ về điều này. Giờ đây chúng ta đang đối mặt với **sự thù nghịch cuối cùng** giữa Giáo Hội và tổ chức phản Giáo Hội, giữa Phúc Âm và thứ phản Phúc Âm.*” Chỉ một ít năm trước biến cố này, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói với thế giới rằng: “*Đuôi của tên ác quỷ đang gây ra sự chia rẽ trong thế giới Công Giáo. Bóng tối của Satan đã xâm nhập và lan tràn trong Giáo Hội Công Giáo, **thậm chí đến cả thượng tầng của Giáo Hội.** Tình trạng bội giáo, việc đánh mất đức tin đang lan tràn trên khắp thế giới và đang xâm nhập vào **những tầng lớp cao cấp nhất trong Giáo Hội.***”

+++

Điều đáng chú ý là thánh nữ Faustina đã viết trong nhật ký của ngài rằng “*ngày đau khổ nhất của ngài*” lúc mà ngài cảm thấy như thể đang ở trong Vườn Giê-ti-si-ma-ni (khi Chúa Giêsu bị Giu-đa phản bội) CHÍNH LÀ NGÀY MÀ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ ĐƯỢC SINH RA. Ngài viết như sau:

*Ngày 17 tháng 12 năm 1936. Tôi đã dâng ngày này để cầu nguyện cho các linh mục. Ngày hôm nay tôi đã cảm thấy đau khổ hơn bất cứ ngày nào trước đây, cả trong tâm hồn lẫn trong thân xác. Tôi không biết là tôi lại có thể chịu quá nhiều đau khổ như thế trong một ngày. Tôi đã làm một Giờ Châu theo hướng để cho tinh thần của tôi cảm nghiệm nỗi cay đắng của Chúa trong Vườn Giê-ti-si-ma-ni.*

## II. Theo những lời tiên tri thì chúng ta chờ đợi điều gì nơi Ngôn Sứ Giả

Dưới đây là 7 “dấu chỉ” của Ngôn Sứ Giả để đề phòng:

**1. Phô trương Đức Khiêm Nhường (Giả Tạo) bằng sự Lừa Dối Lão Luyện:** Sự dữ là thói kiêu ngạo được phô bày ra như là nhân đức khiêm nhường trong khi đó chỉ là sự giả tạo. Mọi thứ “*khiêm nhường*” mà ông ta thực hiện sẽ được người ta cố ý tung hô trên các phương tiện truyền thông và ông ta sẽ tuyên bố chỉ là một con người khiêm nhường bình thường trong khi những kế hoạch râm rộ của ông ta cho thấy rằng ông ta là một kẻ phô trương không biết xấu hổ. Kế hoạch tuyên truyền này sẽ được khai thác tối đa để gia tăng sự nổi tiếng của bản thân ông ta và vẻ bề ngoài của chủ nghĩa tương đối. Thay vì bảo vệ Đức Tin thì ông ta lại tìm cách gây ấn tượng với thế giới những người Công Giáo bằng những việc làm và những giáo huấn của ông ta. Việc phô trương nhân đức khiêm nhường của ông ta không chỉ được sử dụng để phỉ báng Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và tất cả những vị tiền nhiệm mà còn được dùng để ám chỉ Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI là người bảo thủ cố chấp và thiếu bác ái. Nếu điều này xảy ra trong triều đại giáo hoàng hiện tại, thì chúng ta sẽ bắt đầu chứng kiến việc chia rẽ ra làm hai phe: **những người Công Giáo theo Giáo Hoàng Phanxicô chống lại những người Công Giáo theo Đức Giáo Hoàng Bênêđictô.**

Ông ta sẽ không thể hiện ra vai trò của ông ta là ai, nhưng vì là Ngôn Sứ Giả nên ông ta sẽ là **một trong những kẻ lừa gạt khủng khiếp nhất** trong lịch sử nhân loại, vì thế mà ông ta sẽ thể hiện một cách hoàn hảo vai trò hoàn toàn đối nghịch với ông ta, thậm chí còn thể hiện tốt hơn rất nhiều vai trò đối nghịch ấy. Vì thế mà ít ra là ngay từ đầu ông ta sẽ nhập vai Giáo Hoàng một cách hoàn hảo hơn rất nhiều so với vai trò mà một vị Giáo Hoàng chân thật có thể thể hiện. Khi nhìn vào vai trò mà Giáo Hoàng Phanxicô đang ra sức thể hiện thì tất cả những vị Giáo Hoàng khác trong quá khứ sẽ bị coi là yếu kém hơn. Giáo Hoàng Phanxicô sẽ hành động như là Giáo Hoàng xuất sắc nhất trong những Giáo Hoàng.

Nhưng, sự bất nhất của ông ta đối với truyền thống và sự che đậy trong việc tự đề cao bản thân mình, sẽ là một trong những “*dấu chỉ*” trong những phẩm chất giả tạo cho thấy rằng ông ta là Ngôn Sứ Giả.

**2. Tổ ra có sức thu hút không ai giải thích nổi và nhanh chóng có được sức ảnh hưởng toàn cầu:** Việc nhanh chóng được thế giới và giới truyền thông yêu chuộng mà không ai có thể giải thích nổi, cùng



với đó là tiếng tăm lẫy lừng chưa từng có, bất kể ông ta nói gì hoặc làm gì, và sự việc chỉ có thể được lý giải như sau: ông ta chơi trò ăn nói nước đôi (đồng thời nói với cả hai phía, mỗi phía ăn nói một kiểu) vì thế mà ông ta có ý gây hoang mang cho các tín hữu. Ông ta sẽ được đối xử như là thánh sống. Ông ta sẽ được một thế lực hết sức mạnh mẽ ủng hộ đến nỗi không ai chất vấn một lời nào mà miệng lưỡi ông nói ra. Sau một thời gian, ông ta cũng sẽ tỏ ra là có những ân sủng phi thường và người ta sẽ tin là ông ta có thể làm được những phép lạ. Bất cứ ai chống lại ông ta sẽ bị chỉ trích và bị coi là kẻ dị giáo (hoàn toàn trái ngược với những gì là sự thật). Tất cả những linh hồn bị tố cáo là những kẻ dị giáo, sẽ bị chế nhạo, bị phi báng và thậm chí bị bách hại.

Diễn hình của việc ăn nói nước đôi của ông ta có thể như sau: *“Tất nhiên chúng ta biết rằng theo truyền thống thì hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ và vẫn luôn luôn là như vậy; nhưng chúng ta cũng phải bao dung và thương cảm những người sống trong hôn nhân đồng giới và họ cũng có những quyền lợi hợp pháp. Trong thế giới ngày nay, chúng ta phải gặp gỡ những con người thật; và chúng ta là ai mà lại đi xét đoán; vì vậy chúng ta sẽ yêu cầu các linh mục ban phép lành của Giáo Hội cho những cặp sống trong hôn nhân đồng giới vì điều thiện hảo cho tất cả mọi người.”*

**3. Sử dụng Luật tiệm tiến (và sự cổ võ của đám đông) để ngăn chặn bất cứ sự chống đối nào:** Kế hoạch hành động kín đáo của Ngón Sứ Giả sẽ tiến từng bước một, luôn luôn đồng thời theo hai hướng (theo hướng có vẻ như là đề cao giáo huấn của Hội Thánh và theo hướng thay đổi những giáo huấn của Giáo Hội trong khi tỏ ra là vì mục đích tốt), hết sức tinh vi đến nỗi nếu có xuất hiện những thay đổi thì những thay đổi đó chỉ là nhỏ để các tín hữu không có phản ứng hoặc không có đủ cảnh giác để nhìn xa hơn những gì tỏ ra là vì thiện ý của ông giáo hoàng này. Vì lẽ ấy mà rất khó để có thể đưa ra một sự tự vệ rõ ràng nhằm ngăn chặn ông ta. Bằng những bước đi nhỏ hầu như là không thể trông thấy – khi mà việc cập nhật những giáo huấn của Giáo Hội trở thành hiện đại hóa, rồi trở thành sự thay đổi thực sự và sau cùng trở thành thứ dị giáo – bằng một sự tiệm tiến quý quyết chưa từng có đến nỗi thứ dị giáo ấy trở nên không thể ngăn chặn được và theo cách thức tinh vi đến nỗi thậm chí các tín hữu cũng bảo vệ thứ dị giáo ấy và họ không hề biết gì về sự lừa dối và kế hoạch hành động vốn đang xảy ra bởi bản chất tiệm tiến của nó và bởi cách ăn nói lập lờ nước đôi liên quan đến thứ dị giáo ấy.

**4. Chống đối công khai đối với những vấn đề thuộc tín lý (trong mục vụ), sửa đổi và đặt đường hướng cho sự bội giáo:** Ngôn Sứ Giả sẽ dẫn dắt Giáo Hội vào tình trạng bội giáo vốn được đề cập như là ẩn thứ nhất trong Sách Khải Huyền, khi mà đức tin chân thật bị làm cho lệch lạc và khi mà người ta bày ra cho Giáo Hội một thứ tín lý mới đã bị làm cho mất tác dụng. Các bạn hãy tự hỏi chính mình liệu Giáo Hoàng Phanxicô đang thực hiện những bước đi vốn có thể tạo cơ sở cho những thay đổi về tín lý và luân lý, thậm chí là cho sự xuất hiện của một thứ tôn giáo toàn cầu? Nếu ông ấy là Ngôn Sứ Giả, thì Giáo Hoàng Phanxicô không chỉ hay mắc phải những lỗi lầm về thần học trong những bài thuyết giảng của ông ta, nhưng thay vào đó, ông ta sẽ hành động để ngày càng hướng đến việc công khai rao giảng một niềm tin sai lạc nhằm chứng tỏ rằng niềm tin mà ông nắm giữ và rao giảng là lầm lạc, qua đó cho thấy rõ chính ông ta là một phản giáo hoàng dị giáo đang gây hoang mang cho nhiều người khi ông ta minh họa cho Đức Tin chân thật bằng một thứ niềm tin sai lạc một cách kín đáo. Ông ta cũng sẽ đưa ra một giải pháp nhằm quy tụ tất cả các giáo hội thành một. Được ca ngợi như là một nhà cải cách hiện đại, ông ta sẽ được thế giới tục hóa hoan nghênh vì ông ta sẽ dung túng cho tội lỗi. Ông ta sẽ đưa ra những luật mới không những gây mâu thuẫn với những giáo huấn (liên quan đến luân lý và tín lý) của Giáo Hội Công Giáo mà còn đối nghịch với tất cả những lề luật trong Kitô Giáo. Điều này không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ dễ dàng nhận ra, vì ông ta sẽ sử dụng những lý lẽ đầy khôn khéo, che đậy bên ngoài bằng vẻ hiền từ nhân hậu nhằm làm cho nhiều người mù lòa trước Sự Thật. *Mọi giám mục và mọi nhà thần học phóng khoáng đều chia sẻ quan điểm và chia sẻ niềm vui được khen ngợi của ông Giáo Hoàng này.* Những vị lãnh đạo Giáo Hội này cũng sẽ ăn nói nước đôi trong những nỗ lực của họ nhằm làm giảm tầm quan trọng của tín lý Công Giáo – những lời nói yêu thương và những trích dẫn trong Kinh Thánh của họ chỉ được sử dụng nhằm lừa gạt chúng ta và họ sẽ đưa ra những tuyên bố liêu lĩnh và gây hoang mang cho công chúng – và đến lượt mình thì Ngôn Sứ Giả sẽ ca ngợi họ như là những nhà cải cách. *Khi điều này xảy ra thì tất cả các tín hữu Công Giáo sẽ buộc phải quyết định về phe nào nếu không họ sẽ tự động ở bên phe lầm lạc!* Đáng tiếc thay, nhiều người sẽ đón nhận những sự dối trá và những sự dễ dãi của những nhà lãnh đạo lầm lạc của họ hơn là đối mặt với những thách thức của Sự Thật. Thánh Robert Bellarmine đã tuyên bố rằng: *“Chỉ một số ít người được Thiên Chúa ban ơn để nhận ra Giáo Hội chân thật giữa bóng tối*

*của biết bao nhiêu những sự ly giáo và dị giáo và càng ít người hơn nữa vẫn còn yêu mến sự thật mà họ đã từng sống trong đó, như thể sự thật đã biến mất.”*

Vì vậy mà nhiều tín hữu sẽ bị dẫn dắt lầm lạc. Hậu quả là nhiều sự chia rẽ sẽ xảy ra. Khi ấy Ngôn Sứ Giả sẽ chuẩn bị để tên Phản Kitô cai trị thứ tôn giáo toàn cầu mới và chúng sẽ cùng nhau hành động để lừa gạt tất cả con cái Thiên Chúa. Nhưng Giáo Hội chân thật sẽ không thể nào bị chế ngự. Sự Thật về Mặc Khải mà Giáo Hội truyền cho chúng ta qua Kinh Thánh và qua Truyền Thống của Giáo Hội (Giáo Lý) không thể bị thay đổi. Và chúng ta không bao giờ có thể làm những điều dữ (như thay đổi về luân lý hoặc làm giảm bớt tầm quan trọng của tín lý), ngay cả vì một mục đích tốt. “*Dấu chỉ*” chắc chắn về dị giáo của Ngôn Sứ Giả là việc thay đổi bất cứ tín lý nào vì bất cứ mục đích gì, ngay cả vì mục đích được khéo léo che đậy, chẳng hạn như vì lòng từ bi, lòng thương cảm hoặc vì sự hiệp nhất (giả tạo) – điển hình như ba ví dụ cụ thể mà người ta đang bàn tán khắp Vatican:

- **Lòng từ bi giả tạo** trong việc trao ban Minh Thánh cho những cặp đôi người Công Giáo vốn ly dị và tái hôn theo nghi thức dân sự (nhưng không có sự phân ly theo đúng luật đạo), thậm chí là họ đang sống trong tình trạng ngoại tình.

Lời Kinh Thánh: “*Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.*” (Mátthêu 19, 9)

Giáo Lý Công Giáo: “*Giáo Hội luôn giữ quan điểm rằng cuộc hôn nhân mới không thể được công nhận là có hiệu lực nếu cuộc hôn nhân đầu tiên đã là hợp lệ. Nếu những người đã ly dị tái hôn theo luật dân sự, họ sẽ sống trong tình trạng đối nghịch với lề luật của Thiên Chúa. Hậu quả là họ không thể rước Minh Thánh bao lâu họ vẫn còn sống trong tình trạng này.*” Giáo Lý Công Giáo 1650

-**Lòng thương cảm giả tạo** và sự bao dung thái quá trong việc buộc các linh mục phải ban “phép lành” của Giáo Hội cho những cặp đôi đồng giới, thậm chí như là một cách để tránh tình trạng phân biệt đối xử

Lời Kinh Thánh: “*Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm dăng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truy lạc, kẻ gian,<sup>10</sup> những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi*

bởi, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. (1 Côrintô 6, 9-10)

“Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thêm muốn lẫn nhau: đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình.” (Rôma 1, 26-27)

Giáo Lý Công Giáo: “Dựa trên nền tảng là Kinh Thánh vốn dạy rằng những hành động tính dục đồng giới là những hành động tha hóa nghiêm trọng, truyền thống của Giáo Hội luôn quy định rằng ‘những hành động tính dục đồng giới là những rối loạn tự bản chất.’ Những hành động này trái ngược với luật tự nhiên. Những hành động này xóa bỏ việc coi hành động tính dục là một tặng ân của sự sống. Những hành động tính dục đồng giới này không bắt nguồn từ việc cần sự bổ sung thực sự về tình cảm và giới tính. Ngay cả khi khuynh hướng tính dục này là một sự rối loạn khách quan.” Giáo Lý Công Giáo số 2357-8

“Giao ước hôn nhân qua đó một người nam và một người nữ tự nguyện thiết lập một mối quan hệ trọn đời, tự bản chất là hướng đến điều thiện hảo cho hai người phối ngẫu cùng với việc sinh sản và dạy dỗ con cái.” Giáo Lý Công Giáo số 1601

“‘Chính Thiên Chúa là đấng tác tạo nên hôn nhân.’ On gọi đến với đời sống hôn nhân được phú bẩm nơi chính bản năng của người nam và người nữ khi họ được Đấng Tạo Hóa dựng nên.” Giáo Lý Công Giáo số 1603

“Kinh Thánh đã xác quyết rằng người nam và người nữ được dựng nên để bổ sung cho nhau...” “Vì thế họ không còn là hai mà trở nên một xương một thịt.” Giáo Lý Công Giáo số 1605

- **Sự hiệp nhất giả tạo** (đại kết) trong việc cho phép những người không phải là Công Giáo rước Mình Thánh trong Giáo Hội Công Giáo qua sự thỏa hiệp về tín lý hoặc những sửa đổi hoặc những thay đổi đối với chính những Bí Tích.

Kinh Thánh: Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét

*mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình. (1Cor 11, 27-29)*

Giáo Lý Công Giáo dạy rằng: *“Bất cứ ai ý thức được việc mình phạm tội trọng buộc phải lãnh nhận Bí Tích giao hòa trước khi rước Mình Thánh.”* Giáo Lý Công Giáo số 1385

Những ai rước Mình Thánh phải *“phải làm đúng theo luật định.”* (Giáo Lý Công Giáo số 1388) Họ phải *hoàn toàn hiệp thông* với Giáo Hội Công Giáo, phải đón nhận tất cả giáo lý của Truyền Thống Giáo Hội và phải ở trong tình trạng ân sủng.

*“Những cộng đoàn bắt nguồn từ Phong Trào Cải Cách và xa rời Giáo Hội Công Giáo, đã không gìn giữ được tính chân thật cần phải có của mầu nhiệm Thánh Thể trong tất cả sự phong phú của mầu nhiệm này, đặc biệt là do việc thiếu bí tích do những người mang Chức Thánh thực hiện.’ Chính vì lẽ này mà Giáo Hội Công Giáo không thể hiệp thông trong Bí Tích Thánh Thể với những cộng đoàn này.”* Giáo Lý Công Giáo số 1400

Những ai rước Mình Thánh buộc phải *“thể hiện là có mang đức tin Công Giáo liên quan đến những mầu nhiệm này ( kể cả mầu nhiệm về sự Hiện Diện Đích Thực) và phải làm đúng theo luật định.”* Giáo Lý Công Giáo số 1401

Giáo Hội của chúng ta càng ngày càng bị tấn công – từ bên trong và bên ngoài. Những gì chúng ta sẽ chứng kiến là một nỗ lực nhằm chuyển hóa hoàn toàn Giáo Hội Công Giáo, ngay từ bên trong hàng giáo phẩm của Giáo Hội. Đây chẳng phải là chính *“thứ giáo lý của ma quỷ và những thần khí lừa dối”* mà Thánh Phaolô đã từng cảnh báo là sẽ bị trừng phạt trong những thời cuối cùng (1 Tim 4,1 -2 và 2 Tim 3, 1-5)? Nếu đúng như vậy thì không cần phải kết luận, *Thật vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. (Rôma 1,18).* Có lẽ lời này cũng nói về bất cứ kẻ nào ngăn cản việc truyền bá những thông điệp từ trời trong những lời tiên tri này.

**5. Bí mật xúi giục những sự chia rẽ và những cuộc chiến tranh:** Ngôn Sứ Giả sẽ dẫn dắt để Giáo Hội vướng vào những cuộc chiến tranh nổi dậy và những sự chia rẽ nội bộ nhằm đưa ra một thứ Đức

Tin Kitô Giáo giả mạo để từ đó tạo ra một thứ tôn giáo mới theo kiểu chủ nghĩa nhân bản theo đường lối của con người chứ không dựa vào Mặc Khải thánh thiêng của Thiên Chúa. Những cuộc chiến này được nhắc đến như là ẩn thứ hai trong Sách Khải Huyền và những cuộc chiến này sẽ sắp đặt kịch bản cho sự xuất hiện của tên Phản Kitô, kẻ sẽ nắm quyền lực trong vai trò của kẻ kiến tạo hòa bình giả tạo với vẻ ngoài đầy dối trá là yêu thương con người. Hãy đề phòng. Qua sự lừa dối ghê tởm của hắn, tên Phản Kitô sẽ được người ta coi là sứ giả của tình yêu thương, hòa bình và hòa hợp trên thế giới. Hắn sẽ tỏ ra một bộ mặt có sức thu hút với vẻ thương cảm và yêu thương dành cho tất cả mọi người. Vào thời điểm ấy, Ngôn Sứ Giả sẽ bị gạt qua một bên trong một khoảng thời gian, vì tên Phản Kitô sẽ bước ra vũ đài chính trị thế giới như đã được tiên báo. Khi chúng ta nghe giới truyền thông nói về một nhà thương thuyết hòa bình mới đầy hứa hẹn và nhiều tài năng, thì chúng ta sẽ biết hắn là ai. Hắn sẽ là một đồng minh rất thân cận với Ngôn Sứ Giả và hắn biết rõ hắn là ai. Thế giới sẽ sụp lỵ dưới sự mê hoặc của hắn. Hắn sẽ làm cho nhiều người hoang mang và hắn sẽ nói với dân chúng rằng tất cả là tốt đẹp trong khi mọi thứ đang tồi tệ, và tất cả mọi sự là thánh thiêng trong khi không phải như vậy. Hắn sẽ che đậy bộ mặt quỷ dữ của hắn và đề cao những con sói dữ vốn đang muốn tiêu diệt con cái Thiên Chúa; nhưng những tín hữu chân thật sẽ nhận ra hắn là ai.

**6. Cổ võ Trật Tự Thế Giới Mới và Hệ Thống Tiền Tệ Một Thế Giới cùng với Tôn Giáo Một Thế Giới của ông ta:** Ngôn Sứ Giả sẽ trao lại sức ảnh hưởng đầy mê hoặc trên toàn cầu của ông ta cho tên gian ác, kẻ sẽ xuất hiện như là người kiến tạo hòa bình (giả tạo) để chấm dứt chiến tranh trên toàn cầu vốn sẽ sớm xảy ra và ông ta sẽ trợ giúp hắn trong việc thiết lập trật tự thế giới mới mà Chương 13 của Sách Khải Huyền đề cập đến. Tên Phản Kitô sẽ kiểm soát nhân loại qua phương tiện là hệ thống tiền tệ một thế giới và dấu của con thú. Khi ấy thì cuộc bách hại mà Liên Minh Thế Giới Mới chỉ đạo sẽ bắt đầu. Chúng ta phải can đảm và sẵn sàng hứng chịu những đợt tấn công vì Sự Thật. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô gần đây đã tuyên bố rằng: *“Theo quan điểm của tôi, lòng can đảm của sự thật là một trong những tiêu chí đầu tiên của việc nên thánh”* trong thời buổi này.

**7. Cuối cùng là ông ta góp phần vào Cuộc Bách Hại Khủng Khiếp:** Hai kẻ này, tên Phản Kitô và Ngôn Sứ Giả, nằm dưới sự điều khiển của Satan (3 kẻ này hình thành bộ 3 phản nghịch Thiên Chúa), và

chúng sẽ đưa tất cả nhân loại đến bên bờ của sự hủy diệt. Lúc đầu cuộc bách hại sẽ diễn ra từ từ và tinh vi theo luật tiệm tiến. Ngôn Sứ Giả và tên Phản Kitô sẽ sát cánh làm việc với nhau nhằm gây ra sự tàn phá thế giới mà hậu quả là việc dựng lên thứ đồ ghê tởm trong Giáo Hội Công Giáo. Tất cả sự thật có liên quan đến những Giáo Huấn của Chúa Kitô sẽ bị bóp méo. Mọi sự chi là đối trá.

Ngôn Sứ Giả, kẻ sẽ dẫn đầu Giáo Hội Công Giáo vốn chỉ còn lại lớp vỏ bên ngoài, sẽ truyền cho nhân loại phải tôn thờ tên Phản Kitô thay vì thờ phượng Thiên Chúa (Kh13,14-15). Nhiệm vụ chính của ông ta là trở thành **phản-Gioan Tẩy Giả** nhằm chuẩn bị Giáo Hội và thế giới cho **tên Phản Kitô**. Khi ấy thì các Bí Tích chỉ còn có thể có được từ các linh mục (và hàng giáo sĩ thuộc Kitô Giáo) vốn giữ lòng trung thành với Chúa Kitô và sự thật trong Đức Tin. Vấn đề là những ai về phe với tên Phản Kitô và Ngôn Sứ Giả sẽ được người ta coi là đang làm những việc vĩ đại cho nhân loại, trong khi những người tuân theo Lễ Luật của Thiên Chúa sẽ bị phỉ báng, bị săn lùng và bị bách hại. Hai Chứng Nhân, Giáo Hội Công Giáo và Nhà It-ra-en sẽ làm chứng chống lại tên Kitô giả và giáo hội giả và họ sẽ bị bách hại cả bên trong lẫn bên ngoài. Sẽ đến thời mà cả hai Chứng Nhân dường như là bị tiêu diệt. Nhưng, Thiên Chúa sẽ can thiệp và **họ sẽ lại trỗi dậy để gia nhập vào Trời Mới và Đất Mới**.

**Chúng ta phải hành xử ra sao nếu Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả**

### III. Cách thức những người Công Giáo có thể hành xử trước khả năng Giáo Hoàng Phanxicô có thể là Ngôn Sứ Giả

Người Công Giáo tin rằng bởi Thánh ý và giáo huấn của Chúa Kitô, nên Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội được bảo vệ bằng ơn vô ngộ, nhờ đó bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần thì Giáo Hoàng không bao giờ có thể mắc sai lầm trong giáo huấn chính thức của ngài liên quan đến những vấn đề về đức tin và luân lý. Giáo Hội chân thật sẽ không bao giờ mắc sai lầm về đức tin và những vấn đề về luân lý. Là người Công Giáo, chúng ta biết điều này là chân thật. Vì thế đừng để ai làm đảo lộn hay can thiệp vào Lời của Thiên Chúa.

Ngược lại, nếu bản thân một vị Giáo Hoàng đón nhận dị giáo (tín lý hay luân lý lầm lạc) ngay cả một cách kín đáo không ai biết được, thì ngay lập tức ông ta không còn là Giáo Hoàng nữa. Vậy thì nếu một vị Giáo Hoàng dạy bảo một thứ tín lý lầm lạc (hoặc thay đổi tín lý), thì đây là “*dấu chỉ*” cho thấy rằng ông ta không phải là một Giáo Hoàng hợp lệ, như tôi đã trình bày trong cuốn sách mới đây của tôi là cuốn *Dấu Chỉ Thời Đại*. Trong trường hợp đó thì giáo dân không được tuân theo những giáo huấn của ông ta. Các tín hữu Công Giáo phải có phản ứng thích hợp trước khả năng này, đặc biệt trong bối cảnh những lời tiên tri từ Thiên Đàng liên quan đến khả năng này và những lo ngại nghiêm trọng mà Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục gây ra cũng như đường hướng mà ông dường đang hướng đến. Nhưng, vì lòng vâng phục cần phải có đối với Quyền Giáo Huấn của Hội Thánh, nên chúng ta không thể tự quyền quyết định là ông có sống trong tình trạng dị giáo hay không và vì thế có bị coi là Giáo Hoàng không hợp lệ hay không. Chúng ta phải chờ đợi cho đến khi vị có thẩm quyền cao nhất trong Giáo Hội (như Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô) tuyên bố là như vậy và đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất.

Nhưng người ta đã sẵn sàng đưa ra những câu hỏi về cách chúng ta nên hành xử ra sao trước khả năng Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả? Và dưới đây là 6 cách thức chúng ta nên hành xử

**1. Luôn vâng phục và tỉnh thức.** Trong thời điểm hiện nay chúng ta hãy giữ sự vâng phục đối với Giáo Hoàng Phanxicô và coi ông là Giáo Hoàng hợp lệ. Chúng ta hãy biết rằng Quyền Giáo Huấn của Hội Thánh sẽ luôn mãi không sai phạm tuy nhiên không phải nơi con người Ngôn Sứ Giả (Giáo Hoàng giả) và những sự dối trá của ông ta, cho dù ông ta có là ai đi chăng nữa. Chúng ta buộc phải tránh xa bất cứ kẻ nào ủng hộ hôn nhân đồng giới, kiểm soát sinh sản/ngừa thai, phá thai hoặc an tử, phụ nữ làm linh mục, làm giám tâm quan trọng của giáo lý và những thứ dị giáo khác.

Và trong bối cảnh những việc làm đã qua của Giáo Hoàng Phanxicô khi xem xét những chứng cứ ngày càng gia tăng về những lời tiên tri, thì chúng ta *cần phải ngừng ngay việc ca ngợi ông ta* và những hành động gây rắc rối của ông ta; hiện nay, trong khi chúng ta thể hiện sự trung thành với ông ta (trong lúc này) với tư cách là Giáo Hoàng, chúng ta hãy cầu nguyện cho ông, chúng ta cũng phải đòi hỏi có sự sáng tỏ trong khi luôn giữ mình tỉnh thức vì lợi ích của các linh hồn và



của Giáo Hội. Chúng ta không đòi hỏi gì ngoài việc trung thành với Giáo Hoàng. Chúng ta cũng phải nhìn rõ đường lối của chúng ta trong thời điểm này với đức tin và ý chí vững vàng. Tình hình hiện nay đòi hỏi phải có sự cảnh giác cao độ.

**2. Phải luôn tỉnh táo và biết xem xét.** Đừng vui đầu trong cát mà lại hy vọng rằng mọi sự sẽ qua đi. Trong bối cảnh của những lời tiên tri và quá trình có nhiều phát ngôn gây rối của Giáo Hoàng, thì chúng ta được phép và thậm chí là phải lễ khi xem xét và chỉ trích những hành động cũng như giáo huấn của Giáo Hoàng Phanxicô. Là người Công Giáo, chúng ta được phép xem xét khả năng ông ta có thể là Ngôn Sứ Giả trong khi chúng ta chưa thể đưa ra kết luận. Chính vì thế mà trong thời điểm hiện nay, hoàn toàn không có lợi khi chúng ta quá lời ca ngợi mọi thứ ông ta nói và làm với suy nghĩ sai lầm rằng khi làm như vậy thì chúng ta có thể trở thành người Công Giáo trung thành hơn. Thay vào đó, chúng ta phải xem xét những điều ông ta nói và làm với cái nhìn của con người có lý trí khi thời điểm càng trở nên chín muồi, trong khi vẫn giữ vững đức tin của chúng ta. Quả thật, tình trạng đang âm ỉ hiện nay có thể làm hại chúng ta. Nhưng, chúng ta hãy nhớ lại lời Thánh Tôma Aquinô khi trích dẫn lời của Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô nói rằng: *“Nếu giáo dân cảm thấy chướng tai gai mắt với sự thật thì thà để cho sự chướng tai gai mắt ấy nảy sinh còn hơn là rời bỏ sự thật.”* Chúng ta hãy nhớ rằng sự nghi ngờ không có nghĩa là một kết luận có tội, chỉ cho thấy khả năng có thể phạm tội và vì vậy mà cần phải có sự xem xét. Và với hết khả năng của chúng ta, chúng ta chỉ có thể chia sẻ những lời tiên tri này và chia sẻ những mối bận tâm của chúng ta về Giáo Hoàng – Theo lời Thánh Au-gus-ti-nô thì *“Sự thật giống như một con sư tử. Chúng ta không phải bảo vệ nó. Cứ để nó được tự do. Nó sẽ tự bảo vệ chính mình.”* Vậy thì chúng ta cứ là người canh gác những vấn đề về luân lý và tín lý của Giáo Hội và là những sứ giả của những lời tiên tri từ Thiên Đàng. Trong một thời điểm, ngay cả khi sự việc trở nên trầm trọng hơn, thì chúng ta đừng ngạc nhiên khi ngay cả những Giám Mục tốt lành và những nhà thần học xuất sắc cũng bị hoang mang và lậm lạc trong những khuynh hướng và trong sự nhiệt huyết của họ. Chẳng bao lâu nữa, nếu sự việc diễn ra như những lời tiên tri đã báo trước, thì sự việc sẽ trở nên sáng tỏ đối với họ và đối với phần lớn các tín hữu. Chúng ta hãy nhẫn nại và kiên trì.

**3. Hãy sống trong sự hiệp nhất với sự thật của Chúa Kitô.** Điều gì đã xảy ra với lối sống ngay thẳng của chúng ta? Chúng ta sẽ không để cho đức tin của chúng ta bị đảo lộn; chúng ta biết rằng tín lý và luân lý của chúng ta không phải là vấn đề bàn cãi và không thể thay đổi được. Ngay cả một số những vị lãnh đạo Giáo Hội muốn chúng ta (và Chúa Kitô) thay đổi hoặc ruồng bỏ chúng ta và Chúa Kitô – họ muốn chia rẽ và ngăn cách chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ không chia rẽ. Nếu những lời tiên tri này được hoàn tất (như một phần của những lời tiên tri này đã được ứng nghiệm một cách tỏ tường) thì chúng ta cũng sẽ không chia rẽ mà là họ chia rẽ chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần phải thực hiện là sống cách chính đáng như chúng ta đã từng sống trong sự thật về đức tin và tín lý của Giáo Hội. *Khi ấy chỉ có Giáo Hội chân thật mới tồn tại.* Giáo Hội được Lời của Thiên Chúa dẫn dắt trong Giáo Lý và trong Kinh Thánh cùng với Quyền Giáo Huấn chân thật của Giáo Hội.

Liệu sẽ có phản ứng mạnh đối với bài viết này? Rất có thể. Liệu phản ứng sẽ là dữ dội? Có thể là như vậy. Tại sao tôi lại viết bài này? Thực tế là Satan hy vọng đầu độc tâm trí chúng ta đối với những lời tiên tri của Chúa và làm mờ mắt chúng ta trước những diễn tiến trong kế hoạch của Người. Chúng ta phải nhận ra điều này và cố gắng không để bị cuốn theo kế hoạch của tên ác quỷ nhằm chia rẽ chúng ta và lợi dụng chúng ta để chúng ta công kích nhau. Hắn sẽ khiến cho người này chống lại người kia. Hắn sẽ gây ra những nghi ngờ và chia rẽ. Rõ ràng là chúng ta phải chuẩn bị cho những trận chiến tâm linh vốn sẽ gây ra sự thù nghịch khủng khiếp không chỉ đối với những thông điệp từ Thiên Đàng này mà còn đối với những người cổ võ những thông điệp này. Chúng ta không được để cho những cuộc tấn công này ngăn cản chúng ta. Tôi thiết nghĩ rằng chúng ta nên phản ứng bằng cách phớt lờ những cuộc tấn công này và chúng ta phải tiến lên để trao cho nhân loại những thông điệp từ trời một cách nhanh chóng nhất có thể được. Cũng như chúng ta, nhiều người khi được trao cho những thông điệp này cũng sẽ được ơn thống hối thúc đẩy phải lắng nghe và họ sẽ được ban cho ơn để nhận biết Sự Thật trong những mặc khải và Sự Thật về những biến cố khi chúng xảy ra.

Hãy nhớ rằng, chúng ta không phải tuân theo *bất cứ kẻ nào vốn* truyền bá dị giáo (những điều lầm lạc về tín lý hoặc luân lý). Có một sự lý giáo được che đậy kỹ lưỡng và đang hình thành ngay trong chính Giáo Hội, giữa một bên là những người Công Giáo vốn mong muốn loại bỏ

những giáo huấn và tín lý của Giáo Hội và những tín hữu còn sót lại, những người muốn bảo vệ Giáo Hội. Những kẻ muốn thúc đẩy sự bội giáo, vốn không phải là những tín hữu muốn trung thành với tín lý, sẽ gây ra tình trạng ly giáo mới. Nếu đây là kế hoạch hành động thực sự của Giáo Hoàng Phanxicô, thì khi họ đi quá mức, chúng ta phải hướng về “*vị Mục Tử xứng đáng*” là Đức Bênêdictô XVI để ngài *loại bỏ sự lầm lạc và phục hồi Giáo Hội về tình trạng tốt lành* (như B1. Tomasuccio de Foligno đã nói tiên tri rằng một vị Giáo Hoàng sẽ thực hiện điều này). Phần còn lại thì chúng ta giao phó cho Thánh Ý của Thiên Chúa.

**4. Hãy sống trong tình bác ái.** Quý vị có thể có phản ứng khác nhau đối với thông tin trong bài viết này, bằng cách đồng ý hoặc bất đồng ý kiến. Nếu quý vị nhìn nhận khả năng những lời tiên tri này có thể trở thành hiện thực, thì quý vị hãy chia sẻ rộng rãi bài viết này. Thiên Chúa không chỉ ban lời tiên tri của Người cho một số ít các tín hữu mở rộng tâm trí để đón nhận mà là ban cho tất cả các tín hữu. Người muốn những mặc khải của Người được chia sẻ và truyền bá rộng rãi cho bất cứ ai lắng nghe và đáp lời. Chúng ta phải nhìn nhận rằng nhiều người trong thời điểm hiện nay vẫn chưa đồng ý. Họ chưa có khả năng nhận biết hoặc xem xét tình hình. Đừng tìm cách tranh cãi về quan điểm của quý vị. Cứ cho họ thông tin. Hãy cầu nguyện để xin ơn phân định. Hãy cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội có được lòng từ bi, lòng thương cảm và sự hiệp nhất đích thực. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để có sự hiệp nhất trong sự thật. Thời gian sẽ làm cho sự việc sáng tỏ hơn bằng cách này hay cách khác. Hoặc Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả, đây là một khả năng có thực hoặc ông ta không phải thì là một kẻ nào đó. Cho dù sự việc diễn ra theo hướng này hay không thì việc chỉ trích thông điệp tôi đưa ra trong bài viết này cũng không thay đổi được sự việc. Nếu sự việc diễn ra theo hướng này, thì quý vị sẽ cảm thấy vui mừng vì dù sao thì Thiên Chúa đã báo trước cho quý vị qua những lời tiên tri của Người, ngay cả khi quý vị đã khước từ những lời tiên tri của Người lúc đầu.

**5. Vững lòng trông cậy.** Thiên Chúa nắm quyền điều khiển và những biến cố trong thời buổi này nằm trong sự Quan Phòng của Người. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người (Rôma 8,28). Người đã báo trước những sự việc này qua ngôn sứ Đanien và Thánh Gioan trong Kinh Thánh và qua nhiều lời tiên tri từ Thiên Đàng để chúng ta có lòng can đảm khi những biến

cố xảy ra, nhờ đó chúng ta có thể nhận ra rằng Người muốn chúng ta sống bằng niềm trông cậy và đức tin nơi Người. Nỗi sợ hãi không đến từ Thiên Chúa. Chúng ta hãy thuộc nằm lòng Thánh Vịnh 91: *Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với CHÚA rằng: "Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài."...Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày.* Chúa Kitô sẽ chăm sóc chúng ta và những người thân yêu của chúng ta; chúng ta hãy biết rằng Người đã phái Mẹ Người đến để trợ giúp chúng ta theo cách thức rất đặc biệt trong thời buổi này.

**6. Luôn cầu nguyện không ngừng.** Cầu nguyện là phương thế duy nhất để có được chiến thắng và bình an. Những lời tiên tri về Ngôn Sứ Giả đang tiến gần đến sự hoàn tất. Theo Sách Khải Huyền và những lời tiên tri khác có liên quan, thì Ngôn Sứ Giả phải sẵn sàng có mặt như là ẩn thứ nhất trong Trận Chiến Cuối Cùng, ngay cả trước các ẩn về chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh; ẩn thứ nhất của đại tội giáo trước ẩn thứ hai của những trận chiến cánh chung. Ngôn Sứ Giả sẽ là ngôn sứ Êlia giả, Gioan Tiền hô giả, kẻ sẽ xác nhận sự xuất hiện của tên Phản Kitô. Nhờ quyền bính trong tôn giáo và sức ảnh hưởng toàn cầu, ông ta sẽ giúp củng cố quyền lực của tên Phản Kitô. Nhưng, ngược lại chúng ta sẽ tham gia vào việc đánh bại tên ác quỷ. Và để làm được điều này thì chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.

+++

Sự việc cho thấy là Giáo Hoàng cuối cùng trong lời tiên tri của Thánh Malachy có thể đang sẵn sàng và cuộc đại tội giáo sẽ sớm bắt đầu. Đối với những ai có mắt để nhìn thì cơn bão cuối cùng đang xuất hiện. Chúng ta phải làm chứng cho Sự Thật về những lời tiên tri mà Thiên Chúa đã ban, ngay cả khi những lời tiên tri này gây đau đớn theo đúng bản chất của những lời tiên tri. Có một điều phải nói về lời tiên tri – không bao giờ là dễ dàng để lắng nghe và lại càng khó hơn nữa để có thể đón nhận. Nhưng, hoa trái của những lời tiên tri thì luôn là điều mà Giáo Hội cần và là điều mà Thiên Chúa muốn. Chính vì vậy mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang khuyến khích chúng ta từ Thiên Đàng rằng: *“Không có thời gian để xấu hổ về Tin Mừng... Đã đến lúc phải rao giảng Tin Mừng từ trên những mái nhà.”* Liệu Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả như nhiều lời tiên tri nêu ra một cách

đích xác và nhiều những lời tiên tri khác ám chỉ về ông, thì điều này là hợp lý và có nhiều khả năng, nhưng thời gian sẽ trả lời. Chúng ta phải cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo, kể cả Giáo Hoàng Phanxicô để tất cả chúng ta được ở trong Sự Thật về những Mặc Khải của Chúa Giêsu và Sự Thật về cái chết của Người trên Thập Giá. Nếu quý vị có chia sẻ hoặc báo cáo về bài viết này thì xin quý vị đừng cất xén. *Hãy can đảm lên!*

*Chuyển dịch từ nguồn: <http://twoheartspress.com/blog/how-to-respond-if-pope-francis-is-the-false-prophet-2/>*

## Việc chống đối Giáo Hoàng Phanxicô... Chỉ là bước khởi đầu

Xin gửi lời chào đến quý vị trong Chúa Kitô. Tôi là Tiến Sĩ Kelly Bowring và là một nhà Thần Học Công Giáo có danh tiếng, một cựu giáo sư đại học và chủ nhiệm khoa trong trường cao học. Thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay là có cơ sở vững chắc, đáng tin cậy, có tính thời sự và cấp bách... Những năm vừa qua, tôi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, phân tích và đưa ra những báo cáo về những lời tiên tri có cơ sở vững chắc trong Kinh Thánh và những lời tiên tri thời nay có liên quan đến thời đại của chúng ta.

Tôi đã phát hiện ra rằng đây là thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, ít ra là kể từ thời Chúa Kitô. Và đây là thông điệp quan trọng nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại kể từ khi có Kinh Thánh, và kể từ khi Chúa Kitô Phục Sinh thì đây sẽ là biến cố thánh thiêng trọng đại nhất sắp sửa xảy ra.

Trong khi tôi phải chịu nhiều hy sinh đau khổ trong 6 năm vừa qua để trao cho quý vị thông điệp này, thì tôi lại tin rằng tôi đang được Thiên Chúa mời gọi để trao cho quý vị thông điệp này và tôi chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh của tôi mà thôi.

Tôi đã cho xuất bản bộ 3 cuốn sách có nhan đề “*Những Điều Bí Mật*”, “*Trận Chiến Vĩ Đại*” và “*Những Dấu Chỉ Thời Đại*”. Tất cả 3 cuốn

sách này có liên quan với nhau, mỗi cuốn sách đều bàn đến những lời tiên tri của thời đại chúng ta, mỗi cuốn sách đều đưa ra những nguồn chứng cứ đáng tin cậy về nhiều chi tiết, và mỗi cuốn sách đều trở thành sách bán chạy nhất. Kể từ khi cuốn sách đầu tiên được xuất bản, tôi đã được mời thuyết trình trên 50 lần về những cuốn sách này khắp nước Mỹ và ở nước ngoài trong nhiều cuộc hội nghị.

Mỗi một cuốn sách đều nhận được sự nhìn nhận rất tích cực. Nhiều nhà thần học khác đã bày tỏ sự ủng hộ của họ, dù chỉ là sự bày tỏ cách kín đáo vì họ sợ bị mất việc. Một trong 3 cuốn sách đã được Đức Hồng Y Vidal imprimatur (chuẩn y). Và gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2015, một Đức Hồng Y giữ chức vụ cao và có danh tiếng ở Vatican, người mà tôi có liên hệ cho công việc trong nhiều năm qua, đã quyết định viết cho tôi một lá thư chính thức trong đó ngài báo cho tôi biết là đã nhận được tất cả 3 cuốn sách này và ngài đã nói rằng: *“Cảm ơn sự quan tâm của anh khi gửi cho tôi 3 cuốn sách.”* Và ngài đã xác nhận rằng: *“Xin báo để anh được biết rõ là tôi cũng đã chuyển một bộ 3 cuốn sách này đến Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI theo như anh đã yêu cầu.”* Cuối cùng ngài đã ban phép lành cho tôi, với lời cầu nguyện rằng: *“Xin Chúa chúc lành cho anh...”* Vấn đề là có đúng người ở đúng chỗ biết về công trình của tôi, đồng thời nhìn nhận giá trị và tầm quan trọng của công trình này. Họ dũng cảm và có lòng can đảm phi thường, vì Chúa Thánh Thần dẫn dắt họ.

Việc thực hiện công trình này chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là lúc khởi đầu, nhưng giờ đây thời điểm và sự xuất hiện của nhiều biến cố đã bắt đầu sáng tỏ và xác nhận những điều mà tôi đã viết là chân thật. Một số người không ưa thích những điều mà tôi nói, họ khinh thường và coi rẻ tôi nhưng không ai trong số họ phát hiện được lỗi lầm nào trong các tác phẩm của tôi. Và mặc dù biết bao nhiêu người bịt tai trước ơn tiên tri thì quý vị phải hiểu rằng tôi không thể nào giữ im lặng, vì tôi sẽ phải mang tội thiếu trách nhiệm bởi tất cả những linh hồn bị hư mất, những người lẽ ra đã nghe được sự thật và đáp lại bằng lòng tin.

Việc tố cáo tôi là lầm lạc không thay đổi được sự thật về những gì đang xảy ra. Giờ đây, sau khi viết và chuyên thuyết trình về những vấn đề này trong 6 năm... và chúng kiến tất cả những điều mà tôi đã báo cáo, bắt đầu xảy ra... Ngày hôm nay tôi có thể nói rằng tôi không thể nào thay đổi bất cứ điều gì mà tôi viết về những lời tiên tri, vốn báo cho chúng ta biết những điều sắp sửa xảy ra và những gì đang diễn ra... HIỆN NAY tất cả mọi sự đang diễn ra như những lời tiên tri đã chỉ rõ cho chúng ta biết.

Tôi yêu mến Giáo Hội và sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Giáo Hội và tôi đã loan truyền thông điệp này... Tôi hy vọng quý vị sẽ đón nhận thông điệp này và đáp lại theo đúng Thánh Ý Thiên Chúa. Giờ đây tôi muốn thưa với quý vị về những chủ đề chính mà tôi đã viết trong những cuốn sách của tôi.

## Phúc cho những ai chống đối Giáo Hoàng Phanxicô

Vấn đề không phải là liệu Giáo Hoàng Phanxicô chỉ là một giáo hoàng có khuynh hướng phóng khoáng, một giáo hoàng bị người ta hiểu lầm, một giáo hoàng xuất thân từ Dòng Tên, một giáo hoàng chuyên về mục vụ hoặc thậm chí có thể là một giáo hoàng theo dị giáo và phản giáo hoàng.

Điều mà giờ đây chúng ta thực sự nhận biết, như những lời tiên tri đã thẳng thừng cảnh báo chúng ta, rằng Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu phát động một chiến dịch nhằm chống lại Giáo Hội tông truyền. Ông ta đang thực hiện một cách tinh vi và thậm chí là xảo quyệt nhằm lôi kéo Giáo Hội từ chỗ quan tâm đến mặc khải của Thiên Chúa, hoán cải và cứu rỗi các linh hồn, đi đến chỗ hầu như chỉ tập trung vào chủ nghĩa nhân bản, chủ nghĩa xã hội và quan tâm đến môi trường. Sự thật về tội lỗi và về Hỏa Ngục đang bị người ta cố tình làm giảm bớt đi tầm quan trọng. Lòng thương cảm dành cho tội nhân đang được đề cao thái quá mà không nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ăn năn

thống hối. Vấn đề là những việc làm này sẽ dẫn đưa người ta chọn hỏa ngục mà làm ngơ trước tội trọng. Giáo Hoàng Phanxicô đang dẫn dắt Giáo Hội vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử của Giáo Hội, như những lời tiên tri đã nói về ông và nhiều nhà bình luận giờ đây thừa nhận rằng ông ta đang thực hiện những việc làm này.

Phải chăng Chúa Thánh Thần không hoạt động qua các ngôn sứ và vì vậy mà chúng ta không nên lắng nghe những lời tiên tri có cơ sở vững chắc từ Thiên Đàng, đặc biệt là khi những lời tiên tri này bắt đầu chứng tỏ là đúng theo thời gian hay sao?

Những lời tiên tri là rõ ràng về những điều đang diễn ra và những gì sẽ xảy đến, và việc quan sát những điều đang diễn ra trên thế giới và trong Giáo Hội ngày hôm nay xác thực rằng những điều được viết ra là rõ ràng. Những lời tiên tri báo cho chúng ta biết rằng Giáo Hội sắp sửa bị phá hủy tan tành và bị chia ra làm hai phe và những việc làm này là do chính các mục tử trong Giáo Hội gây ra, khi mà Giáo Hội hữu hình trở thành một thứ Giáo Hội giả và Giáo Hội chân thật sẽ phải trú ẩn. Không còn bao lâu nữa trước khi việc chia rẽ trong Giáo Hội chính thức xảy ra và thực sự là khủng khiếp. Càng ngày càng có nhiều chứng cứ rõ ràng là nhiều kế hoạch đang được thực hiện để hình thành một thứ giáo hội mới gắn bó với thế giới trần tục; một thứ giáo hội mà người ta làm cho nó càng ngày càng đối nghịch với Chúa Kitô và chống lại những Lề Luật chân thật của Người.

Quãng thời gian 3 năm vừa qua cho chúng ta thấy rằng khi quyền lực của Giáo Hoàng Phanxicô gia tăng, thì bất cứ ai dám chống lại ông ta đều bị phớt lờ hoặc bị loại bỏ, ngay cả trong hàng giáo phẩm cao cấp nhất của Giáo Hội. Sự xúc phạm mà chúng ta phải chịu từ ông ta đã là quá nhiều đến nỗi khó mà có thể chịu đựng được nữa. Chính vì thế mà phúc cho những ai nhìn thấy những điều đang xảy ra để can đảm chống lại ông ta và can đảm đứng lên vì Đức Tin chân thật trong thời buổi này.

Liệu điều này khiến cho quý vị kinh ngạc chẳng? Những lời mà tôi nói ngày hôm nay thì tôi đã và đang nói trong 6 năm qua và càng ngày



càng trở nên rõ ràng chân thật hơn bao giờ hết. Nhưng có một số người trong quý vị vẫn không muốn tin.

Một số người phản đối nói rằng chúng ta nên nhớ là giáo hoàng được ơn vô ngộ. Nhưng, liệu ơn vô ngộ này và đi đôi với ơn vô ngộ là bản phận phải vâng phục của chúng ta có dành cho một giáo hoàng *không chính danh* hay không? Và chẳng phải truyền thống của Giáo Hội đã quy định rằng một giáo hoàng có thể thực sự làm cho bản thân ông ta trở thành không chính danh khi từ bỏ đức tin hoặc thay đổi giáo lý sao? Liệu ông giáo hoàng này đang chuẩn bị làm những điều đó hay là ông ta chưa làm gì cả?

Vấn đề chính mà tôi đặt ra dựa trên những lời tiên tri có cơ sở vững chắc và dựa trên cách hành xử của chính ông ta, liệu Giáo Hoàng Phanxicô có phải là một kẻ có âm mưu lừa gạt, một kẻ giả mạo, một kẻ hủy diệt, một kẻ lừa bịp, một tên Tam Điểm, một con sói đội lốt chiên và một kẻ chăn chiên giả – thậm chí hoàn toàn theo nghĩa đen là tên ngôn sứ giả trong Sách Khải Huyền, một trong những kẻ lừa gạt ghê tởm nhất trong lịch sử nhân loại. Và chẳng phải là không đáng để lưu ý rằng những lời tiên tri không chỉ cảnh báo chúng ta về một giáo hoàng tồi tệ trong thời đại của chúng ta mà còn cảnh báo chúng ta về một giáo hoàng mà chính bản thân ông ta là ngôn sứ giả? Tôi xin làm sáng tỏ vấn đề ở đây – là những tín hữu Công Giáo, chúng ta được phép chất vấn và chỉ trích giáo hoàng, và thậm chí có những lúc chúng ta phải có bản phận thực hiện những điều này.

Nhiều lời tiên tri đang chỉ rõ cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã bước vào thời cuối. Những lời nói và những việc làm của Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định một cách chắc chắn rằng ít nhất thì ông ta là một ứng viên cho vai trò ngôn sứ giả.

Kể từ ngày ông ta trở thành giáo hoàng thì tôi đã từng nói rằng ông ta có thể là ngôn sứ giả như những lời tiên tri đang chỉ cho chúng ta thấy rõ đường hướng này. Quả thật, việc phân tích một cách chắc chắn và chi tiết những lời tiên tri khiến cho tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra kết luận về khả năng này. Những biến cố gần đây

càng khẳng định khả năng này một cách mạnh mẽ hơn nữa. Hơn bao giờ hết, ngày hôm nay, tôi chỉ có thể kết luận và khẳng định lại rằng ông ta có nhiều khả năng là ngôn sứ giả nhất.

Và trong khi tôi chưa nói đến việc chúng ta có nên chống đối hoặc trở nên đối kháng với Giáo Hoàng Phanxicô hay không, thì ít ra về điểm này ông ta đã xúc phạm đến chúng ta trước. Thậm chí tôi còn có thể nói rằng giờ đây việc chống đối Giáo Hoàng Phanxicô chỉ có thể là phản ứng đúng đắn và chính đáng mà thôi. Dưới sự lãnh đạo của ông ta thì dường như Giáo Hội Công Giáo đang đi vào sự Lừa Dối Khủng Khiếp, khi ông dẫn dắt Giáo Hội đón nhận thể giới tục hóa nơi mà tội lỗi không còn được người ta coi là tội lỗi nữa. Sự việc đang trở nên sáng tỏ rằng ông ta đang đảo lộn hoàn toàn giáo huấn của Giáo Hội. Và dường như rõ ràng là ông ta đang che đậy những ý định thực sự của ông ta, đặc biệt là bằng cách nói nước đôi để những lời nói của ông ta dễ dàng được biện minh nơi tâm trí của những người ngây thơ, và đáng tiếc thay, nhiều người trong số họ lại đang đón nhận sự dối trá được che đậy một cách lộ liễu của ông ta mà không hề cảm thấy hối hận.

Tôi nghĩ quả thật là vô lý khi không cảm thấy bị xúc phạm bởi Giáo Hoàng Phanxicô. Dĩ nhiên, tôi biết kẻ thù Satan tức giận bởi lời lẽ tôi nói ra nhằm lột trần hắn và hắn sẽ trả thù. Và dĩ nhiên tôi nghĩ là tôi sẽ bị bác bỏ vì nói ra những điều mà tôi đã từng nói, nhưng tôi không tìm cách thuyết phục quý vị, tôi chỉ thông báo cho quý vị biết; tôi không tìm cách để được nổi tiếng, chỉ tìm cách để được nên trung thành. Quý vị phải quyết định liệu có nhìn nhận vấn đề hay không mà thôi. Nếu quý vị khước từ thông điệp của bài viết này, liệu quý vị không cảm thấy là đang khước từ Chúa Thánh Thần hay sao? Quý vị có thực sự nghĩ là quý vị sống đẹp lòng Chúa Giêsu hay không khi quý vị khước từ những lời tiên tri của Người?

Hãy tỉnh thức và hãy nhìn nhận lời của Chúa Kitô trong thông điệp này khi vẫn còn có thời gian. Chúa Kitô cần sự trợ giúp của quý vị và nhiều lời cầu nguyện của quý vị để tránh cho nhân loại những điều đang xảy đến; Chúa Kitô muốn quý vị đáp lời xin vâng để trở thành

những tông đồ thời cuối nhằm giúp Người cứu nhân loại trong thời buổi này.

Quả thật, nếu sự xúc phạm đang thực sự xảy ra thì kế hoạch của ngôn sứ giả sẽ diễn ra trong nhiều giai đoạn và luôn luôn được thực hiện dưới chiêu bài của lòng từ bi và sự tốt lành. Tôi nghĩ là chúng ta phải chuẩn bị đáp trả theo 3 giai đoạn: chống đối ngày hôm nay, kháng cự ngày mai khi mà ông pha tạp sự thật của giáo lý với những điều dối trá, và bước cuối cùng là hoàn toàn chống lại quyền bính giáo hoàng khi ông ta đưa Giáo Hội vào tình trạng ly giáo.

1. CHỐNG ĐỐI NGÀY HÔM NAY- Đức Giám Mục Schneider vừa qua đã thể hiện rõ phương châm thế nào là chống đối ngày hôm nay khi ngài lên tiếng phản đối bản báo cáo của Thượng Hội Đồng Giám Mục họp tại Vatican vào tháng 10 năm 2014 như sau:

***“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, một văn bản hết sức mơ hồ không chính thức lại được công bố như là một tài liệu về cuộc họp chính thức của các giám mục Công Giáo dưới sự dẫn dắt của một vị giáo hoàng.”***

2. SỚM CÓ SỰ ĐỐI KHÁNG – Vào tháng 2 năm 2015, Đức Hồng Y Burke đã đề nghị điều này khi mà sự đối kháng trở nên cần thiết.

Khi được hỏi liệu ngài sẽ làm gì nếu Giáo Hoàng Phanxicô thay đổi tín lý trong Đức Tin, vì nhiều người nghĩ rằng ông ta sẽ làm điều ấy, Đức Hồng Y Burke đã trả lời rằng: ***“TÔI SẼ KHÁNG CỰ.”*** Ngài còn nói thêm rằng:

*“Bổn phận thánh thiêng của tôi*

*là luôn luôn bảo vệ sự thật*

*trong giáo huấn của Giáo Hội...*

*Vì thế mà nếu bất cứ kẻ có quyền thế nào,*

***thậm chí kẻ có quyền thế cao nhất,***

*chối bỏ sự thật hoặc hành động ngược lại với sự thật,  
thì tôi buộc phải kháng cự lại người đó.”*

Và khi ngài thực hiện điều này, thì chúng ta sẽ biết phải theo ai cho đúng.

3. CUỐI CÙNG LÀ ĐỐC TOÀN LỰC CHỐNG ĐỐI – Nếu giáo hoàng dẫn đưa Giáo Hội vào tình trạng ly giáo bằng cách thay đổi hoặc loại bỏ giáo lý, thì chúng ta không được phép đi theo ông ta. Khi chúng ta hành động như vậy thì chúng ta phải hướng đến những vị giám mục trung thành và can đảm để các ngài hướng dẫn chúng ta, phải luôn trung thành với Kinh Thánh và giáo lý, và luôn vâng phục Quyền Giáo Huấn chân thật của Giáo Hội.

Ngày hôm nay, những kẻ lạc giáo ghê tởm nhất trong lịch sử Giáo Hội đã xâm nhập vào hàng giáo phẩm cao cấp nhất của Giáo Hội. Giờ đây không ai có thể chối bỏ được điều này. Chắc chắn là nhiều người sẽ ra sức chối bỏ những lời tiên tri mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại và chối bỏ những biến cố có liên quan đang xảy ra, nhưng việc họ làm chỉ gây nguy hại cho chính linh hồn họ. Nhiều sự việc đang diễn ra theo đúng như chúng phải diễn ra và việc bỏ mặc hoặc chối bỏ thực tế này sẽ không thể ngăn cản được điều gì. Nhiều người sẽ lắng nghe và sẽ có phản ứng. Chính vì quý vị mà tôi đang thưa chuyện với quý vị đây. Trong khi đó thì những kẻ dị giáo này không ngừng làm suy yếu Giáo Hội. Nhưng, tôi muốn làm những gì tôi có thể làm được để ngăn chặn chúng và tôi đang ra sức khuyến khích quý vị hành động tương tự. Nếu quý vị không chủ động phân định và quyết định về phe nào, thì chẳng bao lâu nữa, tự nhiên quý vị sẽ về phe với bọn gian ác khi nhiều việc xảy ra.

Đức Giáo Hoàng Bênêdictô đã từng có lần nói về sự phản bội của Giuđa đối với Chúa Kitô và Đức Giáo Hoàng đã nói rằng tội của Giuđa là không thể rời bỏ Chúa Kitô khi hẳn không còn tin Người nữa – Đức Giáo Hoàng Bênêdictô nói rằng: “*Sự lừa dối là đặc tính của tên ác quỷ.*” Ngài nói tiếp rằng: “*Giuđa lẽ ra đã có thể rời bỏ Chúa Giêsu*

*như nhiều môn đệ đã rời bỏ Người; quả thật là hắn đã có thể rời bỏ Người nếu hắn sống thật lòng. Thay vào đó, hắn đã ở lại với Chúa Giêsu... với ý định hết sức kín đáo là trả thù Thầy.*” Quý vị hãy tự hỏi chính bản thân quý vị: Ngày hôm nay, kẻ nào trong hàng giáo phẩm của Giáo Hội lại giống như Giuđa, một tông đồ ngấm ngấm sống trong giả dối và không có lòng tin, một kẻ phản bội Chúa Kitô không chỉ bằng cách lên kế hoạch rời bỏ Giáo Hội mà bằng cách lên kế hoạch để đưa Giáo Hội của Người vào tình trạng ly giáo cùng với hắn, với ý định hết sức kín đáo của hắn là trả thù Thầy? Có phải là Giáo Hoàng Phanxicô hay không? Thời gian sẽ trả lời.

Tại sao tất cả những điều này là quan trọng? Vấn đề ở đây là khi Mẹ Giáo Hội của chúng ta bị xúc phạm, bị hành hạ bởi một tên lãnh đạo lừa dối và nham hiểm, một kẻ thực sự là sói đội lốt chiên, thì tôi sẽ không vì sợ hãi mà khuất phục hoặc ngoảnh mặt làm ngơ, tôi sẽ lên tiếng phản đối và chiến đấu vì Giáo Hội bằng bất cứ giá nào. Quý vị sẽ làm gì???

### **Giờ đây Cuộc Đại Chiến Cánh Chung đang diễn ra**

Hiện nay chúng ta đang ở trong thời buổi của sự hoang mang khủng khiếp về tâm linh mà Thiên Chúa đã từng cảnh báo cho chúng ta; một thời điểm mà chúng ta sẽ chứng kiến trận cuồng phong khủng khiếp và cuối cùng trong Giáo Hội và sự hoang tàn của đức tin. Tên ác quỷ là nguồn mạch của sự hoang mang khủng khiếp và hắn đang khiến cho nhiều người trở nên mù lòa về tâm linh, lạc lối và mê ngủ. Người ta đang sắp đặt để kẻ giả mạo lừa gạt biết bao nhiêu người và vì lòng trung thành sai lạc của họ, họ sẽ như những con chiên đi vào lò sát sinh dành cho chính họ. Họ không nhìn thấy được cái cách mà con ngựa thành Trô-a đã xâm nhập vào thành đô của Thiên Chúa. Từ trong chính nội bộ của Giáo Hội, càng ngày người ta càng nhìn nhận kẻ thù là bạn, trong khi Giáo Hội chân thật của Chúa Kitô lại đang bị người ta tuyên bố là kẻ thù. Những kẻ dối trá ở cấp lãnh đạo cao cấp trong Giáo Hội đang dùng những lý lẽ bị bóp méo sai lạc để thay thế tín lý trong Đức Tin bằng những đường lối giảng dạy mới đầy dị giáo và

người ta cũng không để cho bất cứ ai được phép lên tiếng chống lại họ và tố cáo những việc họ đang làm.

Việc làm của họ không chỉ là những thay đổi nhỏ trong truyền thống của Thánh Lễ hoặc liên quan đến một trang nào đó trong bí mật thứ ba của Fatima đang thất lạc... chúng ta không thể vùi đầu vào những điều nhỏ nhặt mà phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh về những gì đang xảy ra ở thời cuối... Và sự việc trong thời cuối sẽ không phải là một biến cố diễn ra nhanh chóng vốn sẽ kết thúc bằng việc cử hành hết sức long trọng ngày kỷ niệm biến cố tại Fatima vào năm 2017... vì Phép Lạ Cả Thể của Đức Mẹ quả là vĩ đại, thời điểm này chỉ là khởi đầu của sự chia rẽ trong trận đại chiến như chương 12 của Sách Khải Huyền mô tả cho chúng ta biết. Sau thời điểm đó sẽ là sự ứng nghiệm trọn vẹn của những lời tiên tri về tên Phản Kitô. Đừng để bị dẫn dắt sai lạc bởi những lời tuyên bố của nhiều ngôn sứ giả cho rằng mọi việc sẽ qua đi trong một hay hai năm. Trận chiến này chỉ mới bắt đầu và vẫn còn nhiều năm gian khó ở phía trước.

Trong số những người còn sót lại, chỉ có những ai yêu mến sự thật mới có thể vững vàng trong đức tin. Vậy thì giờ đây *chính quý vị* phải yêu mến sự thật nhiều hơn bao giờ hết. Sự ly giáo trong Giáo Hội chỉ là những bước khởi đầu trong những kế hoạch của trật tự thế giới mới và sự xuất hiện của mêsia giả.

Tên ác quỷ có một kế hoạch để lôi kéo càng nhiều người càng tót rời xa Đức Tin chân thật và rời xa Chúa Kitô chân thật. Hắn đang đưa ra những điều mới mẻ để làm cho dân chúng hoang mang, và những điều mới mẻ này được thực hiện theo cách thức mang đầy tình thương giả tạo, bởi một kẻ lãnh đạo mà chúng ta không bao giờ được phép đặt niềm tin vào hắn. Rủi thay, những lời tiên tri chỉ rõ cho chúng ta thấy rằng phần lớn trong Giáo Hội sẽ rời bỏ Giáo Hội để đi theo thứ giáo hội giả được tái cơ cấu và giáo hội giả này sẽ dẫn đưa đoàn dân đi theo tên giả Kitô. Satan có một kế hoạch để gây chia rẽ và làm đổ vỡ nhiều gia đình cho đến khi cuối cùng hắn gây đổ vỡ cho đại Gia Đình là chính Giáo Hội.

Một số người nói rằng những lời lẽ của tôi đang gây ra những sự chia rẽ và có thể chính là sự ly giáo. Nhưng, bản thân lời nói của tôi không gây chia rẽ khi nêu ra những sự chia rẽ mà Giáo Hoàng này đang gây ra. Lời nói của tôi giúp hiểu rõ những sự chia rẽ và cách thức để tránh những sự chia rẽ ấy.

Những kẻ phản bội Đức Tin sắp sửa gây ra sự hủy hoại tâm linh khủng khiếp và Giáo Hội sẽ phải gánh chịu một trận cuồng phong khốc liệt. Nhiều người được tuyển chọn để bảo vệ sự thật sẽ chối bỏ sự thật. Hãy sẵn sàng!

Theo như lời tiên tri thì Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêdictô sẽ sớm phải trốn đi lưu đày, trong khi Phêrô thành Rôma, Đấng chính là Thánh Phêrô, sẽ lãnh đạo Giáo Hội từ Thiên Đàng.

Hãy cầu nguyện, vì chỉ nhờ lời cầu nguyện thì quý vị mới có thể hiểu được những thông điệp thánh thiêng và những lời mời gọi tha thiết.

### **Xin các linh mục trung thành hãy LẮNG NGHE!**

Nhiều kẻ là Giuđa đang đi theo tên Giuđa Đầu Đàng, tên phản Gioan Tẩy Giả, kẻ thay vì phải bảo vệ đời sống hôn nhân lại đang đi bảo vệ hôn nhân đồng giới. Giáo Hội sắp sửa bị chính những chủ chăn tàn phá và đàn chiên sẽ tan tác.

Hỡi những linh mục tốt lành vốn có tâm hồn chân thật của vị mục tử... Xin các ngài hãy vững tay chèo chống! Hãy bảo vệ kho tàng Đức Tin! Hãy giữ cho đèn cháy sáng như ngọn hải đăng trước biển khơi mịt mù, nhờ đó những ai sống theo sự thật có thể nhìn thấy mà không bị tiêu vong.

Nhưng ngay cả nếu như các ngài có bị cô lập bởi hàng linh mục của các ngài, thì các ngài cũng phải đứng lên bảo vệ sự thật. Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa sẽ không bao giờ thay đổi, vì thế xin các ngài đừng đi theo họ khi họ tuyên bố là đang làm cho Lời Chúa mang tính hiện đại.

Ngôn sứ giả sẽ đưa ra một thứ tín ngưỡng mang tính đại kết vô cùng mạnh mẽ và mọi kẻ dị giáo sẽ hết lời ca ngợi thứ tín ngưỡng này.

Theo như lời tiên tri thì phần lớn những người Công Giáo trong Giáo Hội sẽ bị lừa gạt, nhưng gần một nửa số linh mục sẽ không chịu thực hiện lời khấn cuối cùng.

Lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ bị người ta sửa đổi và bị làm cho sai lạc để lừa gạt các tín hữu. Bí Tích Thánh Thể và sự xúc phạm đến Bí Tích Thánh Thể sẽ là trọng tâm của tất cả những sự bất đồng và chống đối.

Nhiều nổi kinh hoàng sẽ bao trùm mặt đất nhưng qua những biến cố này, Thiên Chúa sẽ lôi kéo trở lại những người vốn đã đi sai lạc lúc đầu.

Giờ đây các vị linh mục phải chuẩn bị vì sẽ đến thời điểm mà người ta cần đến các ngài để mang lại sự an ủi cho nhiều Kitô hữu vốn sẽ không bao giờ đi lạc khỏi Sự Thật như các ngài.

### **Cuộc Đại Bội Giáo đang bắt đầu**

Con giông tố khủng khiếp đã thực sự bắt đầu. Đây là thời điểm mà sự thật đang bị người ta chà đạp, những ý thức hệ mới đang được hình thành và đám đông dân chúng bị buộc phải đón nhận những thứ ý thức hệ ấy.

Hãy nhìn nhận Giáo Hoàng Phanxicô theo đúng bản chất của ông ta và hãy xem xét những việc làm của ông ta để xem liệu chúng có sinh ra hoa trái không. Giờ đây chúng ta đã có đủ thời gian để nhìn nhận rằng hoa trái mà ông ta và những kẻ dị giáo tận tụy phụng sự ông ta như Hồng Y Marx, Hồng Y Kasper và Tổng Giám Mục Cupich, đang thối rữa đến tận gốc rễ.

Các tín hữu đang bị buộc phải đón nhận những sự thay đổi mà người ta đang thực hiện nhằm buộc họ phải đón nhận những sự dối trá. Những sự dối trá này đến từ Satan và chúng do những con sói đội lốt chiên bày ra. Sự thật là những sự thay đổi này là do chúng sắp đặt nhằm hủy diệt Giáo Hội trên mặt đất từ trong chính trung tâm của Giáo Hội. Bằng chứng về việc này là hiển nhiên đối với những ai



muốn nhìn thấy... Những thay đổi này do chúng bày ra nhằm gây mâu thuẫn và chống lại Lời chân thật của Thiên Chúa.

Nhưng đối với tất cả những ai trong quý vị mở lòng ra với sự thật, thì tôi muốn nói với quý vị rằng Thiên Chúa hứa không một sự dữ nào có thể động đến những tín hữu *thực sự* trung thành. Giáo Hội còn lại lớp vỏ bên ngoài, thứ giáo hội mới đầy làm lạc, đang sắp sửa dẫn dắt nhân loại vào tình trạng bội giáo, để họ đón nhận những thứ giáo điều của hỏa ngục bằng những ngọn lửa của hận thù.

Vì vậy trong cuộc khủng hoảng này, quý vị có một bổn phận...Đừng để chính bản thân quý vị xa rời giáo lý chân thật và xa rời Lời Chúa.

Tên ác quỷ đang tung ra những ý tưởng mới và nhiều người dễ dàng đón nhận chúng như là sự thật. Hãy tỉnh thức. Hãy lắng nghe những điều mà Quyền Giáo Huấn chân thật của Hội Thánh dạy, dựa trên Phúc Âm và Sách Giáo Lý.

Hãy đứng vững và hãy chống lại tất cả những mào mống của sự dữ mà giờ đây người ta đang gieo rắc nhằm làm cho quý vị hoang mang và lôi kéo quý vị ra khỏi sự thật.

Chúng ta đang sống trong thời buổi còn tồi tệ hơn thời Lụt Đại Hồng Thủy. Ngày nay những đám mây mù của tội lỗi đang bao phủ toàn thế giới và nhân loại đã xao lãng việc cầu nguyện. Tội lỗi đang được người ta hợp thức hóa và biến thành luật với tất cả sự trợ tráo và với mức độ ào ạt nhanh chóng.

Nhiều sự thật đang bị người đời loại bỏ và người ta đang truyền bá những thứ giáo điều làm lạc khắp nơi trên thế giới.

Giờ đây hãy đứng lên! Đừng bao giờ chấp nhận những sự dối trá. Hãy bảo vệ những người cần được bảo vệ và hãy chống lại mọi bất công. Hãy gia tăng thêm lời cầu nguyện.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vai trò của ngôn sứ giả là thay đổi Giáo Hội nhằm chuẩn bị cho sự xuất hiện của đứa con Satan. Ngày hôm nay chúng ta hãy xem sự hoang mang khủng khiếp về tâm linh,

sự rối loạn khủng khiếp về tinh thần đang xuất hiện từ Vatican và lan tỏa khắp nơi.

Tình Trạng Bội Giáo Khủng Khiếp đã xuất hiện và người ta đang chuẩn bị cho nhiều người trong Giáo Hội bước vào tình trạng ly giáo.

Thậm chí tên ác quỷ còn đang gieo mỗi bất hòa giữa những người được tuyển chọn để bảo vệ sự thật. Quý vị hãy mở mắt ra trước những điều đang diễn ra. Quý vị không được phép chạy theo những thay đổi ấy nhưng phải trung thành với Quyền Giáo Huấn Chân Thật của Hội Thánh Chúa Giêsu và hãy hiệp nhất với đạo binh còn sót lại.

Giờ đây đã đến lúc để chuẩn bị cho những ngày sắp tới khi mà Minh Thánh Chúa thật sự chỉ có thể có được ở rất ít nơi mà thôi. Những lời tiên tri tại Fatima và La Salette đang sắp sửa diễn ra. Nhiều nhà thờ sẽ bị xúc phạm cho đến ngày tên Phản Kitô ngồi lên ngai trong Đền Thờ mới của Thiên Chúa ở Babylon mới, tọa lạc tại Rôma. Là tên phản Gioan Tẩy Giả, tên ngôn sứ giả sẽ ca ngợi tên Phản Kitô và tôn thờ hấn như thể hấn là đấng Mêsia mới. Và nhờ quyền lực của Satan, hấn sẽ cám dỗ nhiều dân nước. Vô số người sẽ bị lừa gạt bởi vẻ bề ngoài yêu thương nhân đạo của chúng khi chúng bày ra cho thế giới kế hoạch độc ác của chúng. Giờ đây quý vị phải thức tỉnh và hãy dẫn thân cảnh báo nhiều người khác bằng chính thông điệp này trong khi còn có thể được.

Khi kế hoạch này diễn ra, thì Thiên Chúa sẽ can thiệp; nhiều biến loạn kinh hoàng sẽ diễn ra trên mặt đất và nhiều người sẽ chết và tất cả mọi người sẽ chứng kiến bàn tay can thiệp của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ giáng xuống nhiều trận bão tố kinh hoàng của thời cùng tận, những trận động đất, sóng thần, lụt lội, núi lửa và sóng nhiệt, vốn sẽ xảy ra trên thế giới nhằm ngăn chặn tên Phản Kitô.

Khi ấy vào thời cuối, những ai giữ lòng trung thành với Thiên Chúa sẽ cảm nhận được niềm vui chiến thắng của Người.

Vậy thì quý vị hãy sẵn sàng và hãy tham gia vào trận chiến!

## Bộ Ba Quỷ Quái

Trận chiến cuối cùng này phần lớn là một trận chiến về tâm linh mặc dù sẽ thực sự có nhiều cuộc chiến tranh. Tính độc nhất vô nhị của cuộc chiến tâm linh này là những ai về phe với tên Phản Kitô và tên ngôn sứ giả, sẽ được người ta coi là đang làm những việc phi thường trên thế giới. Khi tên Phản Kitô xuất hiện, hắn sẽ truyền bá chủ nghĩa vô thần, nhưng che đậy dưới chiêu bài của Tôn Giáo Toàn Cầu Mới và dưới vỏ bọc của Giáo Hội Công Giáo vốn chỉ còn lớp vỏ bên ngoài do tên ngôn sứ giả lãnh đạo. Tên Phản Kitô sẽ là kẻ lãnh đạo có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới trong mọi thời đại và cuối cùng nhiều người sẽ tin rằng hắn là kẻ được Thiên Chúa sai đến để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm.

Khi những điều này xảy ra thì chúng ta sẽ nhận biết bằng cách nào? Chiến tranh tại Trung Đông sẽ sớm lôi kéo thêm nhiều quốc gia. Những quốc gia ở Phương Tây sẽ khiêu khích Nga và Trung Quốc. Tất cả sẽ dẫn đến một Cuộc Chiến Tranh Thế Giới.

Khi mà quý vị nghe giới truyền thông nói về một kẻ thương thuyết hòa bình mới đầy tài năng và nhiều hứa hẹn, thì quý vị sẽ biết rằng hắn là tên Phản Kitô. Hắn sẽ tỏ ra mạnh mẽ và người ta sẽ chứng kiến hắn làm trung gian cho một kế hoạch hòa bình. Hắn sẽ là đồng minh rất thân cận của tên ngôn sứ giả. Theo những lời tiên tri thì chúng sẽ cùng nhau phụng sự Satan một cách kín đáo và chúng sẽ biện minh cho mọi thứ tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa và khiến cho tội lỗi lan tràn khắp nơi. Với sức thu hút đầy mê hoặc và dưới chiêu bài của lòng nhân từ và sự thánh thiện giả tạo, chúng sẽ dẫn dắt con cái Thiên Chúa đi vào con đường lầm lạc.

Trong khi *tại Rôma*, Ngôn Sứ Giả làm ra vẻ là một giáo hoàng đại tài nhằm dẫn dắt Giáo Hội với một mục đích duy nhất là để tàn phá Giáo Hội từ bên trong, thì *tại Giêrusalem*, tên Phản Kitô sẽ nổi danh và sẽ là kẻ kiến tạo hòa bình giả tạo giữa người Do Thái và người Palestine cũng như nhiều quốc gia khác, nhằm kết thúc chiến tranh, với một mục đích duy nhất là âm thầm hủy diệt người Do Thái. Hắn sẽ tạo

dựng một nền hòa bình giả tạo và thiết lập nhiều tổ chức từ thiện mới trên toàn cầu, dưới chiêu bài là khiêm nhường và quan tâm chăm sóc. Khi ấy mọi thứ trong Giáo Hội sẽ thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện nhiều thứ giáo điều ghê tởm và những thứ luật lệ mới nhân danh hiện đại hóa và Phúc Âm hóa và những nghi lễ mới trá hình thờ Satan và vô số những điều ghê tởm nhằm lôi kéo đám đông dân chúng đi vào con đường tâm linh lầm lạc. Đối với nhân loại thì người ta lại coi thời điểm này là một kỷ nguyên mới của sự hòa hợp; hòa bình dường như đã chớm nở và nhiều người sẽ ca ngợi thứ giáo hội toàn cầu mới.

Tất cả những lề luật trong Giáo Hội đang sắp sửa bị thay đổi; người ta sẽ tạo ra Nghi Thức Phụng Vụ mới; các Bí Tích sẽ bị đảo lộn, kể cả một điều bắt buộc mới là phải ban phép lành cho những cặp hôn nhân đồng giới, cho đến khi cuối cùng người ta không còn cử hành Thánh Lễ theo đúng Giáo Lý chân thật nữa. Khi chúng làm cho Thánh Lễ bị sai lạc, thì Bí Tích Thánh Thể không còn được tôn kính như trước nữa cho đến khi Mình Thánh Chúa không còn được trao ban một cách có hiệu lực nữa. Mục tiêu của tên ngôn sứ giả là phá hủy các Bí Tích và loại bỏ tất cả những ý niệm về tội lỗi bằng những thứ luật lệ mới vốn khuyến khích “sự bao dung”. Khi ấy thì bóng tối sẽ bao trùm và tên Phản Kitô sẽ chiếm lấy vị trí quyền lực trong Giáo Hội và Cuộc Bách Hại Kinh Hoàng sẽ bắt đầu cùng với việc nhiều nhà thờ bị giải thể và bị phá bỏ. Khi ấy thì việc chất vấn hàng giáo phẩm của thứ tôn giáo toàn cầu mới, vốn chiếm đoạt nhiều giáo hội, cũng là phạm tội. Cuộc bách hại khủng khiếp nhất là do các Kitô hữu gây ra chống lại các Kitô hữu, sự bách hại khủng khiếp nhất đến từ chính Giáo Hội.

Ngôn Sứ Giả cuối cùng sẽ trao Giáo Hội lại cho Tên Phản Kitô, kẻ có sức mê hoặc không ai có thể cưỡng lại được và khi ấy hắn sẽ lãnh đạo Trật Tự Thế Giới Mới và Tôn Giáo Toàn Cầu Mới chống lại Thiên Chúa và các tín hữu của Người, và bằng sự lừa dối, hắn sẽ khiến cho nhiều linh hồn tôn thờ hắn. Cuối cùng, giáo hội mới đầy lầm lạc của chúng sẽ bao gồm người Do Thái, người Hồi Giáo và các Kitô hữu thuộc nhiều chi phái khác.

Quý vị đừng để cho chính bản thân mình bị lừa gạt bởi hai tên lừa dối này.

Các tín hữu trung thành trong Thời Cuối: HÃY NHÃN NẠI!

Thiên Chúa muốn quý vị làm gì?

- Quý vị hãy mở lòng ra đón nhận những sứ điệp từ trời trong thời đại của chúng ta và hãy lắng nghe những lời cảnh báo của Thiên Chúa

- Hãy yêu mến Sự Thật và hãy bảo vệ Sự Thật trong thời buổi hỗn loạn khủng khiếp vốn sẽ diễn ra trong nhiều năm dài

- Đừng để ngọn lửa đức tin trong tâm hồn quý vị bị dập tắt

- Hãy luôn cầm sẵn khí giới là Chuỗi Mân Côi và Kinh Thánh

- Trong tâm hồn – hãy có lòng yêu mến Sự Thật

- Trọng tâm trong sự tận hiến của quý vị là Bí Tích Thánh Thể và thường xuyên xưng tội

- Đừng để bị đầu độc bởi những thứ của cái thế gian, cũng đừng để mình trở thành nô lệ cho công nghệ, nhưng hãy tìm kiếm những kho tàng của Thiên Chúa và quý vị sẽ được hạnh phúc trong thời buổi hiện tại trên thế giới này và trên Thiên Đàng mai sau

- Quý vị hãy gia tăng sức mạnh cho chính bản thân trong tình yêu Thiên Chúa... Hãy luôn yêu thương và làm điều tốt cho tất cả mọi người

- Quý vị hãy thực hiện việc cầu nguyện trong gia đình như là một ưu tiên hàng đầu... Chỉ khi kết hiệp với nhau trong lời cầu nguyện, thì quý vị mới có thể đứng vững trước sức nặng của những thử thách vốn đang xảy ra và chỉ nhờ vào quyền năng của lời cầu nguyện thì quý vị mới có thể chiến thắng mọi sự dữ

- Quý vị hãy để cho ánh sáng linh thánh của Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc sống của quý vị và ban cho quý vị niềm trông cậy thánh thiêng

- Quý vị hãy vắc lấy Thập Giá nặng nề vì mục đích bảo vệ sự thật
- Đừng im lặng vì việc quý vị làm thinh không lên tiếng sẽ chỉ khiến cho những kẻ thù của Thiên Chúa tăng thêm sức mạnh
- Đừng từ bỏ Chúa Giêsu và Mẹ Chí Thánh của Người... Khi sự việc trở nên tồi tệ nhất, những ai kêu cầu đến Chúa Giêsu và Mẹ Người để xin ơn trợ giúp, thì Thiên Chúa sẽ sai Thiên Thần của Người đến để trợ giúp, bảo vệ, dẫn dắt chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi tất cả mọi mối nguy hại

### **Những Sự Can Thiệp của Thiên Chúa – Nhiều Dấu Chỉ Vĩ Đại từ Thiên Đàng**

Qua những lời tiên tri, Thiên Chúa hứa ban cho những người công chính sự bảo vệ đặc biệt của Người.

Sách Khải Huyền chứng thực rằng: *“Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.”* Sách Khải Huyền chỉ ra rằng vào giữa trận chiến cánh chung, Thiên Chúa sai Mẹ Người đến với chúng ta để trợ giúp chúng ta. Mẹ Maria là Người Nữ trong Sách Khải Huyền và là Mẹ của mọi dân mọi nước. Thiên Chúa đã và đang truyền cho Mẹ Người ban cho chúng ta nhiều dấu chỉ và nhiều thông điệp từ Thiên Đàng nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và để Mẹ nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đồng hành với từng người trong chúng ta trong cuộc khủng hoảng cuối cùng này. Và Mẹ nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa sẽ can thiệp để trợ giúp chúng ta nhằm ngăn chặn con thú cướp đi các linh hồn.

Thiên Chúa sẽ sớm ban cho nhân loại Cuộc Cảnh Báo Toàn Cầu về Lòng Thương Xót của Người và ban Phép Lạ Cả Thể tại những Linh Địa mà Đức Mẹ hiện ra; những điều này sẽ tạo ra lần ranh nhằm chia tách những người tuân theo Thiên Chúa ra khỏi những kẻ không tuân theo Thiên Chúa.

Chẳng bao lâu nữa, trong Cuộc Đại Cảnh Báo, mọi người sẽ nhìn thấy dấu chỉ Thập Giá trên trời khi Thiên Chúa tỏ cho từng người cùng một

lúc thấy những tội lỗi họ đã phạm mà không được xưng thú và Thiên Chúa sẽ ban cho họ ơn ăn năn thống hối. Đây sẽ là hành động cao cả nhất bởi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại, một phép lạ vĩ đại nhất mà Chúa Giêsu đã báo trước qua thánh nữ Faustina.

Trong khi Cuộc Đại Cảnh Báo là một Hành Động Cao Cả bởi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì đây chỉ là bước đầu trong một giai đoạn vô cùng khó khăn và thử thách đối với tất cả mọi người. Nhiều người sẽ hoán cải, nhưng sau biến cố này thì những tội nhân chai đá và những kẻ chạy theo Satan sẽ chối bỏ Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa càng mạnh mẽ hơn nữa và chúng sẽ chối bỏ rằng Cuộc Cảnh Báo không phải là một biến cố siêu nhiên. Trong khi Cuộc Cảnh Báo sẽ hoán cải hàng triệu người, kể cả những kẻ trung thành với Trật Tự Thế Giới Mới, thì Cuộc Cảnh Báo vẫn không đủ để ngăn chặn những bầy tôi độc ác của Satan và tên Phản Kitô.

Vì thế mà Thiên Chúa sẽ tiếp tục nhắc nhở chúng ta về sự Hiện Hữu của Người qua nhiều cuộc trừng phạt từ Thiên Đàng.

Những thảm họa về sinh thái sẽ gia tăng nhằm trừng phạt những tội lỗi của con người chống lại con người. Thiên Chúa dùng những thảm họa liên quan đến khí hậu để thức tỉnh chúng ta khỏi giấc ngủ mê tằm tối và tình trạng thiếu lòng tin, và cũng là để ngăn chặn ảnh hưởng của tổ chức độc ác trong liên minh toàn cầu và nhiều kế hoạch tàn bạo của chính phủ toàn cầu mới.

### **Dấu của Con Thú**

Bộ ba quỷ quái gồm ngôn sứ giả, tên Phản Kitô và chính Satan giờ đây sẽ ngày càng công khai chế nhạo Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

Tên Phản Kitô, với tất cả sức thu hút đầy tính thuyết phục của hắn và với việc hắn tuyên bố là một Kitô hữu, sẽ tìm cách giành lấy linh hồn của toàn thể nhân loại trong vai trò là kẻ lãnh đạo chính trị của chính phủ toàn cầu mới. Hắn sẽ hành động để thiết lập hòa bình thế giới và nhiều quốc gia sẽ tập hợp dưới sự lãnh đạo của hắn, cho đến khi hắn

đưa tất cả những quốc gia mà hấn quy tụ được vào trong Giáo Hội Công Giáo dưới sự điều khiển của thứ tôn giáo toàn cầu mới trong Babylon Mới.

Quý vị hãy đề phòng dấu của con thú, vốn sẽ có hình thức của một thẻ ngân hàng và một con chip nhận dạng đặc biệt được cấy ghép vào tay quý vị... Chúng sẽ sớm thiết lập một hệ thống tiền tệ toàn cầu với danh nghĩa là để "*cứu vãn nền kinh tế*" bằng cách liên kết những ngân hàng lớn trên thế giới nhằm tạo ra một thể chế tài chính mới và hùng mạnh để kết nối với trung tâm thương mại thế giới mới. Trung tâm này sẽ là Babylon Mới. Quyền sử dụng tiền bạc, thực phẩm và những nhu yếu phẩm khác sẽ chỉ được cấp cho những ai chấp nhận dấu của con thú, nhưng khi chấp nhận dấu của con thú, quý vị sẽ phải trả giá bằng đời sống luân lý, đức tin và chính linh hồn của quý vị. Nhưng, Chính Phủ Toàn Cầu Mới chỉ nhằm mục đích cướp đi nhiều linh hồn trong nhân loại. Những ai chấp nhận dấu của con thú sẽ bị Satan bùa vây và sẽ phải mất linh hồn.

Quý vị sẽ phải chọn lựa... hoặc là dấu của Con Thú hoặc là Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống, vốn sẽ bảo vệ quý vị khỏi nỗi kinh hoàng của tên Phản Kitô. Giờ đây xin quý vị hãy nghe tôi... Các Kitô hữu trung thành không được phép chấp nhận dấu của con thú, quý vị phải tránh xa ảnh hưởng quyền lực của con dấu ấy bằng cách liên kết với nhau để tồn tại.

Khi nhân loại lao mình vào trong bóng tối, thì Nga và Trung Quốc sẽ tấn công Babylon Mới ở Châu Âu cho đến khi Rôma bị hủy diệt. Babylon Mới sẽ sụp đổ và sẽ bị Chủ Nghĩa Cộng Sản thống trị và Chủ Nghĩa Cộng Sản sẽ lãnh đạo trong thời điểm kinh hoàng của cuộc bách hại sau cùng.

Cuộc Bách Hại Kinh Hoàng sẽ diễn ra khi nhiều người sẽ công khai chối bỏ đức tin của họ vì nỗi khiếp sợ. Quý vị là những người đạo đức sẽ bị bách hại vì đức tin của quý vị, nhưng đừng công khai chối bỏ đức tin.



Khi ấy Thiên Chúa sẽ hành động vì những kẻ được tuyển chọn của Người, khi Người đảo ngược tình thế và Cuộc Bách Hại Kinh Hoàng cuối cùng sẽ thực sự trở thành việc trừng trị Ngôn Sứ Giả, tên Phán Kitô và tất cả những bầy tôi của chúng.

## **Hai Chứng Nhân trong Cuộc Bách Hại Kinh Hoàng**

Hai Chứng Nhân trong Sách Khải Huyền là Giáo Hội Công Giáo và Dân Do Thái với biểu tượng là thành Rôma và Giêrusalem. Kế hoạch của Satan là tàn phá và hủy diệt Hai Chứng Nhân này nhằm loại bỏ mọi vết tích về sự Hiện Diện của Thiên Chúa và Lễ Luật Cứu Độ của Người ra khỏi thế giới này, để chiếm lấy Rôma và Giêrusalem. Khi ấy Satan dường như là thành công trong kế hoạch của hắn nhằm đưa mọi người đến với án phạt đời đời.

Nhưng, kỳ diệu thay, nhờ biết trước những lời tiên tri của Thiên Chúa nên chúng ta biết rằng đây không phải là cách kết thúc cuộc chiến cánh chung.

Giêrusalem sẽ trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh và sẽ trở dậy như đã được tiên báo. Tên Phán Kitô khi ấy sẽ âm thầm xúi giục kế hoạch diệt chủng.

Rôma sẽ phải gánh chịu cuộc bạo loạn khủng khiếp.

Hai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng là “hai chứng nhân” trong thời điểm này và cũng sẽ bị “giết hại” trong thời điểm này. Nhân loại sẽ khước từ Chúa Kitô và khước từ Lời Người khi họ ra sức loại bỏ mọi vết tích về Người ra khỏi thế giới và tất cả những sự tận hiến dành cho Mẹ Maria sẽ bị loại bỏ một cách tinh vi bởi những kẻ thù của Thiên Chúa, thậm chí bởi chính Giáo Hội. Trong thời buổi này, Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đang sai Mẹ Maria từ Thiên Đàng đến để trợ giúp chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy con đường dẫn về Thiên Đàng. Mẹ chỉ mời gọi con cái của Mẹ lắng nghe những lời van nài của Mẹ từ Thiên Đàng để trợ giúp chúng ta, nhưng nhiều người sẽ tiếp tục khước từ sự trợ giúp đầy tình mẫu tử của Mẹ.

Nhưng qua những lời tiên tri, chúng ta cũng biết được rằng, chúng ta là đạo binh còn sót lại của Chúa Kitô và là những chứng nhân trung thành của Người về giáo lý thánh thiêng và những ai trung thành với sự thật sẽ trở thành những *chứng nhân* không hề sợ hãi trong thời buổi này và chúng ta sẽ dẫn thân rao giảng sự thật để phá tan những việc làm của tên Phản Kitô.

### **Cuộc Đại Trùng Phạt**

Thiên Chúa đã cho chúng ta biết rằng nếu nhân loại không hoán cải, đặc biệt là sau Cuộc Đại Cảnh Báo, thì họ sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt nặng nề nhất với việc phần lớn thế giới bị hủy diệt. Nhân loại thậm chí đã đánh mất khái niệm về tội lỗi. Cuộc trừng phạt từ Thiên Đàng là cần thiết nhằm giúp thanh tẩy nhân loại.

Và cuối cùng nhờ cuộc đại trừng phạt trong ba ngày đen tối, tất cả sự dữ sẽ bị diệt trừ. Thiên Chúa sẽ thanh tẩy bề mặt địa cầu nhằm chuẩn bị nhân loại và mọi loài thụ tạo cho Địa Đàng mới.

Trong khi Tay Hữu của Người giáng nhiều cuộc trừng phạt chống lại những kẻ độc ác trong thời buổi này, thì Tay Trái của Người sẽ nâng đỡ và dẫn đưa đạo binh còn sót lại vào trong sự Bảo Vệ của Người và Người sẽ luôn chăm sóc chúng ta.

Chúng ta hãy cầu nguyện để cuộc trừng phạt cần thiết cuối cùng được giảm nhẹ vì những người công chính và để cuộc trừng phạt này hoán cải thành công nhiều linh hồn.

### **Con cái Ánh Sáng – HÃY CHIẾN ĐẤU!**

Nhân loại đang ở trong tình trạng nguy hiểm của việc phải đối mặt với sự biến động khủng khiếp nhưng *chính quý vị* có thể thay đổi được tình trạng này. Đừng để nỗi sợ hãi xâm nhập vào tâm hồn quý vị. Hãy biết rằng Satan không thể nào thắng được.

Thiên Chúa làm chủ mọi sự và Người đã báo trước tất cả những biến cố này trong Kinh Thánh và qua các ngôn sứ của Người. Giờ đây

Người đang mời gọi quý vị đáp lại lời mời gọi của Người và trợ giúp Người trong trận chiến cuối cùng này.

Tất cả những biến cố này là để chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại khi mà Thiên Chúa sẽ tách biệt những người công chính ra khỏi những kẻ bất lương. Khi ấy Địa Cầu sẽ được biến đổi và tất cả sẽ sống trong hạnh phúc.

Cuối cùng, quý vị sẽ sống trong sự Vinh Thắng tuyệt đối của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, Triều Đại Mới Đây Vinh Hiển của Thánh Tâm, 1.000 năm trong Kỷ Nguyên Hòa Bình và Vương Quốc Mới của Thánh Ý Thiên Chúa; và thế hệ này sẽ chứng kiến Trời Mới Đất Mới và sự xuất hiện rạng ngời vinh hiển của Giêrusalem Mới.

Khi ấy Chúa Kitô sẽ lại ngự đến trong tất cả vinh quang của Người và Chúa Giêsu sẽ cho Giáo Hội của Người trỗi dậy để sống trong hòa bình vĩnh cửu.

Hiểu một cách đơn giản thì những ai tôn vinh Mẹ Chí Thánh của Chúa Giêsu như chính Chúa mời gọi, đều được hứa ban cho sự bảo vệ trong Con Hoạn Nạn Thời Cánh Chung... Thiên Chúa đã hứa bảo vệ chúng ta trong Hòm Bia Giao Ước Mới, vốn không phải là một chiếc thuyền trong thời buổi này mà là một trái tim, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria... vì thế chúng ta hãy thật vững lòng trông cậy. Trong thời buổi này, Thiên Chúa đã sai Mẹ đến với chúng ta từ Thiên Đàng để chỉ cho chúng ta con đường đến với ơn cứu rỗi và đến với Thánh Tử của Mẹ... và Mẹ Maria đang mời gọi chúng ta hãy đọc, sống và loan truyền những sứ điệp từ trời này!

Thiên Chúa hứa rằng phần thưởng của quý vị trên Thiên Đàng sẽ thật trọng đại nếu quý vị kiên tâm bền trí.

### **Một Lời Mời Gọi Sau Cùng: Bảo Vệ Sự Thật BẰNG MỌI GIÁ**

Quý vị hãy là những người can đảm bảo vệ sự thật và đừng khuất phục khi các vị lãnh đạo trong Giáo Hội thay đổi những lề luật nhằm ra sức đảo lộn những sự thật trong Đức Tin.

Thiên Chúa muốn quý vị làm gì? Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta chuyển chỗ ở, trốn chạy hoặc mua sắm những thứ cụ thể nào đó, ngoại trừ mua một số lượng nhỏ thực phẩm để dự trữ... quý vị có thể lãng phí thời gian vào việc mua sắm nhiều nhưng những thứ này sẽ không giúp ích gì cho quý vị. HÃY NHỚ RẰNG 8 người sống sót trong thảm họa hạt nhân ở Hiroshima và cô Immaculée người Rwanda, người sống sót cùng với 7 phụ nữ khác sau khi trú ẩn 91 ngày trong một nhà vệ sinh chỉ rộng 1,2 mét và dài 0,9 mét khi thảm họa diệt chủng ở Rwanda diễn ra vào năm 1994... Lời cầu nguyện và việc kêu cầu lên Đức Mẹ để xin ơn trợ giúp sẽ cứu được chúng ta khi chúng ta cùng hiệp nhau cầu nguyện và tín thác vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

Điều mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta thực hiện là CẦU NGUYỆN! Và chúng ta hãy sử dụng những khí giới hữu hiệu cho sự Vinh Thắng mà Người đã ban cho chúng ta trong thời buổi này là: Bí Tích Giải Tội, Bí Tích Thánh Thể, Kinh Thánh, Kinh Mân Côi, Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, yêu mến sự thật và trung thành với Quyền Giáo Huấn chân thật của Hội Thánh.

Hàng ngày Quý vị hãy đọc kinh Lòng Thương Xót và Kinh Mân Côi trong gia đình càng nhiều càng tốt, để làm giảm bớt những ảnh hưởng của kế hoạch độc ác và tàn bạo trong thời cuối này.

Quý vị cũng nên cầu nguyện cho những người sẽ bị chết bởi những thảm họa thiên nhiên trên toàn cầu sắp sửa xảy ra khi Bàn Tay của Thiên Chúa trừng phạt thế giới nhằm cứu nhân loại và dẫn đưa tất cả những người tốt lành vào trong Thời Đại Bình An.

Quý vị hãy đặt hy vọng và niềm trông cậy nơi Chúa Giêsu. Đừng ngã lòng. Hãy tránh xa tội lỗi. Hãy yêu mến sự thật. Hãy cầu nguyện không ngừng. Chiến Thắng vinh quang đang chờ đón những ai giữ lòng trung thành và sau khi giông bão qua đi, quý vị sẽ thấy trời mới đất mới!

Giờ đây quý vị hãy chia sẻ thông điệp tiên tri này với tất cả những người Công Giáo và với tất cả các Kitô hữu. Hãy can đảm lên! Xin Chúa chúc lành cho quý vị.

+++

Chuyển dịch từ nguồn: <http://twoheartspress.com/blog/taking-offense-at-pope-francis-just-the-beginning/>

**MỐC THỜI GIAN CỦA NHỮNG BIẾN CỐ** trích trong sách  
“Cuộc Đại Chiến đang diễn ra!”

**Một bản chú giải hiện đại về Sách Khải Huyền và thứ tự thời gian của nhiều biến cố trong thời cuối**

“Có lẽ đã đến lúc phải nhìn nhận khả năng thực sự và rõ ràng rằng Giáo Hoàng Phanxicô quả thật LÀ Ngôn Sứ Giả đúng như Tiến sĩ Thần Học Công Giáo Kelly Bowring nêu lên.”

Voxcantor.blogspot.com

<http://voxcantor.blogspot.com/2016/04/pope-francis-and-his-poison.html>

“ĐÂY LÀ MỘT THỜI ĐIỂM LỊCH SỬ - Tiến sĩ thần học nổi tiếng thế giới Kelly Bowring vẫn thuộc hàng những nhà thần học chính xác nhất và được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong lãnh vực về Thời Cảnh Chung. Qua một quá trình dài của đời sống cầu nguyện, kiến thức thần học uyên thâm, một sự quan sát tỉ mỉ những biến cố hiện tại và trong quá khứ, và việc nghiên cứu sâu rộng về những lời tiên tri trong hiện tại và trong quá khứ, tiến sĩ Kelly Bowring đang kết nối các ‘chấm’ với nhau để đưa ra một bức tranh sống động với sự chính xác đáng kinh ngạc.” Gloria.tv

<https://gloria.tv/article/AAyjUyhFqZ4b4FfFP4yYmyf1t>

Nếu Giáo Hoàng Phanxicô thay đổi tín lý trong Đức Tin... thì  
“**TÔI SẼ KHÁNG CỰ**”

“Bổn phận thánh thiêng của tôi

là luôn luôn bảo vệ sự thật

trong giáo huấn của Giáo Hội...

Vì thế mà nếu bất cứ kẻ có quyền thế nào,

**thậm chí kẻ có quyền thế cao nhất,**

chối bỏ sự thật hoặc hành động ngược lại với sự thật,

thì tôi buộc phải kháng cự lại ông ta.”

**Đức Hồng Y Raymond Burke phát biểu vào tháng 2 năm 2015**

(Khởi đăng ngày 1 tháng 1 năm 2015, bổ sung vào tháng 6 2016  
[www.TwoHeartsPress.com](http://www.TwoHeartsPress.com))

Bài viết này nhằm đưa ra một bản tóm lược những MỐC THỜI GIAN, trích từ cuốn sách mới xuất bản năm 2015 có nhan đề “**Cuộc Đại Chiến đang diễn ra**”, là một bản chú giải hiện đại của Tiến Sĩ Kelly Bowring về Sách Khải Huyền.

*Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.  
(Luca 21,36)*

Theo những sứ điệp từ trời trong thời đại của chúng ta, thì trận đại chiến được đề cập trong Sách Khải Huyền đang xảy ra với chúng ta ngày hôm nay và nhiều lời tiên tri trong các sứ điệp từ trời giờ đây đang xảy ra trên thế giới. Sách Khải Huyền nói rất rõ về cuộc tấn công bất ngờ đối với Hội Thánh của Chúa Kitô trên thế giới bởi những kẻ thù nghịch Người và nói về trận chiến cánh chung để giành lấy các linh hồn. Và trận chiến cánh chung ấy đã bắt đầu. Và cũng như thế giới đã được chuẩn bị để chào đón Chúa Kitô cách đây 2.000 năm thì giờ đây thế giới cũng đang được chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Người.

Sách Khải Huyền tiết lộ bức tranh toàn cảnh về trận chiến cánh chung, và mặc khải tư trong thời hiện đại làm rõ các chi tiết của bức tranh toàn cảnh ấy. Giờ đây Thiên Chúa đang tỏ bày điều này cho chúng ta để chuẩn bị cho chúng ta và nhờ đó các tín hữu

của Người sẽ giúp giảm nhẹ nhiều biến cố đang xảy ra bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh. Sự Thật này, khi được người ta đón nhận, sẽ mang lại sự sáng tỏ và điều này có nghĩa là chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng hơn, cùng với sự bình an và niềm hân hoan trong tâm hồn, vì chúng ta biết rõ rằng Chúa Kitô sắp trở lại để canh tân thế giới.

Những sứ điệp từ trời sẽ bị công kích và bị đả phá tan tành, nhưng những sứ điệp này sẽ được Thiên Chúa chứng tỏ là chân thật. Đối với những ai có tai để nghe, hãy để họ lắng nghe những sứ điệp từ trời liên quan đến thời đại chúng ta và hãy hành động. Đừng để tên ác quỷ gây ra sự hoang mang và nổi tuyệt vọng trong tâm hồn quý vị. Hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để luôn sống trong tình trạng ân sủng và hãy cầu nguyện nhiều cho những người cần đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chỉ khi sống những điều này thì Sự Thật của Thiên Chúa, vốn không bao giờ thay đổi, mới có thể bảo vệ được quý vị. Quý vị hãy chia sẻ thông điệp này.

Theo những lời tiên tri có cơ sở vững chắc của Giáo Hội Công Giáo thì phần lớn thế hệ đang sống trong thế giới ngày nay, sẽ hưởng niềm vui trong Ngày Chúa Kitô Quang Lâm trong vinh quang. Vào ngày ấy, Người sẽ đưa những tín hữu trung thành của Người vào Kỷ Nguyên Bình An Mới trong Trời Mới, Đất Mới, vốn đang chờ đợi chúng ta.

Sau đây là một loạt những biến cố (với thời gian được tiên liệu dựa trên chính những lời tiên tri) có liên quan đến Trận Đại Chiến, về những điều sắp sửa xảy ra và những điều hiện đang xảy ra:

## **CUỘC ĐẠI NẠN**

**Đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2012**

Cuộc Đại Nạn đã bắt đầu (trong thời gian 3 năm rưỡi)

**BẢY ÁN (Sách Khải Huyền chương 5-8)**

## **Ấn Thứ 1: Cuộc Đại Bội Giáo và Cuộc Ly Giáo**

**2013**

Theo những lời tiên tri (12 Lời tiên tri) thì Ngôn Sứ Giả được bầu lên làm Giáo Hoàng giả tại Rôma. Những người Công Giáo trung thành vẫn vâng phục Giáo Hoàng Phanxicô, cho đến khi giới chức có thẩm quyền của Giáo Hội tuyên bố ông ta là một Giáo Hoàng dị giáo và không chính danh, nếu điều này xảy ra.

“Điều đã được tiên báo trong Bí Mật thứ 3 của Fatima là cùng với những sự việc khác thì Cuộc Đại Bội Giáo trong Giáo Hội sẽ bắt đầu từ người lãnh đạo cao nhất.” Đức Hồng Y Ciappi (1995)

**2014-2015**

Cuộc Đại Bội Giáo diễn ra, triều đại của tên dị giáo bắt đầu, khi kẻ thù chiếm đoạt Giáo Hội rồi ngồi lên ngai tòa và thay thế Sự Thật bằng những thứ bao dung, chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa nhân bản, bóp méo và diễn giải sai lạc Lời Chúa và Giáo Lý thánh thiêng của Người, cho đến khi Giáo Hội bị đóng đinh

**Từ Mùa Đông 2015 – Đến 2016**

Cuộc Đại Ly Giáo bắt đầu (Theo thời gian sẽ phát triển thành 3 giai đoạn)

Hai phần ba các Kitô hữu sẽ sa vào tình trạng bội giáo khi mà họ sẽ đón nhận Lễ Luật của Thiên Chúa bị sửa đổi và bị biến hóa theo hướng hiện đại.

Với vẻ bề ngoài khiêm nhường và quan tâm chăm sóc, những kẻ truyền bá tình trạng đại bội giáo này sẽ thực hiện nó một cách thuyết phục theo hướng chăm lo dạy dỗ - bằng cách đó, chúng không để lộ rõ chân tướng trước những người ngây thơ và bị lừa gạt (kể cả nhiều người vốn là những người Công Giáo chân chính)



## **Ấn Thứ 2: Chiến Tranh Thế Giới III**

**2016-2017**

Chiến tranh sẽ leo thang ở Trung Đông

Sự suy tàn và trỗi dậy của Giêrusalem

Giêrusalem bị Iran đánh bom

Vùng Trung Đông sẽ run rẩy khiếp sợ bởi thảm họa hạt nhân gây ra sự hủy diệt khủng khiếp

Israel vướng vào Cuộc Chiến Hạt Nhân với Iran, Syria xung đột với Ai Cập

Hoa Kỳ và Châu Âu phản ứng khi cuộc chiến ở Trung Đông leo thang, đồng thời gây ra phản ứng từ Nga và Trung Quốc

Sự sụp đổ hệ thống ngân hàng sẽ khiến cho Thế Chiến III bùng phát từ Châu Âu: hậu quả là sụp đổ kinh tế toàn cầu – đạo binh còn sót lại sẽ phải dùng đến vàng và bạc để trao đổi nhằm tránh Dầu của Con Thú (dưới dạng thẻ căn cước hoặc con chip)

Chiến Tranh Thế Giới III sẽ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng rất khủng khiếp – Người ta sẽ dùng đến vũ khí hạt nhân

## **Ấn Thứ 3: Nạn đói**

**2017-2018**

Sau Đại Thế Chiến III, nạn đói toàn cầu sẽ xảy ra và ảnh hưởng đến một phần ba dân số thế giới khi tên Phán Kitô và bè lũ của hắn cố ý đầu độc trái đất này.

Thiếu thốn lương thực – giờ đây hãy tích trữ lương thực cho gia đình và tự trồng trọt để có cái ăn trong cuộc bách hại... Chỉ cần chút ít chuẩn bị thôi, vì Thiên Chúa sẽ nhân lên những thứ chúng ta trồng trọt được.

Nhiều trận động đất và núi lửa phun trào sẽ xảy ra ở nhiều nơi

Trong thời điểm này, nạn đói của thời cuối cũng sẽ gây ra một sự **đổi khác về tâm linh** trên toàn cầu, vì mọi dấu tích về Sự Thật đang bị xóa bỏ, ngay cả bên trong Giáo Hội (bởi những kẻ thù xâm nhập vào trong Giáo Hội), và vì ngay ngày hôm nay, trên khắp thế giới, những kẻ bị tiêm nhiễm bởi những sự dối trá đang thay thế Thần Khí của Thiên Chúa bằng thứ tà khí của sự dữ (ngay cả trong chính Giáo Hội)

#### **Ấn Thứ 4: Dịch bệnh**

**2017-2019**

Người ta sẽ áp đặt việc chủng ngừa bằng những thứ vắc-xin độc hại nhằm gây ra những thứ bệnh do con người tạo ra

#### **Ấn Thứ 5: Tử đạo**

**2016-2020**

Nhiều linh mục và nhiều tín hữu sẽ không chấp nhận những thứ luật mới của sự bao dung và chủ nghĩa đại kết giả tạo trong Giáo Hội, họ sẽ trung thành với Quyền Giáo Huấn chân thật của Hội Thánh và sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp như những vị “tử đạo”

Chiến Tranh Thế Giới III sẽ bắt đầu, đồng thời nhiều dịch bệnh và nhiều thảm họa khiến cho nhiều người phải tử vì đạo

Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô sẽ phải trốn chạy khỏi Rôma **trước** Cuộc Đại Cảnh Báo. Ngài sẽ dẫn dắt đạo binh còn sót lại trong một thời gian và kết cục là ngài sẽ phải chịu một cái chết bi thảm nơi lưu đày, trong khi ngôn sứ giả và tên Phản Kitô cuối cùng cũng lôi kéo Giáo Hội Công Giáo chính thức vào trong Giáo Hội Toàn Cầu nhân danh sự hiệp nhất, sau Thế Chiến III.

Các Linh Mục, Giám Mục và Hồng Y sẽ chống đối nhau khi cuộc ly giáo lan tràn, cho đến khi người ta đưa ra **một ngôi đền thờ mới**, một giáo hội mới vốn sẽ tuyên bố là hiệp nhất tất cả

vào trong một thứ tôn giáo toàn cầu, và ngôi đền thờ này sẽ tọa lạc tại Rôma, do ngôn sứ giả bảo vệ và tên Phản Kitô cai trị.

## **Ấn Thứ 6: CUỘC ĐẠI CẢNH BÁO – Cuộc Soi Sáng Lương Tâm**

### **2017 hoặc 2018?**

Vào năm 2017, kẻ thù vốn đã xâm nhập vào trong Giáo Hội sẽ lợi dụng việc kỷ niệm 100 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima để báng bổ hình ảnh Đức Mẹ, làm ô nhục Giáo Hội và bày ra cho nhân loại một sự lừa dối khủng khiếp. NHƯNG, chiến thắng vinh hiển thuộc về Đức Mẹ, Mẹ đã nói rằng: “**Cuối cùng thì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ vinh thắng.**” Vì thế Thiên Chúa sẽ ra tay... Những quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển

Sẽ có nhiều dấu chỉ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao

**Cuộc Đại Cảnh Báo** trên toàn cầu về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa sẽ diễn ra:

1. Một trận động đất kinh hoàng
2. Mặt trời chuyển thành màu đen
3. Mặt trăng hóa đỏ như máu
4. Các ngôi sao (thiên thạch/sao chổi) sa xuống
5. Bầu trời như cuốn sách cuộn lại
6. Dân chúng trên thế giới sẽ khiếp sợ kinh hoàng

Nhân loại sẽ chứng kiến một dấu chỉ vĩ đại trên trời như sau: tất cả ánh sáng trên bầu trời sẽ hoàn toàn tắt lịm và bóng tối dày đặc khủng khiếp sẽ bao trùm toàn thể trái đất và khi ấy dấu chỉ Thập Giá vĩ đại sẽ xuất hiện trên trời

Một biến cố xảy ra như thể hai sao chổi va vào nhau và Thập Giá màu đỏ sẽ xuất hiện trên bầu trời

Cuộc Đại Cảnh Báo - Tất cả mọi người trên thế giới từ 7 tuổi trở lên sẽ trải nghiệm cuộc soi sáng lương tâm, cuộc phán xét nhỏ bởi Lòng Thương Xót Vô Biên của Thiên Chúa (trong khoảng 15 phút)... Hàng tỷ người sẽ được cứu nhờ biến cố thánh thiêng hết sức trọng đại bởi Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa.

Đối với nhiều người thì dường như đang xảy ra tận thế, và một số người sẽ chết vì khiếp sợ

Cuộc Cảnh Báo là cần thiết vì nhiều người sẽ cầu xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của họ, và họ là những người lẽ ra sẽ chẳng bao giờ cầu xin ơn tha thứ tội lỗi; Cuộc Cảnh Báo sẽ thanh tẩy dân Thiên Chúa để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm

### **Ấn Thứ 7: Bảy Tiếng Kèn (Khải Huyền chương 8-10)**

**2017-2018?**

Thiên Chúa sẽ đóng ấn dân của Người, và họ là những người kiên tâm sống vâng phục và trung thành với Thiên Chúa

Khi ấy 7 tiếng kèn sẽ vang lên:

- 1: Mưa đá và Lửa
- 2: Quả núi lớn rực lửa bị ném xuống biển
- 3: Ngải đắng và nước hóa đắng
- 4: Bóng tối
- 5: Châu chấu bay ra khắp mặt đất
- 6: Chiến tranh hạt nhân
- 7: Bão tố

Khi ấy Thành Thánh sẽ bị chà đạp trong vòng **42 tháng**. Trong vòng **1.260 ngày**, Giáo Hội chân thật được hình thành từ đạo binh trung thành còn sót lại, sẽ bị ném vào sa mạc, ở nơi đó họ sẽ ẩn nấu khỏi ngôn sứ giả (KH 12,6). Ngày mà biến cố này bắt đầu là khi Thánh Lễ bị thay đổi bằng một thứ nghi lễ mới mà

người ta sẽ cử hành như là cuộc quy tụ của một thứ tôn giáo bao gồm tất cả các Kitô hữu và các tôn giáo vào trong một tôn giáo, nhưng thứ tôn giáo này sẽ báng bỏ Minh Thánh Chúa và làm cho Bí Tích Thánh Thể ra vô hiệu. Chính vì thế mà Giáo Hội chân thật còn sót lại sẽ phải quy tụ trong những nơi kín đáo và nơi trú ẩn để cử hành Hiến Tế chân thật. Cuộc Bách hại sẽ bắt đầu và nhiều người trung thành còn sót lại sẽ bị vạ tuyệt thông.

+++

## **HÒM BIA GIAO ƯỚC MỚI NGỰ XUỐNG (Khải Huyền chương 11-12)**

**2017/2018?**

Trong vòng 1 năm kể từ Cuộc Cảnh Báo, **PHÉP LẠ CẢ THỂ** sẽ diễn ra tại nhiều nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra (gồm có Garabandal, Medjugorje, Cuenca), nhiều dấu chỉ thánh thiêng sẽ hiện diện tại những linh địa này cho đến ngày tận thế nhằm mang lại ơn hoán cải cho nhân loại

Thời điểm của Người Nữ, Đấng là Hòm Bia Giao Ước Mới, đang đến. Cùng với thánh Micae, Mẹ sẽ đập nát đầu Con Mãng Xà. Đây sẽ là thời điểm của Phép Lạ Cả Thể, khi Mẹ Maria, Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, sẽ dẫn đưa tất cả con cái của Mẹ đến với Thánh Tử của Mẹ.

Thời điểm đã đến khi thiếu số những tín hữu còn sót lại phải bước vào Hòm Bia Giao Ước Mới là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria – Bất cứ ai không bước vào nơi nương náu này sẽ bị cuốn đi trong cơn giông tố khủng khiếp mà giờ đây đang bắt đầu nổi lên

Đây là thời buổi của trận chiến cánh chung giữa Mẹ Maria và Satan, kẻ đang điều khiển Con Rồng Đỏ và Con Thú Đen, vốn là những kẻ sẽ dẫn đưa nhân loại đến chỗ chối bỏ Thiên Chúa và nổi loạn chống lại Người qua những việc làm độc ác, tội lỗi, hận thù, ô uế và kiêu ngạo

Đội quân tập hợp quanh Mẹ Maria là những người khiêm nhường, vâng phục, nhỏ bé và có lòng bác ái, họ là những người thoát khỏi cạm bẫy của tên ác quỷ, thoát khỏi những mưu chước cám dỗ rất dễ khiến người ta sa ngã như: lạc thú và sự thỏa hiệp, đồng thời họ bước đi trên con đường yêu thương, trong sạch và thánh thiện

Cùng với Cuộc Đại Cảnh Báo và Phép Lạ Cả Thế, sẽ có một Cuộc Canh Tân Vĩ Đại nơi các tín hữu và nơi những người thiện tâm

## **TÊN PHẢN KITÔ XUẤT HIỆN (Khải Huyền chương 13)**

**2017 hoặc 2018**

Ngay sau Cuộc Đại Cảnh Báo, tên Phản Kitô và tổ chức của hắn, mặc dù đã bị suy yếu do cuộc thú tội toàn cầu, sẽ bắt đầu kế hoạch thâm tóm Giáo Hội từ bên trong

Giáo Hoàng ngôn sứ giả, tên Phản Kitô và Satan đang hình thành bộ ba quỷ quái chống lại Thiên Chúa Ba Ngôi (Khải Huyền chương 3). Ngôn sứ giả là tên Phản Gioan Tẩy Giả, kẻ dọn đường cho tên Phản Kitô xuất hiện. Dưới chiêu bài lừa dối và mê hoặc, chúng sẽ dẫn dắt nhân loại xa lìa Lời chân thật của Thiên Chúa và những Điều Răn của Người.

Kẻ nào là tên Phản Kitô? Kẻ sắp đặt hiệp ước hòa bình (giả tạo) ở Israel bằng cách liên kết người Do Thái với người Palestine nhằm chấm dứt chiến tranh

Hắn cũng sẽ đàm phán hòa bình ở những vùng khác bị tàn phá bởi Thế Chiến III

Hắn đến từ phương Đông, danh tiếng của hắn sẽ bắt đầu từ Giêrusalem và hắn sẽ tuyên bố là một Kitô hữu

Hắn và Ngôn Sứ Giả sẽ cùng nhau kết hợp trong sáng kiến nhân đạo toàn cầu, trong thứ Tôn Giáo Toàn Cầu Mới; sự kết hợp này sẽ khởi đầu thời kỳ tàn phá ác độc

Chủ Nghĩa Nhân Bản Mới sẽ thay thế Kitô Giáo (nhằm tập trung vào những vấn đề như: công lý, giúp người nghèo, nhưng không hề tập trung vào việc hoán cải hay cứu rỗi các linh hồn)

Tên Phản Kitô sẽ tạo ra hệ thống kinh tế toàn cầu (cùng với hệ thống tiền tệ mới) tại Babylon Mới ở Châu Âu, với mục đích thực sự là biến người dân thành nô lệ

Ngôn Sứ Giả sẽ làm cho toàn thế giới tôn thờ tên Phản Kitô và buộc tất cả mọi người phải nhận dấu của Con Thú; dấu của Con Thú (có hình thức một thẻ ngân hàng mới và được gắn con chip nhận dạng) sẽ được dùng để phục vụ cho Liên Minh Toàn Cầu

Rôma sẽ mất đức tin và trở thành ngai của tên phản Kitô trong vòng **42 tháng**, và hắn sẽ loại bỏ Hy Tế Thánh Lễ hàng ngày, đồng thời phát động một cuộc chiến chống lại những người trong dân thánh trong vòng **38 tháng**, nhưng những linh mục thánh thiện sẽ vẫn dâng Thánh Lễ “nơi kín đáo” cho những tín hữu còn sót lại

Cuối cùng tên Phản Kitô sẽ tuyên bố hắn là Đấng Mêsia được Thiên Chúa sai đến để cứu nhân loại

Khi ấy tên-giả-Kitô sẽ lãnh đạo thứ giáo hội giả trên thế giới

Đồ Ghê Tởm Khốc Hại (thứ ghê tởm gây ra sự tàn phá) sẽ bắt đầu – Thánh Lễ (hy tế và của lễ dâng lên Thiên Chúa) sẽ bị công khai loại bỏ trong vòng **1.290 ngày**; nhưng sau **1.335 ngày**, thì tên phản Kitô sẽ bị tiêu diệt

Ở một số thời điểm, **Nga** sẽ động binh chống lại tất cả các quốc gia ở Châu Âu, đặc biệt là Ý, và Nga sẽ cấm cờ trên nóc Đại Thánh Đường Thánh Phêrô và Ý sẽ phải chịu thử thách hết sức nghiệt ngã bởi một cuộc bạo loạn khủng khiếp...

Nga (Con Gấu) và Trung Quốc (Con Rồng Đỏ) dưới sự lãnh đạo của tên Phản Kitô, sẽ đánh chiếm Châu Âu (Babylon Mới sẽ sụp đổ); chúng sẽ áp đặt Chủ Nghĩa Cộng Sản và người dân sẽ phải gánh chịu

Bằng sự lừa dối khủng khiếp, chúng sẽ tiến hành tàn phá Kitô Giáo và Do Thái Giáo (Hai Chứng Nhân)

Mỹ, Châu Âu, Nga, và Trung Quốc sẽ phải khuất phục trước quyền lực của tên Phản Kitô

Bốn siêu cường (Mỹ, Châu Âu, Nga và Trung Quốc) sẽ trở thành một chế độ hiệp nhất, được tổ chức để kiểm soát của cải và dân số toàn cầu, nhằm hình thành một Chính Phủ Toàn Cầu và Tôn Giáo Toàn Cầu mới cùng với Tiền Tệ Toàn Cầu Mới

Tên phản Kitô sẽ bước vào Đền Thánh của Thiên Chúa, ngồi lên ngai tòa và buộc người ta phải thờ phượng hắn như thể hắn là Thiên Chúa

“Hai Chứng Nhân” trong Sách Khải Huyền có hai ý nghĩa – 1) Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria; và 2) những người Do Thái trung thành và các Kitô hữu còn sót lại – những người sẽ bảo vệ Mười Điều Răn và làm chứng cho Lời của Thiên Chúa nhằm chống lại những sự dữ trên thế giới, nhưng họ sẽ bị loại trừ và bị “giết hại” để sống lại vào ngày thứ ba (sau ba ngày đen tối)

## **CUỘC BÁCH HẠI KINH HOÀNG (Khải Huyền chương 14-15)**

**2018-2021**

Giáo Hội phải được thanh tẩy bằng cuộc bách hại và bằng máu, và cũng như Thân Mình Chúa Kitô, Giáo Hội cũng sẽ phải chịu đóng đinh

Sau Cuộc Đại Nạn (kéo dài 3 năm rưỡi), Cộng Sản sẽ chiếm toàn bộ thế giới và sẽ rất khó để có thể sống đạo khi Cuộc Bách Hại Kinh Hoàng diễn ra trong 3 năm rưỡi nữa (tổng cộng là 7 năm)

Người ta sẽ áp đặt những thứ luật lệ mới đầy bất công nhân danh sự hiệp nhất và những thứ luật lệ mới này sẽ tước đoạt quyền tự



do tôn giáo, quyền có của ăn và chỗ ở của người dân, nếu họ không có dấu của con thú

Lời của Thiên Chúa sẽ bị con người chống đối, bị đả phá tan tành và người ta sẽ đưa ra những thứ luật lệ mới, đặc biệt là trong chính Giáo Hội Công Giáo, khi người ta dung túng cho tội lỗi và ra sức làm cho nó trở thành luật lệ, cho đến khi Giáo Hội Công Giáo loan báo rằng Giáo Hội sẽ nhìn nhận tất cả quyền con người và nhìn nhận các tôn giáo trong một Giáo Hội hiện đại, phóng khoáng và được cải tiến mới mẻ.

Đạo Binh Còn Sót Lại sẽ bị tố cáo là độc ác và nhẫn tâm khi họ chống lại những luật lệ mới đầy tội lỗi; trong cuộc bách hại của tên Phán Kitô thì những quyền tự do tôn giáo sẽ bị hạn chế và người ta sẽ xúc phạm đến Lời Chúa đồng thời giải tán các nhà thờ cho đến khi thời điểm thích hợp để người ta cho ra mắt một đền thờ mới thay thế

Các môn đệ chân thật của Chúa Kitô sẽ phải trú ẩn và phải rao giảng một cách kín đáo, nếu không họ sẽ bị giết hại

Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ xuất hiện để trợ giúp các tín hữu bằng những phương thế kỳ diệu

Kẻ thù sẽ bắt bớ và bách hại nhiều người vì Danh Chúa Kitô, nhưng sự kiên tâm bền chí của các tín hữu sẽ bảo đảm cho họ sự sống đời đời

Tất cả các tôn giáo sẽ bị cấm, nhưng các Kitô hữu sẽ là những người phải chịu bách hại khủng khiếp nhất và nhiều nhà thờ sẽ bị báng bổ

### **CUỘC ĐẠI TRỪNG PHẠT bởi Công Lý của Thiên Chúa (Khải Huyền chương 16-18)**

Nhiều cuộc trừng phạt của Thiên Chúa sẽ giúp ngăn chặn việc làm của tên Phán Kitô đồng thời thanh tẩy bề mặt địa cầu và

thanh tủy dân Thiên Chúa, nhằm giúp nhân loại sẵn sàng cho Vương Quốc Mới và Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới

Bảy Thiên Thần sẽ trút Bảy Chén Tai Ương trên nhân loại (Khải Huyền chương 16)

- 1) Những người mang dấu thích của Con Thú và thờ lạy tượng nó bị ung nhọt ác tính và đau đớn
- 2) Biển liền hóa ra máu như máu người chết, và mọi sinh vật dưới biển đều chết
- 3) Sông ngòi và các nguồn nước hóa thành máu để trừng phạt việc đổ máu các vị tử đạo
- 4) Mặt trời được phép dùng lửa mà thiêu đốt người ta; người ta bị khí nóng dữ dội thiêu đốt và họ nói phạm đến danh Thiên Chúa
- 5) Ngai của Con Thú và vương quốc của nó chìm trong bóng tối; người ta cắn lưỡi vì đau đớn và họ nói phạm đến Thiên Chúa trên trời
- 6) Sông cả Êu-phơ-rát và nước sông ấy khô cạn, để dọn đường cho các vua từ phương Đông tới; Con Mãng Xà, Con Thú và Ngôn Sứ Giả tập hợp tất cả vua chúa trần gian để đi giao chiến trong Ngày lớn lao của Thiên Chúa Toàn Năng, Chúng quy tụ họ tại một nơi, tiếng Híp-ri gọi là Hác-mơ-ghít-đô
- 7) Trên không trung có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét và một trận động đất hết sức khủng khiếp xảy ra như thể chưa từng có trận động đất nào khủng khiếp như thế bao giờ kể từ khi con người xuất hiện trên mặt đất

Mặc Khải tư thời hiện đại (và chúng ta đọc chương 16 Sách Khải Huyền ở trên) đã cho chúng ta biết những gì sẽ xảy ra trong thời điểm này.

- Nhiều cuộc trừng phạt sẽ ập xuống trên nhân loại, kể cả **một trận đại dịch khủng khiếp**

- Vào ngày người ta mạo phạm đến Bí Tích Thánh Thể, thì một **Cuộc Đại Trùng Phạt** sẽ ập xuống trên những kẻ thù của Thiên Chúa
- Một trận **động đất kinh hoàng** sẽ làm rung chuyển thế giới và trái đất sẽ lệch khỏi trục
- Dẫn đến ngày khi mà **lửa** sẽ từ trời đổ xuống và quét đi phần lớn nhân loại... Đó sẽ là cuộc trừng phạt khủng khiếp nhất của Thiên Chúa kể từ Đại Lụt Hồng Thủy, đồng thời phá hủy một phần ba địa cầu.
- Và cuối cùng, trong trận chiến Hác-mơ-ghít-đô, Thiên Chúa sẽ tiêu diệt Ngôn Sứ Giả và tên Phản Kitô trong ngày cuối cùng.

Những lời cầu nguyện và hy sinh từ các tín hữu trung thành còn sót lại sẽ làm giảm nhẹ phần lớn Cuộc Đại Trùng Phạt.

Từ Đền Thờ, từ ngai liền có tiếng lớn phát ra: “*Xong cả rồi!*”

Tất cả những diễn biến này sẽ dẫn đến **cuộc thanh tẩy vĩ đại nhất** mà lịch sử nhân loại chưa từng biết đến

### **BA NGÀY ĐEN TỐI (Kh 11,11)**

Ngay sau đó, toàn thế giới sẽ chìm trong bóng tối dày đặc ba ngày ba đêm, khi tất cả những kẻ thù của Giáo Hội bị các thiên thần của Thiên Chúa tiêu diệt và phải tiêu vong

Chúa Giêsu đã trở dậy từ cõi chết vào ngày thứ ba thế nào, thì Người cũng sẽ tự tỏ mình ra vào ngày thứ ba, sau ba ngày đen tối, trong Cuộc Quang Lâm của Người

Chúng ta không nên lo sợ về ba ngày đen tối. Nên được làm phép sẽ mang lại thứ ánh sáng duy nhất mà Thiên Chúa cho phép, để những ai yêu mến Người nhìn thấy được mà kết hiệp với nhau trong lời cầu nguyện và hân hoan chờ đợi Chúa Giêsu ngự đến

## CUỘC QUANG LÂM CỦA CHÚA KITÔ (Khải Huyền chương 19-20)

Người sẽ lại đến trong vinh quang

để phán xét kẻ sống và kẻ chết

Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Mặc dù chúng ta không biết ngày giờ Người quang lâm, nhưng những lời tiên tri của thời hiện đại chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng Cuộc Quang Lâm của Người sẽ diễn ra trong thế hệ này. Người sẽ đến trong vinh quang trong Ngày Sau Hết, Ngày Phán Xét, để xét xử các dân các nước và đề thiết lập quyền thống trị tuyệt đối trong Triều Đại Mới của Người nơi địa đàng mới trên trái đất dành cho những người trung tín và những người công chính trong Cuộc Đại Nạn và Cuộc Bách Hại Kinh Hoàng

*“Mặc dù người ta có thể khiếp sợ kinh hoàng bởi những dấu chỉ về Ngày Phán Xét, nhưng trước khi những dấu chỉ này bắt đầu xuất hiện, thì những kẻ độc ác sẽ tự mãn nghĩ rằng chúng đang sống bình an và yên ổn sau cái chết của tên Phán Kitô và trước khi Chúa Kitô ngự đến, nhưng chúng ta phải hiểu rằng thế giới không chỉ bị tàn phá một lần như họ đã từng nghĩ.” (Tổng Luận Thần Học của Thánh Tôma Aquinô 73:1)*

Khi Chúa Kitô trở lại trong Cuộc Phán Xét Thứ Nhất, thì Chúa Kitô sẽ xét xử từng người còn sống trên thế giới vào thời điểm đó dựa theo những gì họ đã làm

Trong Cuộc Phục Sinh Lần Thứ Nhất (Khải Huyền 20, 1-6) của những người sống (những người đang sống công chính và những người đã đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa), chỉ trong chớp mắt, họ sẽ được đưa đi cùng với Chúa Kitô vào trong Vương Quốc Mới trên trái đất, nơi mà họ sẽ sống với Người trong 1.000 năm, trong một Thế Giới Mới không bao giờ cùng tận, như Thánh Kinh đã báo trước

Trái đất này sẽ được biến đổi

Cuối cùng, sức mạnh thiên nhiên trên trái đất này và trên bầu trời sẽ bị thiêu hủy trong lửa và tất cả sức mạnh thiên nhiên sẽ tan chảy trong lửa để dọn đường cho trời mới và đất mới

## **KỶ NGUYÊN VĨ ĐẠI TRONG HÒA BÌNH VÀ VƯƠNG QUỐC MỚI TRÊN TRÁI ĐẤT (Khải Huyền 20,1-6; 21-22)**

Thời điểm để phục hồi vũ trụ sẽ bắt đầu

**Trời Mới và Đất Mới** sẽ bắt đầu

Khi tiếng kèn vang lên, thì Giêrusalem Mới của Giáo Hội được tái sinh, sẽ trỗi dậy từ đồng tro tàn

Kỷ Nguyên Hòa Bình 1.000 năm sẽ bắt đầu trong Thế Giới Mới trên trái đất

**Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria sẽ toàn thắng** – Đức Mẹ sẽ toàn thắng con rắn và dẫn đưa con cái của Mẹ tới chiến thắng vinh quang và bình an, và Mẹ sẽ được phong làm Nữ Vương của Địa Đàng Mới

**Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ cai trị trong triều đại mới** – Tất cả mọi người sẽ tôn thờ Thánh Thể và tôn vinh sự Cai Trị Mới trong Thần Khí của Chúa Kitô trên trái đất được canh tân

Tất cả mọi người trên trái đất sẽ sống trong sự kết hiệp đầy màu nhiệm với Chúa Kitô trong niềm hạnh phúc trọn vẹn

Chúng ta sẽ được hiệp thông với Các Thánh trên Thiên Đàng và được đoàn tụ với những người thân yêu của chúng ta, những người đã chết trong tình trạng ân sủng và được Thiên Chúa cho trỗi dậy từ cõi chết, và chúng ta sẽ tiếp tục sống đời sống gia đình và có con cái

Vinh quang của Giáo Hội Công Giáo sẽ được tái lập chỉ trong giây lát và Đức Giáo Hoàng Mới sẽ được Thiên Chúa chọn để cai trị 12 quốc gia của dân Thiên Chúa (biểu tượng 12 ngôi sao trong Sách Khải Huyền chương 12)

**Vương Quốc Mới của Thánh Ý Thiên Chúa** sẽ bắt đầu – Trong Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới này, tất cả mọi người sẽ sống trong Thánh Ý của Thiên Chúa, và Thánh Ý của Thiên Chúa sẽ được thể hiện dưới đất cũng như trên Thiên Đàng. Chúng ta vẫn có ý chí tự do, nhưng ý chí tự do của chúng ta sẽ được kết hiệp mật thiết với Thánh Ý Thiên Chúa.

Tất cả mọi người sẽ sống trong tình yêu mến dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân mà không còn phải chết, phạm tội hoặc phải sống trong đau buồn và không còn sự dữ trong thân xác hay trong tinh thần nữa, tất cả sẽ được kết hiệp trong bình an vĩnh cửu... và mỗi người trong Vương Quốc Mới cuối cùng sẽ được hưởng kiến thánh nhan Thiên Chúa một cách trọn vẹn khi họ mãn phần đời của họ trên Đất Mới

### **CUỘC PHÁN XÉT CUỐI CÙNG (Khải Huyền 20, 7-15)**

Vào cuối Kỷ Nguyên Hòa Bình (1.000 năm), Sự Phục Sinh vĩnh cửu lần thứ hai của những kẻ chết sẽ diễn ra

Sự thật về mối tương quan của từng con người với Thiên Chúa sẽ được thể hiện một cách tỏ tường, và những ảnh hưởng sâu sắc nhất trong những việc làm của từng con người sẽ được tỏ lộ ra

+++

Hãy chiến đấu, hỡi con cái của sự sáng, một số ít những người hiểu được Sự Thật, vì đây là thời điểm quan trọng nhất trong mọi thời đại và là trận chiến quan trọng nhất trong mọi trận chiến – và Chiến Thắng Vinh Hiển đang chờ đợi chúng ta!

Cuộc Chiến Cánh Chung đã bắt đầu và đây là một cuộc chiến nghiêng về tinh thần hơn là sức mạnh... Những khí giới cho cuộc đại chiến này là: Bí Tích Giải Tội, Bí Tích Thánh Thể, Kinh Thánh, Kinh Mân Côi và lòng trung thành đối với Quyền Giáo Huấn Chân Thật của Giáo Hội.

Lời cầu nguyện là khí giới. Hoán cải và cứu rỗi các linh hồn là mục tiêu. Thiên Chúa đang nói với chúng ta qua những mặc khải tư của thời hiện đại rằng những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền GIỜ ĐÂY đang xảy ra! “Những dấu chỉ của thời đại” đang trở nên rõ ràng. Kế hoạch cuối cùng của Thiên Chúa nhằm cứu nhân loại đã bắt đầu! Hãy can đảm lên!

***Phúc thay kẻ tuân giữ, lắng nghe và loan truyền các sấm ngôn trong sách này! (Kh 1:1,22:7)***

***Chuyển dịch từ nguồn: <http://twoheartspress.com/end-times-the-great-battle-is-unfolding/>***

Cuộc Chiến Tâm Linh Khủng Khiếp đã bắt đầu...  
Những lời tiên tri về Cuộc Ly Giáo và Triều Đại Giáo Hoàng

***Đức Giáo Hoàng Bênêđictô trong bài diễn văn nhậm chức đã nói rằng: Xin hãy cầu nguyện cho tôi, để tôi không phải trốn chạy vì khiếp sợ những con sói dữ”.***

Bài viết dưới đây đề cập đến những trích đoạn trong nhiều lời tiên tri của hai vị thánh và một nhà thần bí thời hiện đại (người đã được Giáo Hội công nhận), tất cả nói về giáo hoàng giả và giáo hội giả vốn đang diễn ra trong thời đại của chúng ta:

## I. Chân phước Elizabeth Canori Mora

Theo lệnh của cha giải tội, chân phước Elizabeth Canori Mora (qua đời năm 1825), đã viết ra những mặc khải mà bà đã nhận được từ Thiên Chúa. Ngày nay, những bản viết tay đang được lưu giữ an toàn trong văn khố của tu viện Thiên Chúa Ba Ngôi tại San Carlino, Rôma. Những mặc khải mà trong thực tế rất ít người biết đến lại có liên hệ một cách đặc biệt với tình hình hiện nay tại Rôma và trong Giáo Hội ngày nay.

Bà đã được phong chân phước vào năm 1994.

+

### **Khủng hoảng trong Giáo Hội**

Vào đêm trước Giáng Sinh năm 1813, Elizabeth rơi vào trạng thái xuất thần đến một nơi ánh sáng rực rỡ. Ở đó bà đã trông thấy vô số các thánh tỏ lòng cung kính trước máng cỏ khiêm hạ. Chúa Giêsu Hải Đồng đã dịu dàng ra hiệu cho bà tiến lại gần, nhưng khi tiến lại gần bà thấy Người đang ướt đẫm trong Máu của chính Người.

Bà đã viết rằng: *“Chỉ nghĩ về thị kiến ấy thôi cũng khiến tôi tràn ngập nỗi khiếp sợ, nhưng đồng thời tôi cũng hiểu được rằng lý do của việc đổ máu khủng khiếp ấy là vì những thói hư tật xấu của nhiều linh mục và các tu sĩ, những người không cư xử theo đúng địa vị của họ trong cuộc sống và nền giáo dục tồi tệ mà những bậc làm cha mẹ và những người có bổn phận giáo huấn đã dạy dỗ cho con cái của họ. Thay vì phải gia tăng thần khí của Thiên Chúa nơi tâm hồn tha nhân bằng gương sáng thì họ lại gây đau khổ cho Người một cách nghiêm trọng bằng lối dạy dỗ tệ hại của họ.”*

Chân Phước Elizabeth đã nhận được nhiều mặc khải khác có liên quan đến sự hỗn loạn mang tính tàn phá và sự tha hóa sẽ làm sa ngã những người Công Giáo, kể cả giáo dân và bậc tu trì.

Bà kể lại rằng vào ngày 24 tháng 2 năm 1814, bà *“...thấy nhiều vị mục tử của Chúa cướp đoạt lẫn nhau và giận dữ xé những phẩm phục thánh thiêng. Tôi đã thấy những bàn thánh bị chính những vị mục tử của Thiên Chúa cướp đoạt.”*

Tương tự như vậy, vào ngày 22 tháng 3 năm 1814, trong khi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, bà *“...đã thấy những con sói dữ bủa vây Đức Thánh Cha và chúng là những kẻ đã âm mưu phản bội ngài... Tôi đã thấy Thượng Hội Đồng gồm những con sói dữ vốn đang bủa vây Đức Giáo Hoàng và hai thiên thần đang khóc...khi tôi hỏi họ tại sao họ đau buồn và khóc than, thì họ nhìn về thành Rôma với những đôi mắt ngập tràn đau thương, họ đã trả lời rằng: “Thành phố thật đáng*



*trách, những con người vô ơn, công lý của Thiên Chúa sẽ trừng phạt các người.”*

Vào ngày 16 tháng 1 năm 1815, các thiên thần đã chỉ cho bà thấy “nhiều người trong hàng giáo sĩ bách hại Chúa Giêsu Bị Đóng Đinh và bách hại Phúc Âm Chí Thánh của Người dưới chiêu bài là những việc làm tốt lành... Như những con sói dữ điên cuồng, họ âm mưu hạ bệ vị lãnh đạo Giáo Hội khỏi ngai của ngài.” Khi ấy bà được phép nhìn thấy thị kiến về con thịnh nộ khủng khiếp mà những con sói dữ này gây cho Thiên Chúa. “Trong nỗi khiếp sợ kinh hoàng, tôi đã nhìn thấy những tia sét chói lòa do Phép Công Thắng của Thiên Chúa giáng về phía tôi. Tôi đã thấy những tòa nhà sụp đổ tan tành. Nhiều thành phố, nhiều vùng miền và toàn thế giới chìm trong hỗn loạn. Người ta không nghe thấy gì ngoài vô số những tiếng kêu yếu ớt van xin lòng thương xót. Vô số người bị giết chết.”

Điều làm bà khiếp sợ nhất là con thịnh nộ của Thiên Chúa. Bà đã thấy Người “vô cùng phẫn nộ với những kẻ gây đau khổ cho Người. Đôi tay toàn năng của Người đang nắm giữ những tia tằm sét, gương mặt Người rực lên con phẫn nộ và chỉ ánh mắt của Người thôi cũng đủ thiêu hủy cả thế giới ra tro bụi.” Thị kiến này chỉ diễn ra trong giây lát nhưng bà đã viết rằng: “nếu thị kiến ấy kéo dài một giây nữa thôi, thì chắc chắn tôi sẽ chết.”

Liên quan đến thị kiến của bà vào ngày 7 tháng 6 năm 1815, bà đã viết rằng: “những con sói hung bạo đội lột chiên, những kẻ không những bách hại Chúa Giêsu Bị Đóng Đinh và bách hại hiền thể của Người là Giáo Hội Thánh Thiện... Tôi đã thấy cả thế giới chân động, đặc biệt là thành Rôma. Làm sao mà tôi có thể mô tả những gì tôi đã nhìn thấy về Hàng Giáo Phẩm Thánh Thiện? Vì những thứ giáo lý đối nghịch cùng với hàng giáo sĩ bị tục hóa, Hàng Giáo Phẩm Thánh Thiện bị phân tán, bị bách hại và bị giết chết bởi những kẻ vô đạo... Hàng giáo sĩ sống theo đúng đường lối không những bị phân tán toàn bộ mà họ còn bị giết hại. Vô số người thuộc mọi thành phần bị giết chết trong cuộc tàn sát, nhưng không phải tất cả đều bị kết án, vì trong số họ có

*những người sống tử tế và có những người sống đời sống thánh thiện.”*

### **Lòng Thương Xót không còn dành cho nhân loại nữa**

Trong Mùa Giáng Sinh năm 1816. Chân phước Elizabeth đã nhìn thấy Đức Mẹ và Mẹ đã tỏ ra vô cùng đau buồn. Khi bà hỏi lý do tại sao Đức Mẹ đau buồn đến như vậy thì Đức Mẹ đã trả lời rằng: *“Hỡi con gái của Mẹ, đây là sự vô thần khủng khiếp.”* Sau đó chân phước Elizabeth đã nhìn thấy những kẻ bội giáo ngang nhiên tìm cách cướp Con Chí Thánh của Mẹ khỏi tay Mẹ.” Khi đối mặt với sự bạo ngược khủng khiếp ấy, Mẹ Thiên Chúa đã thôi không còn chuyển cầu lòng thương xót cho nhân loại và thay vào đó Mẹ đã kêu xin Chúa Cha Hằng Hữu thực thi công lý. Với Phép Công Thắng không gì lay chuyển được và với tất cả con thịnh nộ, Người bắt đầu trừng phạt thế giới.

*“Kể từ thời điểm đó tất cả thế giới tự nhiên đều biến động, thế giới mất đi trật tự tự nhiên và tràn ngập những thảm họa khủng khiếp nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Những thảm họa sẽ kinh hoàng và khủng khiếp đến độ làm cho thế giới chìm sâu vào trong những mức độ tàn phá nặng nề nhất.”*

Vào ngày 29 tháng 6 năm 1820, dịp lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, bà đã thấy Thánh Phêrô từ trời ngự xuống, ngài mặc phẩm phục dành cho Giáo Hoàng và có đạo binh các thiên thần vây quanh. Bằng cây gậy của vị mục tử, ngài đã vẽ hình một thập giá vĩ đại trên bề mặt địa cầu, làm thành bốn phần bằng nhau. Trong mỗi một phần tư này, ngài trồng một cái cây và cây đã nảy sinh sự sống mới. Mỗi cây đều mang hình thập giá và được thứ ánh sáng rực rỡ bao bọc. Tất cả những giáo dân và những tu sĩ tốt lành đều đến dưới những cây này để được bảo vệ và được miễn trừ khỏi cuộc trừng phạt khủng khiếp.

*“Khốn thay! Khốn thay những tu sĩ bất tuân, những người khinh thường những Lễ Luật Thánh Thiêng của họ. Tất cả họ sẽ bị tiêu vong trong cuộc trừng phạt khủng khiếp cùng với tất cả những kẻ đả mình*

*trong sự sa đọa và chạy theo những lối sống giả dối vì những thú triết lý hiện đại đáng ghê tởm của họ.*

*Bầu trời mang một màu xanh bệnh hoạn vốn làm cho bất cứ ai nhìn vào đều phải khiếp sợ. Một cơn gió đen thổi khắp mọi nơi. Tiếng kêu đau thương và tang tóc tràn ngập trong không khí, giống như tiếng gầm rú khủng khiếp của cơn sục tử điên cuồng, tiếng kêu này vang dội khắp địa cầu và đông đặc lại thành những cục máu.*

*Tất cả người và thú vật đều tràn ngập nỗi khiếp sợ kinh hoàng. Toàn thể thế giới rung động và mọi người sát hại nhau không thương tiếc...*

*Khi trận chiến đẫm máu này xảy ra, thì cánh tay báo thù của Thiên Chúa sẽ đè nặng trên những kẻ phải chịu án phạt và với quyền năng tuyệt đối, Người sẽ trừng phạt những kẻ kiêu ngạo vì sự liêu lĩnh và sự bất tuân mà không biết hổ thẹn của chúng. Thiên Chúa sẽ dùng những thú quyền lực của bóng tối để tiêu diệt những kẻ gây chia rẽ, những kẻ sống bất công và những kẻ gây tội ác, chúng là những kẻ âm mưu diệt trừ Giáo Hội Công Giáo, Mẹ Chí Thánh của chúng ta, bằng cách phá hủy tan tành những nền tảng thâm sâu nhất của Giáo Hội và làm cho Giáo Hội phải chết lần chết mòn.*

### **Thiên Chúa sẽ chế cười chúng**

*Thiên Chúa sẽ chế cười lòng dạ độc ác của chúng và chỉ cần vung cánh tay hữu đầy quyền năng, Người sẽ trừng phạt những kẻ độc ác. Thiên Chúa sẽ cho phép những quyền lực của bóng tối rời khỏi Hỏa Ngục và vô số đoàn lũ quỷ dữ sẽ xâm nhập vào khắp thế gian. Chúng sẽ gây hủy diệt khủng khiếp và qua đó chúng thực thi những mệnh lệnh bởi Phép Công Thắng của Thiên Chúa mà chúng cũng phải gánh chịu. Chúng sẽ tàn phá của cải của nhân loại, tàn phá nhiều gia đình, nhiều phố phường, nhiều thành phố vốn đã hoang tàn, dinh thự, nhà cửa và mọi thứ trên mặt đất tới đúng mức độ mà Thiên Chúa cho phép...*

*Thiên Chúa sẽ cho phép lũ quỷ hung bạo hành hạ một cách tàn nhẫn những kẻ độc ác vì chúng đã tự nguyện nộp mình cho tên ác quỷ và*

*nhập đoàn với hấn trong cuộc tấn công vào Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện...*

*Tôi đã nhìn thấy ngục tù khủng khiếp – Hỏa Ngục. Ở đó tôi đã nhìn thấy lũ quỷ được thả ra trên trái đất để thực hiện sự hủy diệt độc ác của chúng khắp mọi nơi. Chúng sẽ tàn phá bất cứ chỗ nào mà người ta thờ ngẫu tượng với một mức độ khủng khiếp đến nỗi những nơi ấy không còn lại vết tích gì.”*

### **Cuộc Chấn Hưng Vĩ Đại bắt đầu**

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều kết thúc với cái chết và sự hủy diệt này. Sau nhiều cuộc trừng phạt để thanh tẩy, bà nhìn thấy Thánh Phêrô cùng với Thánh Phaolô trở lại ngai tòa uy nguy của Đức Giáo Hoàng, Thánh Phaolô rảo khắp thế gian để xiềng xích lũ quỷ và đưa chúng đến trước tòa Thánh Phêrô, Đấng sẽ ném chúng trở lại những ngục tối mà từ đó chúng đã thoát ra. *“Khi ấy sự rục rờ huy hoàng xuất hiện trên trái đất để công bố sự giao hòa của Thiên Chúa với nhân loại.”*

Đoàn chiên nhỏ bé gồm những người Công Giáo trung thành vốn đã nương náu dưới bốn cây sẽ được đưa đến trước ngai tòa Thánh Phêrô, Đấng sẽ *“chọn một vị Giáo Hoàng mới. Tất cả Giáo Hội sẽ được tái lập trong trật tự theo đúng những lệnh truyền của Phúc Âm chí thánh. Các dòng tu sẽ được tái lập và nhà cửa của các Kitô hữu sẽ trở thành nơi trú ngụ được thấm nhuần đạo lý.*

*Sự sốt sắng và lòng nhiệt thành vì vinh quang Thiên Chúa lớn lao đến nỗi mọi thứ đều thúc đẩy tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Chiến thắng khai hoàn, vinh quang và danh dự của Giáo Hội Công Giáo sẽ được thiết lập chỉ trong tức khắc. Giáo Hội sẽ được tái cả mọi người ca ngợi, tôn kính và quý trọng. Tất cả mọi người sẽ quyết tâm đi theo Giáo Hội, đồng thời nhìn nhận Vị Đại Diện của Chúa Kitô là Giáo Hoàng Tối Cao.*

Vào đầu năm 1821, Chúa đã nói với bà rằng: *“Ta sẽ sửa đổi lại con dân của Ta và Giáo Hội của Ta. Ta sẽ sai đến nhiều linh mục nhiệt*

*thành để rao giảng về Đức Tin. Ta sẽ thành lập một đoàn tông đồ mới và sai Chúa Thánh Thần tái canh tân thế giới. Ta sẽ tái lập nhiều dòng tu bằng những nhà cải cách mới thánh thiện và có học thức. Tất cả họ sẽ mang tinh thần của người con đã được chọn trước đây là I-nha-xi-ô thành Lô-dô-la. Ta sẽ ban cho Giáo Hội của Ta một vị mục tử mới, người có học thức, thánh thiện và tràn đầy Thần Khí của Ta. Với lòng nhiệt huyết thánh thiện, vị mục tử này sẽ đổi mới đoàn chiên của Ta.*

*“Người đã nói với tôi nhiều điều khác nữa về công cuộc đổi mới này. Nhiều vị quân vương sẽ ủng hộ Giáo Hội Công Giáo và họ là những người Công Giáo chân thật, họ đặt vương quyền và vương miện dưới chân Đức Thánh Cha và Vị Đại Diện của Chúa Giêsu Kitô. Nhiều vương quốc sẽ từ bỏ những đường lối lầm lạc của họ và chạy vào cung lòng của Đức Tin Công Giáo. Toàn dân sẽ hoán cải và nhìn nhận Đức Tin vào Chúa Giêsu Kitô là đức tin chân thật.”*

Trên đây là một đoạn trích từ tạp chí Catolicismo của Brazil xuất bản tháng 5 năm 2002 có liên quan đến những mặc khải tư của chân phước Elizabeth Canori Mora.

## II. Chân phước Anne Catherine Emmerich

(qua đời năm 1824) Nhà Thần Bí, Người Mang Dầu Thánh, được phong chân phước năm 2004.

+

*Ngày 22 tháng 3 năm 1820*

*“Tôi đã nhìn thấy rất rõ nhiều lầm lạc, nhiều sai trái và vô số tội lỗi của nhân loại. Tôi đã nhìn thấy sự điên rồ và sự gian ác trong những việc làm của họ chống lại tất cả sự thật và tất cả lý trí. Nhiều linh mục cũng ở trong số họ và tôi vui lòng chịu hy sinh đau khổ để họ có thể trở về với tình trạng tâm trí tốt lành hơn.”*

*Ngày 12 tháng 4 năm 1820*

*Tôi đã trải qua một thị kiến khác về thời đại nạn. Dường như đó là một sự nhượng bộ mà người ta đòi buộc hàng giáo sĩ phải thực hiện nhưng họ không thể nhượng bộ được. Tôi đã nhìn thấy nhiều linh mục lão thành, đặc biệt là một vị khóc trong đau buồn cay đắng. Một số vị trẻ hơn cũng đang khóc. Nhưng những vị khác, trong số họ có những người lạnh nhạt trong đức tin, họ sẵn sàng làm những gì mà người ta đòi buộc. Dường như người ta đang chia rẽ thành hai phe...*

*Ngày 13 tháng 5 năm 1820*

*Tôi cũng nhìn thấy mối quan hệ giữa hai giáo hoàng... Tôi đã nhìn thấy những hậu quả của giáo hội lầm lạc nguy hại ra làm sao. Tôi đã thấy giáo hội này bành trướng; nhiều người theo dị giáo dưới mọi hình thức đều đổ về thành Rôma. Hàng giáo sĩ ở nơi này đã trở nên thờ ơ nguội lạnh và tôi đã nhìn thấy một thứ bóng tối khủng khiếp..."*

*"Khi ấy thị kiến dường như mở rộng ra mọi phía. Toàn thể các cộng đoàn Công Giáo bị bách hại, bị ngược đãi, bị bó buộc và bị tước mất tự do. Tôi đã thấy nhiều nhà thờ bị đóng cửa vĩnh viễn, những nỗi đau thương khủng khiếp lan tràn khắp nơi, tôi đã thấy nhiều cuộc chiến tranh và đổ máu. Đám đông ngu dốt và hung tợn gây bạo động. Nhưng sự việc đó không kéo dài..."*

*"Một lần nữa tôi đã nhìn thấy Giáo Hội của Thánh Phêrô bị hạ bệ bởi một kế hoạch mà hội kín đã thực hiện, trong khi nhiều con giông bão đang tàn phá Giáo Hội. Nhưng tôi cũng nhìn thấy rằng sự trợ giúp đang xuất hiện khi nỗi đau thương lên đến đỉnh điểm. Tôi lại thấy Đức Trinh Nữ Đầy Ôn Phúc ngự đến với Giáo Hội và dang rộng áo choàng của Mẹ để che chở Giáo Hội."*

*Tháng 7 năm 1820*

*"Tôi đã nhìn thấy những kẻ phản bội bủa vây Đức Thánh Cha và ngài đang đau buồn tột cùng vì Giáo Hội. Ngài đã có những thị kiến và ngài nhìn thấy những cuộc hiện ra trong thời điểm tối cần thiết. Tôi đã nhìn thấy nhiều vị Giám Mục tốt lành đạo đức nhưng họ yếu đuối và dao động, tính hèn nhát của họ thường thắng thế... Khi ấy tôi đã*

*thấy bóng tối lan tràn khắp nơi và người ta không còn tìm kiếm Giáo Hội chân thật nữa.”*

*Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1820*

*“Tôi nhìn thấy có thêm những vị tử đạo, không phải trong hiện tại mà là trong tương lai... Tôi đã nhìn thấy hội kín không ngừng hủy hoại Giáo Hội vĩ đại. Gần bên chúng, tôi đã thấy một con thú khủng khiếp từ biển cả đi lên... Trên khắp thế giới, những người tốt lành và thánh thiện, đặc biệt là hàng giáo sĩ, bị ngược đãi, bị chống đối và bị bỏ tù. Tôi có cảm giác là họ sẽ trở thành những vị tử đạo một ngày gần đó.”*

*Khi phần lớn Giáo Hội đã bị hủy diệt bởi hội kín và khi mà chỉ có cung thánh và bàn thờ còn sót lại, thì tôi đã thấy những kẻ tàn phá bước vào Giáo Hội cùng với Con Thú. Ở đó chúng đã gặp một Người Nữ với dáng vẻ cao quý, người dường như là đang mang thai vì bà bước đi chậm chạp. Khi thấy cảnh tượng này, những kẻ thù khiếp sợ và Con Thú không thể nào bước thêm được một bước nữa. Nó nghiêng cổ về phía Người Nữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống Bà, nhưng Người Nữ quay ra và cung kính bái chào bàn thờ và đầu bà chạm đất. Ngay lập tức, tôi thấy Con Thú vụt bay trở lại biển và những kẻ thù phải trốn chạy kinh hồn bạt vía... Khi ấy tôi thấy ở xa tít phía chân trời, đạo binh hùng mạnh đang tiến tới. Nổi bật trong khung cảnh này tôi thấy một người cưỡi ngựa trắng. Các tù nhân được trả tự do và nhập đoàn với họ. Tất cả những kẻ thù đều bị lùng bắt. Khi ấy tôi thấy Giáo Hội được nhanh chóng xây dựng lại và Giáo Hội đẹp lộng lẫy hơn bao giờ hết...”*

*Ngày 10 tháng 8 năm 1820*

*“Tôi nhìn thấy Đức Thánh Cha đang trong nỗi đau khổ tột độ. Ngài đang sống trong một cung điện khác với cung điện trước đây và ngài chỉ cho phép một số ít bạn hữu đến gần ngài. Tôi e rằng Đức Thánh Cha sẽ phải chịu thêm nhiều thử thách nữa trước khi ngài chết. Tôi nhìn thấy Giáo Hội giả của bóng tối đang phát triển và tôi nhìn thấy tầm ảnh hưởng đáng sợ mà Giáo Hội giả này áp đặt trên dân chúng.*

*Đức Thánh Cha và Giáo Hội phải chịu nhiều đau khổ khủng khiếp đến nỗi người ta buộc phải khẩn cầu lên Thiên Chúa đêm ngày...”*

*“Tôi được lệnh là phải cầu nguyện nhiều cho Giáo Hội và cho Đức Giáo Hoàng... Giáo dân phải tha thiết cầu nguyện để diệt trừ thứ giáo hội tâm tối.”*

*“Đêm qua tôi đã được đưa đến Rôma nơi mà Đức Thánh Cha chìm đắm trong nỗi đau buồn và ngài vẫn đang trú ẩn để tránh những đòi hỏi nguy hiểm mà người ta buộc ngài phải thực hiện. Ngài vẫn đang rất yếu và kiệt sức bởi nhiều nỗi đau buồn, nhiều mối bận tâm và do cầu nguyện. Giờ đây ngài chỉ có thể tin tưởng một ít người mà thôi. Đó chính là lý do tại sao ngài đang phải trú ẩn. Nhưng ngài vẫn mang theo với ngài một vị linh mục già, người sống rất đơn sơ và thánh thiện. Vị linh mục này là bạn của ngài và vì sự đơn sơ của vị linh mục nên chúng nghĩ là không đáng để loại trừ ông. Nhưng vị linh mục này lãnh nhận nhiều ơn từ Thiên Chúa. Ông thấu hiểu và ghi nhận rất nhiều điều và ông trung thành báo lại cho Đức Thánh Cha. Trong khi vị linh mục này đang cầu nguyện, tôi buộc phải báo cho vị linh mục này biết về những kẻ phản bội và những kẻ làm điều ác mà người ta thấy nơi những quan chức cao cấp của Giáo Hội vốn sống gần gũi với ngài để ngài có thể đề phòng.”*

*Ngày 25 tháng 8 năm 1820*

*“Tôi không biết đêm qua tôi đã được đưa đến Rôma bằng cách nào nhưng tôi thấy tôi ở gần Thánh Đường Đức Bà Cả và tôi thấy nhiều người đáng thương vốn hết sức đau khổ và lo lắng vì người ta không còn thấy Đức Giáo Hoàng ở đâu nữa và cũng vì những nỗi bất an và những lời đồn thổi ghê sợ trong thành. Những người này dường như không nghĩ rằng Thánh Đường đang mở cửa; họ chỉ muốn cầu nguyện bên ngoài Thánh Đường. Một sự thôi thúc trong lòng đã khiến từng người trong số họ chờ đợi ở bên ngoài. Nhưng tôi đã ở trong Thánh Đường và tôi đã mở cửa. Khi họ bước vào, họ ngạc nhiên và khiếp sợ vì trước đó cửa đã mở. Tôi thấy dường như tôi ở phía sau cánh cửa và họ không thể trông thấy tôi. Trong Nhà Thờ không có Thánh Lễ.*



*Nhưng đèn trên Cung Thánh cháy sáng. Người ta cầu nguyện trong tĩnh lặng.*

*Và rồi tôi đã thấy Mẹ Thiên Chúa hiện ra và Mẹ nói rằng con hoạn nạn sẽ rất khủng khiếp. Mẹ còn nói thêm rằng người ta phải dang rộng vòng tay ra để tha thiết cầu nguyện, trong quãng thời gian dài bằng ba Kinh Lạy Cha. Đây là cách mà Thánh Tử của Mẹ đã cầu nguyện cho họ trên Thập Giá. Họ phải thức dậy vào lúc 12 giờ đêm và phải cầu nguyện theo cách này và họ phải tiếp tục đi đến Nhà Thờ. Trên tất cả mọi sự, họ phải cầu nguyện để Giáo Hội của Bông Tỏi rời khỏi Rôma...”*

*“Mẹ Chí Thánh đã nói rất nhiều điều khác mà tôi cảm thấy đau đớn khi thuật lại: Mẹ đã nói rằng giá như có một linh mục dâng của lễ hy sinh không phải đổ máu một cách xứng đáng và với tâm tình như các Thánh Tông Đồ, thì linh mục ấy có thể đẩy lùi tất cả những thảm họa (vốn sắp sửa xảy ra). Theo như tôi được biết thì những người trong Nhà Thờ đã không nhìn thấy cuộc hiện ra, nhưng ắt hẳn là họ đã được đánh động bởi điều gì đó siêu nhiên, vì ngay khi Đức Trinh Nữ nói rằng họ phải cầu nguyện với đôi tay dang rộng, thì tất cả họ đều dang tay ra. Tất cả họ đều là những người tốt lành và sốt mến, nhưng họ đã không biết phải xin ơn trợ giúp và hướng dẫn ở đâu. Không có những tên phản bội và không có những kẻ thù ở giữa họ, tuy nhiên họ lại e sợ nhau. Vì thế mà người ta có thể đánh giá được là tình trạng tội tệ đến mức nào.”*

*Ngày 10 tháng 9 năm 1820*

*“Tôi đã nhìn thấy Đại Thánh Đường Thánh Phêrô. Người ta đã phá hủy Thánh Đường nhưng vẫn còn lại Cung Thánh và bàn thờ chính. Thánh Micae từ trời ngự xuống Thánh Đường, ngài mang binh giáp và ngài ngừng lại đồng thời dùng guom đe dọa và đếm những mục tử bất xứng muốn bước vào Thánh Đường. Phần Thánh Đường bị người ta phá hủy được nhanh chóng rào lại bằng gỗ mỏng để Thánh Lễ có thể được cử hành theo đúng phụng vụ. Và rồi từ khắp nơi trên thế giới các linh mục và giáo dân đến và họ xây dựng lại những bức tường đá,*

vì những kẻ tàn phá không thể nào lay chuyển được nền móng bằng đá kiên cố. Và khi ấy tôi thấy rằng Giáo Hội được nhanh chóng xây dựng lại và Giáo Hội đẹp lộng lẫy hơn bao giờ hết...”

Ngày 12 tháng 9 năm 1820

“Tôi thấy một thứ giáo hội kỳ lạ đang được người ta xây dựng chống lại mọi thứ lễ luật... Không một thiên thần nào giám sát việc xây dựng. Trong giáo hội đó, không có gì đến từ trời cao... Chỉ có sự chia rẽ và nhiều hỗn loạn. Nó có thể là một thứ giáo hội do con người tạo ra và chạy theo trào lưu mới nhất cũng như thứ Giáo Hội mới không chính thống ở Rôma, cả hai đều như nhau...”

“Một lần nữa tôi lại thấy thứ giáo hội to lớn và kỳ lạ mà người ta đang xây dựng ở Rôma. Chẳng có gì là thánh thiện trong giáo hội này. Tôi đã nhìn thấy điều này cũng như tôi đã nhìn thấy công việc do Hàng giáo sĩ dẫn dắt và được các thiên thần, các thánh và các Kitô hữu khác đóng góp vào. Nhưng ở đó (trong giáo hội to lớn và kỳ lạ) thì tất cả mọi việc đều được thực hiện bằng máy móc (có nghĩa là được thực hiện theo những nguyên tắc và những tiêu chuẩn mà người ta đặt ra). Mọi thứ đều được thực hiện theo lý trí của con người. Tôi cũng thấy đủ hạng người, đủ thứ sự việc, các giáo điều và những quan điểm. Giáo hội này cho thấy có điều gì đó ngạo mạn, tự phụ và hung bạo và họ tỏ ra rất thành công. Tôi không thấy một thiên thần hay một vị thánh nào trợ giúp cho công việc của họ. Nhưng ở khung cảnh phía xa xa, tôi đã thấy ngai của một kẻ độc ác có trang bị guơm giáo và tôi thấy một người cười và nói rằng: ‘Các người cứ xây kiên cố nhất có thể được; chúng ta sẽ san bằng công trình của các người’.”

Tôi đã thấy rằng nhiều công cụ trong **Giáo Hội mới** như guơm đao vào giáo mác được người ta có ý dùng để chống lại Giáo Hội ban sự sống. Mỗi người đều mang đến những thứ khác nhau như: roi, gậy gộc, máy bơm, dùi cui, những con rối, gương soi, kèn, tù và – đủ mọi thứ. Trong tầng hầm bên dưới (nơi cất giữ đồ thờ phượng) một số người trộn bột để làm bánh, nhưng nó không ra gì, bột không dậy men. Những người đàn ông trong những áo choàng nhỏ mang củi ra

những bậc chõ bực giảng để nhóm lửa. Họ hết sức cố gắng, ra sức thổi và thổi nhưng lửa không cháy. Họ chỉ tạo ra khói mù mịt mà thôi. Và rồi họ khoét một lỗ trên mái nhà và gắn một cái ống vào đó, nhưng khói lại không bay lên và toàn bộ chỗ đó trở thành đen tối và ngạt thở. Một số kẻ thổi tù và một cách điên cuồng đến nỗi nước mắt chúng chảy giàn giụa. Tất cả mọi thứ trong giáo hội này thuộc về thế gian, đều trở về với cát bụi. Tất cả đều tiêu vong – một công trình do tài khéo của con người dựng lên, một thứ giáo hội theo trào lưu hiện đại nhất, một thứ giáo hội do con người tạo ra giống như giáo hội không chính thống ở Rôma.”

Ngày 27 tháng 9 năm 1820

“Tôi đã thấy những điều xấu xa: chúng đang đánh bài, uống rượu và bàn bạc trong nhà thờ; chúng cũng đang tán tỉnh phụ nữ. Người ta mắc phạm tất cả những thứ ghê tởm trong nhà thờ. Các linh mục cho phép mọi thứ và cử hành Thánh Lễ với nhiều sự bất kính. Tôi thấy rằng một ít người trong số họ vẫn còn thánh thiện và chỉ một số ít có quan điểm lành mạnh về những sự việc. Tôi cũng đã thấy những người Do Thái đứng ngoài hiên của Thánh Đường. Tất cả những điều này đã gây cho tôi nhiều đau khổ.”

Ngày 1 tháng 10 năm 1820

**“Giáo Hội đang ở trong tình trạng nguy hiểm khủng khiếp. Chúng ta phải cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng không phải rời bỏ Rôma vì vô số những sự dữ sẽ xảy ra nếu ngài phải rời bỏ Rôma. Giờ đây chúng đang yêu cầu ngài một số điều gì đó. Giáo điều của những kẻ Thệ Phán và của những kẻ ly giáo Hy Lạp sắp sửa lan tràn khắp nơi. Giờ đây tôi thấy rằng ở Rôma, Giáo Hội Công Giáo đang bị chúng phá hủy một cách hết sức tinh vi đến nỗi họa may chỉ còn lại khoảng một trăm linh mục là không bị chúng lừa gạt. Tất cả chúng, kể cả hàng giáo sĩ, đều ra sức gây ra sự hủy diệt. Giờ đây một sự tàn phá khủng khiếp đang đến rất gần.”**

Trong những ngày ấy, Đức Tin sẽ ở mức rất thấp và chỉ ở vài nơi người ta còn giữ Đức Tin mà thôi.”

*“Tên Đen Lùn ở Rôma, tên mà tôi thường xuyên nhìn thấy, có nhiều kẻ làm việc cho hắn mà không hề biết rõ ràng kết cục của chúng là gì. Hắn cũng có nhiều thuộc hạ trong Giáo Hội Mới Tối Tăm. Nếu Đức Giáo Hoàng rời bỏ Rôma, thì những kẻ thù của Giáo Hội sẽ chiếm thế thượng phong. Tôi thấy Tên Đen Lùn ở bản xứ của hắn mắc nhiều thứ tội trộm cắp và đủ thứ tội lừa gạt.*

*Đức Tin nếu có còn tồn tại thì cũng bị phá hoại một cách hết sức tinh vi đến nỗi may ra thì chỉ còn lại 100 linh mục trung thành. Tôi không thể nói người ta sẽ thực hiện bằng cách nào nhưng tôi nhìn thấy sự mù tối đang gia tăng... Tất cả mọi thứ phải sớm được xây dựng lại, vì mọi người, kể cả các tu sĩ, đang cố công tàn phá và sự suy tàn đang đến gần. Hai kẻ thù của Giáo Hội vốn đã mất đi những đồng minh của chúng, đang quyết tâm diệt trừ những người đạo đức và những người có học thức vốn ngăn cản đường lối của chúng...”*

Ngày 4 tháng 10 năm 1820

*“Khi tôi thấy Đại Thánh Đường Thánh Phêrô trong tình trạng hoang tàn và cách thức mà nhiều người trong hàng giáo sĩ cũng dốc lòng tham gia vào việc tàn phá này – không một ai trong số họ muốn thực hiện một cách công khai trước mặt những người khác trong hàng giáo sĩ – Tôi đã đau buồn đến nỗi tôi đã phải dùng hết sức lực để kêu cầu Chúa Giêsu và nài xin Lòng Thương Xót của Người. Và rồi tôi đã thấy Đấng Phu Quân Thiên Đàng trước mắt tôi và Người đã nói với tôi một hồi lâu... Cùng với nhiều điều khác nữa, Người đã nói với tôi rằng việc Giáo Hội phải dời từ nơi này đến nơi khác có nghĩa là Giáo Hội dường như hoàn toàn bị tận diệt. Nhưng Giáo Hội sẽ lại hồi sinh; thậm chí khi chỉ còn lại một người Công Giáo thì Giáo Hội cũng sẽ lại chiến thắng vì Giáo Hội không phụ thuộc vào ý định và trí khôn của con người. Tôi đã được tỏ cho thấy rằng hầu như không còn sót lại các Kitô hữu theo những tiêu chuẩn trước đây.”*

Ngày 7 tháng 10 năm 1820

*“Khi tôi cùng Thánh Phanxicô và một vị thánh khác đi ngang qua thành Rôma thì chúng tôi thấy một lâu đài tráng lệ chìm ngập trong*

lửa từ nền móng lên đến mái. Tôi đã vô cùng lo sợ rằng những người sống trong đó sẽ chết cháy vì không có ai xông vào dập lửa. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến gần hơn thì lửa đã yếu đi và chúng tôi thấy tòa nhà bị cháy đen. Chúng tôi đi qua một số căn phòng kỳ lạ (không bị lửa chạm đến) và cuối cùng chúng tôi đã gặp được Đức Giáo Hoàng. Ngài đang ngồi trong bóng tối và đã ngủ trên một chiếc ghế bành lớn. Ngài rất yếu sức và bệnh; ngài không còn có thể đi lại được nữa. Những tu sĩ thân cận với ngài không có vẻ gì là chân thật và không sốt sắng; tôi đã không ưa họ. Tôi đã báo cho Đức Giáo Hoàng về những vị Giám Mục mà người ta sẽ sớm cất đặt lên. Tôi cũng báo với ngài rằng ngài không được rời khỏi Rôma. Nếu ngài rời khỏi Rôma thì sẽ có nhiều biến loạn. Ngài đã nghĩ rằng sự dữ là không thể tránh khỏi và ngài phải rời khỏi Rôma để cứu vãn nhiều thứ chung quanh ngài. Ngài rất muốn rời khỏi Rôma và ngài cương quyết thực hiện điều ấy. Đức Giáo Hoàng vẫn còn dính bết với nhiều thứ ở thế gian này theo nhiều cách thức khác nhau...”

Giáo Hội hoàn toàn bị cô lập cũng như hoàn toàn bị ruồng bỏ. Đường như mọi người đang bỏ chạy. Ở khắp mọi nơi, tôi đều nhìn thấy nỗi khốn khổ khủng khiếp, hận thù, phản nghịch, oán ghét, hoang mang và tình trạng tâm tối tột cùng. Than ôi thành phố! Thương thay cho thành phố! Bão tố đang kéo đến, hãy cẩn thận!

Ngày 1 tháng 6 năm 1821

Điều kỳ lạ nhất mà tôi thấy là đám rước rất dài của các giám mục. Tôi biết được những suy nghĩ và những lời họ thốt ra qua những hình ảnh phát ra từ miệng họ. Những lỗi phạm của họ đối với đức tin được thể hiện ra bằng những hình thù kỳ dị bên ngoài. Một ít trong số những hình thù kỳ dị ấy chỉ có thân mình với một khối mờ đen tối thay vì có đầu. Những hình thù khác chỉ có đầu, thân mình và trái tim chúng thì giống như hơi sương. Một số những hình thù ấy thì què quặt, những hình thù khác thì bị bại liệt, một số khác thì đang ngủ hoặc đang lao đảo. Tôi đã nhìn thấy những gì mà tôi tin là tất cả các giám mục trên thế giới, nhưng chỉ một số ít trong đó là ở trong tình trạng hoàn hảo. Tôi cũng đã thấy Đức Thánh Cha – người kính sợ Thiên Chúa và chìm

*đắm trong cầu nguyện. Ngài tỏ ra không khao khát điều gì, nhưng ngài đã yếu nhọc do tuổi già và do nhiều nỗi thống khổ. Đầu ngài lắc lư qua lại và gục vào lồng ngực như thể ngài chìm vào trong giấc ngủ. Ngài hay xỉu và dường như là sắp chết. Nhưng khi ngài cầu nguyện thì ngài thường nhận được sự an ủi bởi những cuộc hiện ra từ Thiên Đàng. Khi ấy thì đầu ngài thẳng lên, nhưng ngay khi đầu ngài gục vào lồng ngực, thì tôi thấy một số người ngó qua phải và ngó qua trái, có nghĩa là hướng về phía thế gian...”*

*“Khi ấy tôi đã thấy rằng tất cả những gì thuộc về Bè Phái Thệ Phản đang dần dần chiếm thế thượng phong và đức tin Công Giáo rơi vào tình trạng tha hóa tận cùng. Hầu hết các linh mục đều bị mê hoặc bởi thứ kiến thức có vẻ hòa nhoáng nhưng giả dối của những thầy dạy trẻ tuổi và tất cả họ góp phần vào việc tàn phá. Trong những ngày ấy, Đức Tin sẽ tụt xuống mức rất thấp và chỉ còn vài nơi là còn gìn giữ Đức Tin, trong một số ít ngôi nhà nghèo nàn và một vài gia đình mà Thiên Chúa đã bảo vệ khỏi họ những thảm họa và những cuộc chiến tranh...”*

*Năm 1820-1821*

*“Tôi cũng đã thấy nhiều vùng khác nhau trên mặt đất. Đáng Dẫn Dắt tôi (Chúa Giê-su) gọi tên Châu Âu và chỉ vào một khu vực nhỏ có nhiều cát, Người đã thốt ra những lời này: ‘Đây là (Prussia) Đông Đức, là kẻ thù.’ Rồi Người lại chỉ cho tôi một vùng khác về hướng bắc và Người đã nói rằng: ‘Đây là Mát-xcơ-va, vùng đất gây ra nhiều sự dữ’.*

*“Tôi thấy nhiều tu sĩ bị rút phép thông công, họ dường như không bận tâm về chuyện bị rút phép thông công, thậm chí họ cũng không biết chuyện này. Tuy nhiên, họ bị vạ tuyệt thông tiền kết bất cứ khi nào họ tham gia vào những tổ chức kinh doanh đáng ghê tởm, tham gia vào những nghiệp đoàn trong xã hội và chạy theo những quan điểm của kẻ bị vạ tuyệt thông. Vì thế người ta có thể thấy rằng Thiên Chúa chấp thuận những sắc lệnh, những chỉ thị và những sự cấm đoán mà Vị Đại Diện Giáo Hội ban hành và người ta cũng có thể biết rằng Thiên*

*Chúa giữ cho tất cả những điều mà Vị Đại Diện Giáo Hội ban hành có hiệu lực ngay cả khi người ta không hề quan tâm đến những điều ấy, khước từ hoặc chế nhạo những điều ấy.”*

*Ngày 22 tháng 4 năm 1823*

*“Tôi đã thấy rằng nhiều vị mục tử đã tự để cho bản thân bị chế ngự bởi những ý tưởng vốn gây nguy hiểm cho Giáo Hội. Người ta đang xây dựng một Giáo Hội to lớn, kỳ quái và hết sức ngông cuồng. Mọi người đều được tiếp nhận vào để được quy tụ và có những quyền lợi như nhau: Những người Công Giáo, những người Tin Lành thuộc mọi chi phái. Một Giáo Hội mới hết sức ngông cuồng như vậy lại là Giáo Hội mới... Nhưng Thiên Chúa có những ý định riêng của Người...”*

*“Tôi thấy rằng khi Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô đến gần thì một linh mục tồi tệ sẽ gây nhiều hiểm họa cho Giáo Hội. Khi thời điểm cai trị của tên Phản Kitô đến gần thì một giáo hội giả sẽ xuất hiện và giáo hội này sẽ chống lại sự hiệp nhất của Thiên Chúa và Giáo Hội của Người. Việc làm này sẽ gây ra cuộc ly giáo khủng khiếp nhất mà nhân loại chưa từng biết đến. Càng gần đến thời cuối thì bóng tối của Satan càng lan tràn khắp mặt đất, con cái của sự sa đọa càng gia tăng mạnh mẽ và con số những người công chính càng ngày càng giảm sút...”*

*Họ đã xây dựng một giáo hội to lớn, kỳ dị và đầy hào nhoáng vốn đón nhận tất cả mọi tín ngưỡng và cho họ những quyền lợi như nhau: Những người Tin Lành, những người Công Giáo và tất cả các chi phái kết hợp mật thiết với thứ tôn giáo quý quái với một chủ chiên và một đàn chiên. Có một kẻ làm giáo hoàng, một kẻ chăn thuê và không hề có của cái gì. Tất cả đều đã sẵn sàng, nhiều thứ đã được hoàn tất; nhưng, ở nơi bàn thờ chỉ có đồ ghê tởm và khốc hại. Một giáo hội mới hết sức ghê tởm và chính vì thứ giáo hội ghê tởm này mà kẻ chăn thuê đã nổi lửa đốt Giáo Hội cũ; nhưng Thiên Chúa đã có những ý định khác...”*

*“Tôi đã đến Đại Thánh Đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Rôma và tôi đã nhìn thấy một thế giới tối tăm chìm trong đau thương, hoang mang và suy đồi tương phản với hình ảnh của một Giáo Hội đã*

từng chiếu sáng huy hoàng với vô số ơn lành từ hàng ngàn vị thánh nằm yên nghỉ nơi đây...”

“Tôi đã thấy những hậu quả mang tính hủy diệt của giáo hội giả: Tôi đã thấy những hậu quả này gia tăng; tôi đã thấy những kẻ dị giáo thuộc mọi thành phần tràn vào thành. Tôi đã thấy sự thờ ơ lãnh đạm của hàng giáo sĩ càng ngày càng gia tăng và sức ảnh hưởng của bóng tối càng ngày càng lan rộng...”

“Tôi lại thấy giữa những thảm họa khủng khiếp này, mười hai Tông Đồ mới đang ra sức làm việc trong những quốc gia khác nhau, họ không biết nhau, mỗi người lãnh nhận những dòng suối nước hằng sống từ trời cao. Tất cả họ đều làm chung một công việc. Họ không biết họ nhận nhiệm vụ từ đâu, nhưng ngay khi một người hoàn tất công việc, thì người khác đã sẵn sàng thay thế cho họ...”

“Những người Do Thái sẽ trở về Palestine và hoán cải để trở thành những người Kitô hữu cho đến tận cùng của thế giới.”

Ngày 22 tháng 10 năm 1882

“Những thời điểm rất tồi tệ sẽ đến khi những người không phải là Công Giáo dẫn dắt nhiều người đi vào con đường lầm lạc. Hậu quả là sẽ có một sự hoang mang khủng khiếp. Tôi cũng thấy trận chiến xảy ra. Những kẻ thù đông vô kể, nhưng đạo binh bé nhỏ gồm những tín hữu trung thành triệt hạ hàng hàng lớp lớp giặc thù. Trong trận chiến này, Đức Trinh Nữ đứng trên một ngọn đồi và Mẹ mặc áo chiến binh. Đây là một trận chiến khủng khiếp. Cuối cùng chỉ một ít chiến binh vì chính nghĩa mới có thể tồn tại, nhưng **chiến thắng vinh quang thuộc về họ...**”

+++

III. Những Thông Điệp mà Nữ Vương Bình An ban cho thị nhân Pedro Regis nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh

[www.PedroRegis.com](http://www.PedroRegis.com)



Được biết là thị nhân Pedro Regis người Brazil đã nhận được nhiều thông điệp từ Thiên Đàng từ năm 1987. **Bước đầu, Đức Giám Mục địa phương đã dành cho thị nhân những lời tuyên bố tích cực.** Nhiều phép lạ đã xảy ra trong sứ vụ của ông và nhiều lời tiên tri của ông đã ứng nghiệm. Như thường lệ, người ta vẫn cần phải có sự biện phân và ơn phân định.

Bài viết này sắp xếp một số những trích đoạn từ những thông điệp của ông nói về cuộc ly giáo trong Giáo Hội và nói về những vấn nạn của triều đại Giáo Hoàng, bắt đầu bằng những thông điệp gần đây nhất:

“Hỡi các con thân yêu, Giáo Hội của Chúa Giêsu sẽ phải vác **Thập Giá nặng nề** và đường lên đồi Canvê sẽ ngập tràn đau thương. Những tín hữu nam nữ sẽ bị xét xử và bị kết án. Người ta sẽ nghe nhiều tiếng kêu cứu và **Đấng kế vị Thánh Phêrô sẽ uống chén đắng đau thương.** Hãy cầu nguyện. Đừng tự tách mình ra khỏi việc cầu nguyện. Sau tất cả những bách hại, Thiên Chúa sẽ loại bỏ khỏi Giáo Hội tất cả khối độc của tên ác quỷ và sẽ có một **thời đại hòa bình.** Mẹ đau khổ vì những điều sắp xảy đến với các con. Đừng ngã lòng. **Đừng đi lạc khỏi con đường sự thật.** Bất cứ ai đồng hành với Thiên Chúa sẽ không bao giờ phải chịu gánh nặng của sự thất bại. Hãy vững tiến.” (Ngày 21 tháng 8 năm 2013)

“Trên tất cả mọi sự, các con hãy cầu nguyện cho Giáo Hội. Một thời điểm đau thương và vui mừng đang sắp sửa xảy đến với Giáo Hội. **Khối độc của Tên Ác Quỷ** sẽ bay lên từ Nhà Thiên Chúa, nhưng ánh sáng của Thiên Chúa sẽ ngự trị. Hãy can đảm lên.” (Ngày 29 tháng 7 năm 2013)

“Hỡi các con thân yêu, đang sắp đến ngày khi mà nhiều người sẽ chừa bỏ đời sống không có Thiên Chúa mà họ đã từng sống, nhưng đối với nhiều người thì sẽ là quá muộn. Thiên Chúa đang mời gọi các con. Các con đừng tự tách mình ra khỏi Thiên Chúa. Người sẽ ban cho nhân loại một cơ hội trọng đại. Một Ân Sủng đặc biệt của Thiên Chúa sẽ cho phép tất cả những ai không sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa nhìn thấy những lỗi lầm và tội lỗi của họ. Đó sẽ là **đấu**

**chỉ vĩ đại** (Cuộc Đại Cảnh Báo) của Thiên Chúa dành cho nhân loại... **Hãy tín thác vào Chúa Giêsu.** Người là **Tất Cả** của các con và chỉ ở nơi Người các con mới có thể có được **niềm vui** trọn vẹn.” (Ngày 25 tháng 7 năm 2013)

“Trong **trận đại chiến cánh chung**, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ ở giữa các con và sẽ dẫn dắt các con trên con đường an toàn. Hãy can đảm lên.” (Ngày 13 tháng 7 năm 2013)

“Hỡi các con thân yêu, việc không có tình yêu dành cho sự thật sẽ dẫn đưa nhiều người được thánh hiến vào vực thẳm của sự bội giáo. Đường lên đồi Canvê của Giáo Hội sẽ đầy đau thương.” (ngày 9 tháng 7 năm 2013)

“Giờ đây đã đến thời điểm của **trận đại chiến**. Những khí giới mà Mẹ ban cho các con là : Kinh Mân Côi, Kinh Thánh, Bí Tích Giải Tội và Bí Tích Thánh Thể... Chúa Giêsu sẽ ban cho các con **on chiến thắng**... trong **trận đại chiến cánh chung**.” (Ngày 8 tháng 7 năm 2013)

“Hỡi các con thân yêu, việc những người được thánh hiến thiếu tôn kính các Bí Tích sẽ dẫn đưa Giáo Hội vào Con Đường Khổ Giá. Nhiều kho tàng của Giáo Hội sẽ bị loại bỏ và nhiều người sẽ đánh mất đức tin. (Ngày 25 tháng 6 năm 2013)

“Tương lai của Giáo Hội được đánh dấu bằng một **sự chia rẽ khủng khiếp** và **sự độc tài tôn giáo** gây đau buồn.” (Ngày 24 tháng 6 năm 2013)

“**Thánh Phêrô sẽ đối đầu với Giuđa** trong đường lối của hắn. Cảnh tượng sẽ hoang tàn. Mẹ mời gọi các con gia tăng thêm lời cầu nguyện cho Giáo Hội của Chúa Giêsu. **Khói độc của tên ác quỷ đã xâm nhập vào trong Giáo Hội** và làm mù quáng nhiều người được thánh hiến... Hãy can đảm lên. Hãy luôn sống trong sự thật và bảo vệ sự thật. Sau tất cả những khốn khó về mặt tinh thần thì **chiến thắng vinh quang** sẽ đến. Hãy vững tiến và đừng sợ hãi.” (Ngày 22 tháng 6 năm 2013)

“**Cuộc chiến huynh đệ tương tàn** (chiến tranh tôn giáo) sẽ đầy đau thương và nhiều người sẽ mất đức tin... Đây là thời điểm khôn khó cho các tín hữu nam nữ.” (Ngày 16 tháng 6 năm 2013)

“Trong thời điểm này, hãy gia tăng thêm lời cầu nguyện cho Giáo Hội. Tên ác quỷ sẽ gây ra **tai họa khủng khiếp** cho đời sống của nhiều người được thánh hiến. Các con sẽ chứng kiến nhiều nỗi kinh hoàng. Cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa thì đừng để ngọn lửa đức tin tắt lịm trong tâm hồn các con. Hãy can đảm lên.” (Ngày 15 tháng 6 năm 2013)

“**Một người kế vị Thánh Phêrô** sắp sửa chuẩn bị Giáo Hội cho chiến thắng hiển hách. Giáo Hội sẽ sống những thời điểm đau thương. Giáo Hội sẽ bị bách hại và nhiều người được thánh hiến sẽ phải chịu chết. Giáo Hội sẽ được thanh luyện qua đau khổ. **Khói độc của tên ác quỷ đã lan tràn trong Giáo Hội** và gây ra sự mù lòa về tâm linh cho nhiều người được thánh hiến. (Ngày 11 tháng 6 năm 2013)

“Giáo Hội của Chúa Giêsu sẽ phải vác Thập Giá nặng nề. **Sự phản nghịch sẽ vươn đến tận ngai tòa Thánh Phêrô**. Đức Thánh Cha sẽ phải trải qua con đường khổ giá. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.” (Ngày 9 tháng 6 năm 2013)

“Các con hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu cho Giáo Hội. **Hãy cầu nguyện cho Giáo Hoàng Phanxicô**. Giáo Hội đang hướng đến một tương lai đau buồn. **Những quyết định sẽ khiến cho nhiều người phản kháng** và Con Đường Khổ Giá sẽ đầy đau thương.” (Ngày 8 tháng 6 năm 2013)

“**Người ta sẽ thực hiện một quyết định và sẽ có sự hoang mang khủng khiếp trong Tòa Thánh Vatican**. Mẹ là Mẹ Sầu Bi của các con và Mẹ đau khổ vì những điều sắp xảy đến cho các con. Hãy vững lòng tin. Hãy ở lại với Chúa Giêsu. Hãy yêu mến và bảo vệ Giáo Hội. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, thì các con đừng quên rằng: Thiên Chúa vượt trên tất cả. Các con vẫn còn những năm dài thử thách khôn khổ. Hãy can đảm lên.” (Ngày 4 tháng 6 năm 2013)

“Các con đang sống trong thời điểm của **một cuộc chiến tâm linh khủng khiếp**. Bí Tích Thánh Thể, Kinh Mân Côi, Kinh Thánh và Bí Tích Giải Tội là những khí giới mà Mẹ ban cho các con trong cuộc đại chiến này.” (Ngày 13 tháng 5 năm 2013)

“Trương lai được ghi dấu bằng **hiều sự chia rẽ và nhiều việc làm gây tai tiếng trong Giáo Hội** của Chúa Giêsu. Những người công chính sẽ bị bách hại và bị gạt ra bên lề, nhưng Thiên Chúa sẽ đến trợ giúp những kẻ thuộc về Người. Hãy cầu nguyện. Chỉ nhờ vào quyền năng trong lời cầu nguyện thì các con mới có thể đứng vững trước sức nặng của những thử thách sắp sửa xảy ra. Hãy can đảm lên. (Ngày 4 tháng 5 năm 2013)

“**Sự phản nghịch sẽ vươn đến tận ngai tòa Thánh Phêrô** và nỗi đau đối với các tín hữu nam nữ sẽ thật là khủng khiếp.” ( Ngày 14 tháng 4 năm 2013)

“Trương lai sẽ được ghi dấu bởi **một loạt những xung đột giữa Giáo Hội chân thật và giáo hội giả**. Giáo Hội của Chúa Giêsu sẽ phải vác Thập Giá nặng nề và phải chịu đau khổ như chưa từng có trước đây.” (Ngày 23 tháng 3 năm 2013)

Nhiều thông điệp gần đây:

3.790 – Ngày 16 tháng 3 năm 2013

Hỡi các con thân yêu, **Thánh Phêrô sẽ lèo lái con thuyền của ngài trong những cơn cuồng phong khủng khiếp**.

3.785 –Ngày 5 tháng 3 năm 2013

... **Con Thuyền của Thánh Phêrô sẽ chao đảo và sẽ có sự hoang mang khủng khiếp. Thánh Phêrô là một bí mật: các con sẽ có câu trả lời**. Hãy can đảm lên. Đừng thoái lui. Mẹ yêu thương các con và Mẹ sẽ chuyển cầu với Chúa Giêsu cho các con. Hãy tiến bước trong niềm hân hoan.

3.783 –Ngày 2 tháng 3 năm 2013

... Những ngày khốn khó đang đến với nhân loại. **Đã đến thời điểm** của những cơn hoạn nạn đau thương kinh hoàng. Hãy cầu nguyện. **Đừng ngưng việc cầu nguyện. Con thuyền vĩ đại (Giáo Hội) sẽ đối mặt với với những trận cuồng phong khủng khiếp mà người ta chưa từng thấy trước đây. Giáo Hội sẽ bị nhiều kẻ thù bủa vây và nhiều người sẽ rời bỏ Giáo Hội.**

3.780 –Ngày 23 tháng 2 năm 2013

Hỡi các con thân yêu, đừng khiếp sợ. Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ đã đến từ Thiên Đàng để dẫn dắt các con đến với sự thật. Các con hãy mở lòng ra và hãy chú tâm đến Mẹ. **Giờ đây thời điểm mà Mẹ tiên báo đã đến.** Các con đang hướng về một tương lai đầy những thử thách kinh hoàng. Đây là thời buổi của sự **hoang mang khủng khiếp về tâm linh.**

Dưới đây là những thông điệp liên quan đến Giáo Hội và triều đại giáo hoàng:

Thông Điệp 3276, Ngày 2 tháng 6 năm 2010

Sẽ đến ngày có **một kẻ tỏ ra là tốt lành và công chính xuất hiện.** Hắn sẽ **lừa gạt nhiều người,** vì hắn sẽ thực hiện nhiều điều phi thường. Hắn sẽ **đến từ nam bán cầu** và nhiều người sẽ coi hắn như là vị cứu tinh. Hãy đề phòng và **đừng để bị lừa gạt.**

Thông Điệp 3098, Ngày 23 tháng 12 năm 2008

...Giáo Hội của Chúa Giêsu sẽ vác Thập Giá nặng nề. **Sẽ đến ngày có hai ngai tòa, nhưng chỉ một ngai tòa thuộc về đáng kể vị đích thực của Thánh Phêrô.** Đó sẽ là thời điểm của sự hoang mang khủng khiếp về tâm linh trong Giáo Hội. Các con hãy gắn bó với sự thật. Hãy lắng nghe những điều Mẹ nói và hãy kiên vững trong đức tin.

Thông Điệp 3148, Ngày 17 tháng 4 năm 2009

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, **một Giáo Hoàng ngạo mạn sẽ chia rẽ Giáo Hội.** Người ta sẽ **tuân theo lệnh của ông ta và những gì là cao quý sẽ bị loại bỏ. Một sự hoang mang khủng khiếp về tâm linh sắp**

**sửa diển ra.** Hãy cầu nguyện. Các con chỉ có thể đánh bại tên ác quỷ nhờ quyền năng của lời cầu nguyện. Hãy gắn bó với sự thật và hãy đón nhận Phúc Âm của Chúa Giêsu, Thánh Tử của Mẹ. Những ai giữ lòng trung thành đến cùng sẽ được cứu rỗi.

Thông Điệp 3093, Ngày 9 tháng 12 năm 2008

Khói độc của Satan đã lan tràn khắp nơi và con cái đáng thương của Mẹ đã trở nên mù lòa về tâm linh. Rất ít người còn giữ lòng trung thành với Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Giáo Hội của Chúa Giêsu sẽ uống chén đắng đau thương. **Ngai toàn của Thánh Phêrô sẽ bị lung lay và sẽ có sự hoang mang ở khắp mọi nơi.** Nhờ Ân Sủng bởi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, một người sẽ góp phần đưa những con cái lưu lạc đáng thương của Mẹ trở về và sự thật sẽ ngự trị trong Nhà Thiên Chúa. **Sẽ đến ngày khi mà kẻ được người ta đặt lên ngai tòa của Thánh Phêrô sẽ vĩnh viễn thay đổi đường lối của Giáo Hội.** Đừng rời bỏ sự thật.

...**Sẽ đến ngày khi mà người ta hạ bệ Đức Giáo Hoàng khỏi ngai tòa.** Giáo Hội sẽ bị chia rẽ cùng với sự hoang mang khủng khiếp về tâm linh khắp mọi nơi. Đừng ngã lòng. Hãy gắn bó với sự thật và các con sẽ chiến thắng...

...Khói độc của tên ác quỷ sẽ lan tràn khắp nơi và người ta sẽ bị đầu độc bởi những thứ giáo lý lầm lạc. Người ta sẽ rời bỏ Phúc Âm và đón nhận những tư tưởng lầm lạc. Các con đừng quên rằng sự thật chỉ có thể được bảo vệ một cách toàn vẹn trong Giáo Hội Công Giáo mà thôi. Nếu các con muốn kiên vững trên con đường hướng đến ơn cứu rỗi mà Mẹ đã chỉ ra cho các con trong những năm vừa qua, thì **hãy lắng nghe quyền giáo huấn chân thật** của Giáo Hội và hãy thoát khỏi những sự dối trá của tên ác quỷ...

Thông Điệp 3119, Ngày 7 tháng 2 năm 2009

...Các con đang sống trong thời điểm của những sự đau thương khủng khiếp về tâm linh mà Mẹ đã loan báo cho các con. Hãy cầu nguyện cho Giáo Hội. Nỗi đau cùng cực của Giáo Hội sẽ đến từ những thế lực

chính trị. **Người ta sẽ thông qua nhiều thứ luật lệ để ngăn cản hoạt động của Giáo Hội.** Nhà Thờ sẽ bị tàn phá ở nhiều nơi và các Kitô hữu sẽ khóc than. Mẹ đau khổ vì những điều đang chờ đợi các con...

Thông điệp 3129, Ngày 3 tháng 3 năm 2009

...**Sẽ có sự báng bổ khủng khiếp và người ta sẽ lật đổ ngai tòa của Thánh Phêrô.** Hãy kiên vững trong đức tin. Đừng thoái lui. Hãy tin thác vào Chúa Giêsu. Sau tất cả những sự bách hại, thì chiến thắng vinh quang của Thiên Chúa sẽ đến. Mẹ là Mẹ của các con. Hãy mở lòng các con ra với lời mời gọi của Mẹ và hãy loan truyền lời mời gọi của Mẹ đến với mọi người. Hãy can đảm lên...

...**Hành động của tên ác quỷ sẽ gây ra sự hoang mang khủng khiếp về tâm linh trong nhà Thiên Chúa.** Sẽ đến ngày khi mà con gấu hung bạo sẽ kết hợp với con sư tử tàn phá. Con giận dữ điên cuồng của những con thú này sẽ tấn công Giáo Hội và những tội tở được thánh hiến của Mẹ sẽ phải vác Thập Giá nặng nề. Mẹ đau buồn vì những điều đang chờ đợi các con. Hãy lắng nghe Mẹ...

Thông điệp 3073, Ngày 26 tháng 10 năm 2008

Hỡi các con thân yêu, hãy yêu mến sự thật và hãy tìm cách để trở nên giống Chúa Giêsu trong mọi sự. Hãy trung thành với Chúa Giêsu. Hãy trung thành với Giáo Hội. Khi tất cả những bách hại qua đi, thì Giáo Hội của Chúa Giêsu sẽ vui hưởng niềm vui chiến thắng vinh hiển. Chỉ có Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập mới có thể dẫn đưa những nam nữ tín hữu trung thành về với Chúa Kitô. Các con chỉ có thể có được ơn cứu rỗi nhờ Giáo Hội chân thật duy nhất. Chỉ có ở trong Giáo Hội của Chúa Giêsu các con mới có thể có được những phương thế cần thiết cho ơn cứu rỗi. **Nhiều kẻ thù sẽ ra sức hủy diệt Giáo Hội.** Chúng sẽ tìm cách thực hiện nhiều việc với quy mô lớn nhưng chúng không thể thắng được những ai thực lòng yêu mến sự thật. Trong cuộc bách hại khủng khiếp cuối cùng của Giáo Hội, nhiều kẻ thù sẽ phải bất ngờ. Chúa Kitô sẽ đến để bảo vệ Giáo Hội của Người. Đừng đi sai lạc khỏi đường lối mà Mẹ đã chỉ cho các con. Hãy sống công chính. Hãy cầu

nguyện. Các con chỉ có thể thấu hiểu được những lời mời gọi của Mẹ nhờ cầu nguyện. Hãy vững tiến và đừng sợ hãi.

### **Thông điệp 2502, Ngày 29 tháng 3 năm 2005**

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, nhiều bạn hữu của Đức Giáo Hoàng đang hiệp lực chống lại ngài, nhưng Thiên Chúa sẽ trừng phạt chúng một cách nghiêm khắc vì tội phản nghịch của chúng và vì chúng đã mở cửa để những kẻ sát nhân xâm nhập vào. Thành phố trên bảy ngọn đồi sẽ sụp đổ. Sẽ đến ngày khi mà Đức Giáo Hoàng sẽ phải rời bỏ dinh thự của ngài để đến sống ở một quốc gia khác.

Một số những Thông điệp từ năm 2008:

### **Ngày 5 tháng 1 năm 2008: Thông điệp 2939**

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, **một cuộc chiến sẽ nổ ra ở Rôma** và sẽ có ít người sống sót. Kẻ vốn chống lại Chúa Kitô sẽ gây thống khổ và đau thương cho toàn thể Châu Âu. **Ngai tòa của Thánh Phêrô sẽ bị bỏ trống.** Trong Giáo Hội, người ta sẽ thấy những giọt nước mắt đau buồn và nghe những tiếng khóc than ai oán.

+

### **Ngày 13 tháng 5 năm 2008: Thông điệp 2996**

Hỡi các con thân yêu, đã đến thời điểm mà Mẹ đã báo trước cho các con trong quá khứ... **Một người mặc áo trắng sẽ bị bách hại và bị giết chết.** Các tín hữu sẽ khóc than đau buồn trong ngày lễ của một vị tử đạo vĩ đại...

+

### **Ngày 22 tháng 5 năm 2008: Thông điệp 3000**

Hỡi các con thân yêu,... **Sẽ đến ngày khi mà người ta bị ép buộc phải chối bỏ sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể.** Các tín hữu sẽ bị đe dọa và bị đưa ra tòa. Sẽ có một cuộc bách hại khủng khiếp chống lại Giáo Hội. Đối với các tín hữu thì đó sẽ là thời điểm đau thương tột cùng. Nhiều người được thánh hiến sẽ



thoái lui vì khiếp sợ. Kẻ thù sẽ giành được chiến thắng ở nhiều nơi, nhưng chiến thắng chung cuộc thuộc về Thiên Chúa...

+

**Ngày 24 tháng 6 năm 2008: Thông Điệp 3014**

Hỡi các con thân yêu, sự phản nghịch của nhiều tội tớ được thánh hiến sẽ gây đau thương khủng khiếp cho Giáo Hội. Trái tim của Giáo Hội sẽ bị tổn thương bởi **một cuộc ly giáo khủng khiếp**. Những việc làm của tên ác quỷ sẽ khiến cho nhiều người được thánh hiến xa rời sự thật...

+

**Ngày 29 tháng 8 năm 2008: Thông Điệp 3046**

Hỡi các con thân yêu, hãy quỳ gối cầu nguyện cho Giáo Hội của Chúa Giêsu. **Kẻ mà lẽ ra trở thành Phêrô lại trở thành Giuda. Hắn sẽ mở cửa để chào đón kẻ thù và hắn sẽ làm cho các tín hữu nam nữ phải đau khổ...**

+

**Ngày 9 tháng 9 năm 2008: Thông Điệp 3051**

Hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện cho Giáo Hội của Chúa Giêsu. Châu Âu sẽ nổi lên chống lại Giáo Hội. Châu Âu sẽ khước từ sự thật và sẽ gây ra nỗi thống khổ tột cùng cho đáng kể vị Thánh Phêrô....

+

**Ngày 19 tháng 12 năm 2008: Thông Điệp 3096**

Hỡi các con thân yêu, sẽ đến ngày khi mà chỉ còn lại ít tín hữu nam nữ. **Giáo Hội sẽ không có Chủ Chăn** và nhiều người sẽ sống theo những ý riêng của họ ...

Tóm tắt:

**Ngày 23 tháng 12 năm 2008: Thông Điệp 3098**

Hỡi các con thân yêu, Giáo Hội của Chúa Giêsu sẽ phải vác Thập Giá nặng nề. Sẽ đến ngày khi mà **sẽ có hai người ngồi trên ngai tòa, nhưng chỉ có một người thực sự là Đấng kế vị Thánh Phêrô**. Đối với Giáo Hội, đó sẽ là một thời điểm hoang mang khủng khiếp về tâm linh. Hãy sống gắn bó với sự thật. Hãy lắng nghe những điều mà Mẹ dạy bảo các con và hãy sống trung thành với đức tin...

*Chuyển dịch từ nguồn: <http://twoheartspress.com/blog/prophecy-of-schism-and-the-papacy/>*

## **Thông Điệp KHẨN kính gửi các Đức Hồng Y trung thành trong Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2015**

Kính thưa các Đức Hồng Y đang tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục:

Xin các Đức Hồng Y đừng ly khai ra khỏi Thượng Hội Đồng Giám Mục, xin đừng đe dọa lật đổ. Người ta sẽ diễn giải việc làm này là khơi mào và phát động cuộc ly giáo mà sau đó người ta sẽ trách là do các Đức Hồng Y gây ra vụ việc này. Xin các Đức Hồng Y đừng rời bỏ Thượng Hội Đồng Giám Mục.

THAY VÀO ĐÓ, xin các Đức Hồng Y bằng cách nào đó cứ nương theo những kẻ lãnh đạo hiểm ác và kín đáo của Tam Điem, những kẻ đã chiếm đoạt Giáo Hội và giờ đây đang giam hãm Đức Tin chân thật (tất cả diễn ra như những lời tiên tri đã cảnh báo rằng chúng sẽ hành động như vậy), và khi nương theo như vậy đồng thời LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI và công khai CHỐNG ĐỐI từng bước đi của chúng (như một số Đức Hồng Y đã từng can đảm hành động như vậy). VIỆC CHỐNG ĐỐI NÀY sẽ giúp thức tỉnh các tín hữu trong khi vẫn giữ cho các Đức Hồng Y ở trong sự hiệp nhất chính đáng với Giáo Hội chân thật. VIỆC CHỐNG ĐỐI NÀY cũng là để cảnh tỉnh và nhắc nhở các vị trong Hàng Giám Mục.

Xin hãy CHỜ ĐỢI.

ĐẾN KHI Giáo Hoàng công bố một giáo huấn mới về mục vụ hoặc phụng vụ vốn thực sự rõ ràng và dứt khoát bỏ qua sự thật trong Đức Tin (chẳng hạn như ban phép lành cho những cặp hôn nhân đồng giới), thì xin các Đức Hồng Y hãy can đảm và danh thếp TUYÊN BỐ một cách công khai trong tinh thần hiệp nhất rằng, Giáo Hoàng đã vi phạm nghiêm trọng đến Đức Tin chân thật.

Hãy dành cho ông ta lời cảnh cáo thích đáng và hãy tiến hành những thủ tục pháp lý (hết sức có thể được) và nếu ông ta phớt lờ hoặc bác bỏ, thì hãy dứt khoát TUYÊN BỐ rằng ông ta quả thực đã phá vỡ sự hiệp thông với Chúa Kitô và với Giáo Hội chân thật. Đây sẽ là THỜI ĐIỂM để các Đức Hồng Y CHỐNG LẠI ông ta!

Rôma SẼ đánh mất Đức Tin.

Khi ấy hãy để cho ngôn sứ giả chính là kẻ đưa Giáo Hội vào tình trạng ly giáo. Sau đó, khi ông ta tiến hành xây dựng giáo hội giả của ông ta

và sau khi các Đức Hồng Y đã tuyên bố rằng bốn phân thánh thiêng của các ngài là công khai CHỐNG ĐỐI ông ta, thì cũng xin các Đức Hồng Y chống đối ông ta bằng cách tuyên bố rằng các ngài sẽ không rời bỏ Giáo Hội chân thật như ông ta đã rời bỏ... NHƯNG THAY VÌ RỜI BỎ thì các ngài sẽ vẫn TRUNG THÀNH VỚI sự thật của Chúa Kitô và quyền Giáo Huấn chân thật của Hội Thánh.

KHI ẤY các ngài phải tập trung vào việc HIỆP NHẤT các tín hữu còn sót lại bằng cách KÊU GỌI tất cả những người Công Giáo trung thành hãy sống tình hiệp nhất với các ngài trong Giáo Hội chân thật.

CUỐI CÙNG xin các ngài hãy vững vàng và bình tâm dẫn dắt những người còn sót lại đi qua những thời điểm đã từng được tiên báo.

Vì vậy, xin các ngài cứ 1) Ở LẠI trong Giáo Hội chân thật đồng thời LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI và CHỐNG ĐỐI khi cần thiết liên quan đến những điều gây nguy hại cho Đức Tin và 2) ĐẤU TRANH vào thời điểm thích hợp – để CHỐNG LẠI những làm lạc và cuối cùng là CHỐNG LẠI dị giáo và tình trạng ly giáo.

Và rồi 3) HIỆP NHẤT và 4) DẪN DẮT những tín hữu còn sót lại vào kỷ nguyên hòa bình.

Xin các Đức Hồng Y BIẾT CHO rằng tất cả những điều này đã từng được tiên báo. Qua những LỜI TIÊN TRI chân thật, Thiên Chúa đã thực hiện những sự quan phòng và Thiên Chúa muốn các Đức Hồng Y biết rằng những dấu chỉ thời đại đang sẵn sàng. Giờ đây việc những lời tiên tri đã xảy ra nên được coi là những dấu chỉ để giúp các ngài nhìn rõ vấn đề. Cho dù sự việc có ra sao đi chăng nữa, thì Thiên Chúa vẫn bảo đảm sự vinh thắng. Hai Thánh Tâm sẽ chiến thắng vinh quang và sẽ bắt đầu triều đại mới.

**DIỆU KẾ:**

Những lời tiên tri chân thật trong Chúa Thánh Thần cùng với lời cầu khẩn đặc biệt để xin sự bảo vệ của Đức Mẹ là NHỮNG PHƯƠNG THỂ TỐT NHẤT giúp chúng ta tiến bước.

Xin chúc các Đức Hồng Y bình an và xin yên tâm rằng chúng con đang cầu nguyện cho các ngài.

***Tiến Sĩ Kelly Bowring***

## **Việc Giáo Hoàng cổ võ cho thứ dị giáo công khai đang gây nguy hại nghiêm trọng cho Giáo Hội**

Rôma ngày 23 tháng 10 năm 2015 (Bài viết của Tổng Biên Tập LifeSiteNews) – Tôi viết bài này khi đang đi trên chuyến bay từ Rôma về nhà sau chín ngày làm việc cật lực để đưa tin về Cuộc Họp Thượng Hội Đồng về Gia Đình cho tờ LifeSiteNews và làm việc với tổ chức Tiếng Nói của Gia Đình (Voice of the Family) nhằm trợ giúp các Nghị Phụ trong trọng trách của họ để bảo vệ những giáo huấn của Giáo Hội. Công việc thì mệt rã rời – có những ngày phải làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ mà hầu như không còn thời gian cho việc nào khác ngoài việc cầu nguyện và làm việc. Và cầu nguyện thì chắc chắn là một phần của công việc. Việc tham dự thánh lễ thường ngày, việc đọc Kinh Mân Côi để xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa và sự nâng đỡ của các thánh không gì khác hơn là những việc bắt buộc phải có trong trận chiến này, một trận chiến thiên về tinh thần hơn bất cứ trận chiến nào khác.

Những vấn đề đang tranh cãi thì hết sức khó khăn và những vấn đề này thực sự đang báo hiệu một cuộc ly giáo lớn trong Giáo Hội Công Giáo. Thực tế là mặc cho những vấn đề họ đưa ra mang tính huynh đệ và không gây ra cảm xúc tiêu cực, nhưng những người đang bảo vệ tính chính thống của Giáo Hội đã phải chiến đấu trong một cuộc chiến không cân sức để chống lại những kẻ thù hùng mạnh vốn đang công khai đề xuất những thứ dị giáo mà không có một lời nhắc nhở nào từ phía Giáo Hoàng Phanxicô.

Năm nay, trung tâm của những người-hùng-gây-tranh-cãi trong Thượng Hội Đồng đã được chuyển từ các Nghị Phụ Châu Phi của Thượng Hội Đồng năm ngoái sang các Nghị Phụ Đông Âu. Họ đã thẳng thắn lên tiếng và nêu đích danh những sự dữ mà các hồng y và giám mục đã đề xuất và gọi những thứ được đề xuất đó là do tên ác quỷ thúc đẩy. Nhưng một vị Hồng Y đầy quyền lực đã trả đũa bằng cách tố cáo những vị Giám Mục trung thành gây ra “sự chia rẽ” và tuyên bố đó là dấu hiệu của Satan. Đáng chú ý là khi Đức Tổng Giám Mục Tomash Peta nói đến “khói của Satan” xâm nhập vào trong Giáo Hội qua những đề xuất dị giáo trong Thượng Hội Đồng, thì ngài đã nói hết sức nghiêm túc. Khi Hồng Y người Áo của thủ đô Viên-na Christoph Schonborn vặn vẹo lại cụm từ “khói của Satan”, thì ông đã

ngừng lại một lúc để nghị trường cười nhạo Đức Giám Mục Tomash Peta người Kazakhstan cho bỗ ghét.

Những nghị phụ theo dị giáo om sòm nhất tại Thượng Hội Đồng và những vị thâm tóm hầu hết quyền lực và thực thi việc trừng phạt là những nghị phụ đến từ những quốc gia Tây Âu với sự trợ giúp của những nghị phụ phóng túng người Hoa Kỳ. Hồng Y người Đức Walter Kasper dường như lui lại phía sau Hồng Y Reinhard Marx, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, người mà bằng sự can thiệp của mình đã công bố rõ ràng đề xuất phản Công Giáo của ông ta trên trang web của Hội Đồng Giám Mục Đức nhằm cho phép những cặp tái hôn được rước Mình Thánh, sau khi họ từ bỏ những cuộc hôn nhân “có hiệu lực về giáo luật” khi những người phối ngẫu của họ vẫn còn đang sống. Ngay cả con riêng của cặp đôi mới sống chung với nhau trong sự khiết tịnh như “anh trai và em gái” cũng được khuyến khích để thả cửa: Hồng Y Marx đã tuyên bố rằng: “Lời khuyên để tiết chế những hành động tính dục trong mối quan hệ mới này không chỉ tỏ ra không thực tế với nhiều người. Nó còn tạo ra vấn đề gây tranh cãi khi người ta đặt câu hỏi là liệu những hành động tính dục này có bị phán xét mà không nhìn đến bối cảnh mà người ta đã sống trong đó không.

Các Nghị Phụ Hoa Kỳ chia rẽ làm hai phe tại Cuộc Họp Thượng Hội Đồng với việc những người do Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm cổ vũ cho những thứ dị giáo và ngăn cản những người được Hàng Giám Mục của họ ở Hoa Kỳ bầu chọn để tham dự Cuộc Họp. Tổng Giám Mục Archbishop Blase Cupich của Chicago đã công khai lên tiếng với giới truyền thông rằng ngay cả những cặp đồng tính đang sống chung với nhau cũng có thể được rước Mình Thánh. Hồng Y Donald Wuerl của Washington đã làm việc một vòng với giới truyền thông và dùng lời lẽ nặng nề để hạ nhục Tổng Giám Mục Charles Chaput của thành phố Philadelphia.

Về phía các Nghị Phụ Canada, có ba nghị phụ thu hút được khá nhiều sự chú ý. Hành động can đảm rất đáng ca ngợi của Đức Hồng Y Thomas Collins đến từ Toronto trong vai trò là một trong mười ba Hồng Y ký tên vào bản kiến nghị gửi Giáo Hoàng để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc thao túng tại Cuộc Họp Thượng Hội Đồng, đã khiến cho ngài phải chịu nhiều đau khổ. Tôi đã gặp ngài tại một nhà hàng và ngài trông rất mệt mỏi. Tôi đã bày tỏ một cách ngắn gọn lòng biết ơn của tôi đối với ngài và dâng những lời cầu nguyện để cầu cho ngài với tư cách là đại diện cho những người hoạt động vì sự sống và

gia đình. Hồng Y Paul-Andre Durocher đã thiết lập được vị thế của mình một cách vững chắc trong phe của những người phóng túng cùng với Linh Mục Thomas Rosica ngay từ những ngày đầu của Cuộc Họp.

Trong suốt tiến trình Cuộc Họp, Giáo Hoàng Phanxicô chỉ thực hiện vai trò chủ tọa trong thỉnh lạng và không bao giờ nhắc nhở những thứ dị giáo, nhưng trong những bài giảng của ông tại Nguyễn Đường Thánh Matta, thì ông lại không ngừng tố cáo chống lại những “tiền sĩ luật” và cáo buộc họ là những người thiếu bác ái và “thái độ tự cho mình là công chính” khiến họ phản bội như những kẻ Pharisêu.

Sự việc gây chấn động trong Cuộc Họp Thượng Hội Đồng đã xảy ra hôm thứ bảy khi Giáo Hoàng tự tách mình ra khỏi Cuộc Họp Thượng Hội Đồng để chủ tọa một buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thành lập Thượng Hội Đồng Giám Mục thời hiện đại. Ông ta đã lợi dụng cơ hội này để nói về việc “phân quyền” trong Giáo Hội Công Giáo. Mĩa mai thay, ông ta đã sử dụng và đã nhắc đến giáo huấn nghiêm khắc nhất của Giáo Hội liên quan đến quyền bính của Giáo Hoàng để ép buộc tiến hành một sự thay đổi mà người ta đang diễn giải là làm phân rã quyền lực của chính đương sự là Giáo Hoàng. Quyền bính của Đá Tảng Phêrô do Chúa Kitô thiết lập là độc nhất vô nhị trong Giáo Hội Công Giáo và chỉ được ban cho Phêrô (trong vai trò là Giáo Hoàng) để bảo đảm sự hiệp nhất và lòng trung thành của Giáo Hội.

Hầu như khó có cách nào để có thể diễn tả những gì giờ đây đang xảy ra ở Rôma. Trước Cuộc Họp Thượng Hội Đồng, chúng ta đã chứng kiến Hồng Y Marx, một trong 9 Hồng Y cố vấn hàng đầu của Giáo Hoàng, đã công khai tuyên bố rằng Giáo Hội Đức “không phải là chi nhánh của Rôma” và Giáo Hội Đức sẽ xúc tiến đề xuất trao Minh Thánh cho những người ly dị tái hôn. Ông ta đã nói điều đó một cách rõ ràng và đó là một thứ dị giáo hiển nhiên tại Cuộc Họp Thượng Hội Đồng mà không hề có sự phản đối nào từ phía Giáo Hoàng. Và Giáo Hoàng lại ra lệnh phân quyền trong Giáo Hội.

Chính xác thì giờ đây các Hội Đồng Giám Mục có thể làm được gì ngoài việc thay đổi Giáo Huấn của Hội Thánh? Như Đức Hồng Y Arinze đã nói với tôi trong cuộc phỏng vấn tại Rôma rằng, các Hội Đồng Giám Mục không thể làm được bất cứ sự gì ngoài việc thay đổi

đức tin và luân lý và nếu như họ thay đổi đức tin và luân lý thì họ không còn là người Công Giáo nữa.

Dường như tất cả những lầm lạc của Công Đồng Vatican trong thập niên 60 đã trở lại để ám ảnh chúng ta. Thay vì phải hoàn toàn loại bỏ và xử lý một cách thích đáng những thứ lầm lạc hoặc phải loại trừ những kẻ đưa ra những thứ dị giáo, thì họ lại chỉ nhẹ nhàng khiển trách, nên giờ đây chúng ta đã chứng kiến bảy thứ quý mới cùng với thứ quý đầu tiên đang tàn phá Giáo Hội. Chắc chắn những thời điểm khôn khó hơn nữa sẽ đến với Giáo Hội và thậm chí sẽ còn có sự hoang mang khủng khiếp hơn nữa.

Trong khi bức tranh của Giáo Hội có thể trông ảm đạm, nhưng chúng ta không có lý do gì phải lo lắng. Chúng ta tin vào lời hứa của Chúa Kitô rằng cửa hỏa ngục sẽ không thể thắng được Giáo Hội của Người. Hơn nữa, qua chuyên đi ngăn ngừa vào trong trung tâm của cuộc chiến, tôi đã được thấm nhuần một niềm hy vọng lớn lao. Niềm hy vọng đó đến từ việc chứng kiến và cùng làm việc với những con cái nhỏ bé của Thiên Chúa, những người trong hàng giáo sĩ và giáo dân, trẻ cũng như già, những người sẵn sàng bỏ mạng sống vì đức tin. Họ là những anh hùng trong đời sống thường ngày, sẵn sàng từ bỏ danh vọng và của cải, uy thế và danh dự để sống trung thành với những giáo huấn của Chúa Kitô trong những lúc thuận lợi cũng như không thuận lợi. Họ là những người con nhỏ bé vốn sẽ tạo thành “gót chân của Mẹ Maria” mà Thiên Chúa đã tiên báo trong Sách Sáng Thế chương 3 câu 15 là sẽ nghiền nát đầu con rắn.

Chuyên dịch từ nguồn: <https://www.lifesitenews.com/news/popese-encouragement-of-airing-formal-heresy-is-severing-the-church>



## Mục Lục

Quan điểm truyền thống của Giáo Hội về mạc khải tư và về dị giáo ...	3
Thời gian sẽ trả lời.....	4
Vấn Đề Quan Trọng và Sự Minh Bạch .....	4
Lên Án và Bất Tuân Đức Giáo Hoàng .....	5
Giáo Hoàng Phanxicô không cứu các linh hồn mà đang làm mất đi các linh hồn.....	6
Chúng ta phải hành xử ra sao nếu Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả .....	10
I. Những lời tiên tri đáng tin cậy từ Kinh Thánh và những lời tiên tri từ Thiên Đàng có liên quan đến Ngôn Sứ Giả.....	12
II. Theo những lời tiên tri thì chúng ta chờ đợi điều gì nơi Ngôn Sứ Giả .....	23
III. Cách thức những người Công Giáo có thể hành xử trước khả năng Giáo Hoàng Phanxicô có thể là Ngôn Sứ Giả.....	31
Việc chống đối Giáo Hoàng Phanxicô... Chỉ là bước khởi đầu.....	37
Phúc cho những ai chống đối Giáo Hoàng Phanxicô .....	39
Giờ đây Cuộc Đại Chiến Cánh Chung đang diễn ra.....	45
Xin các linh mục trung thành hãy LẮNG NGHE! .....	47
Cuộc Đại Bội Giáo đang bắt đầu.....	48
Bộ Ba Quỷ Quái .....	51
Các tín hữu trung thành trong Thời Cuối: HÃY NHÃN NẠI! ...	53
Những Sự Can Thiệp của Thiên Chúa – Nhiều Dấu Chỉ Vĩ Đại từ Thiên Đàng .....	54
Dấu của Con Thú.....	55
Hai Chứng Nhân trong Cuộc Bách Hại Kinh Hoàng.....	57
Cuộc Đại Trừng Phạt.....	58

Con cái Ánh Sáng – HÃY CHIẾN ĐẤU! .....	58
Một Lời Mời Gọi Sau Cùng: Bảo Vệ Sự Thật BẰNG MỌI GIÁ .....	59
<b>MỐC THỜI GIAN CỦA NHỮNG BIẾN CỐ</b> trích trong sách “Cuộc Đại Chiến đang diễn ra!” .....	61
<b>CUỘC ĐẠI NẠN</b> .....	63
Ấn Thứ 1: Cuộc Đại Bội Giáo và Cuộc Ly Giáo.....	64
Ấn Thứ 2: Chiến Tranh Thế Giới III .....	65
Ấn Thứ 3: Nạn đói.....	65
Ấn Thứ 4: Dịch bệnh.....	66
Ấn Thứ 5: Tử đạo .....	66
Ấn Thứ 6: CUỘC ĐẠI CẢNH BÁO – Cuộc Soi Sáng Lương Tâm.....	67
Ấn Thứ 7: Bảy Tiếng Kèn (Khải Huyền chương 8-10).....	68
<b>HÒM BIA GIAO ƯỚC MỚI NGỰ XUỐNG</b> (Khải Huyền chương 11-12) .....	69
<b>TÊN PHẢN KITÔ XUẤT HIỆN</b> (Khải Huyền chương 13) .....	70
<b>CUỘC BÁCH HẠI KINH HOÀNG</b> (Khải Huyền chương 14-15) 72	
<b>CUỘC ĐẠI TRỪNG PHẠT</b> bởi Công Lý của Thiên Chúa (Khải Huyền chương 16-18).....	73
<b>BA NGÀY ĐEN TỐI</b> (Kh 11,11).....	75
<b>CUỘC QUANG LÂM CỦA CHÚA KITÔ</b> (Khải Huyền chương 19-20) .....	76
<b>KỶ NGUYÊN VĨ ĐẠI TRONG HÒA BÌNH VÀ VƯƠNG QUỐC MỚI TRÊN TRÁI ĐẤT</b> (Khải Huyền 20,1-6; 21-22).....	77
<b>CUỘC PHÁN XÉT CUỐI CÙNG</b> (Khải Huyền 20, 7-15).....	78

Cuộc Chiến Tâm Linh Khủng Khiếp đã bắt đầu... Những lời tiên tri về Cuộc Ly Giáo và Triều Đại Giáo Hoàng .....	79
I. Chân phước Elizabeth Canori Mora.....	79
Khủng hoảng trong Giáo Hội .....	80
Lòng Thương Xót không còn dành cho nhân loại nữa .....	82
Thiên Chúa sẽ chế cười chúng.....	83
Cuộc Chấn Hưng Vĩ Đại bắt đầu.....	84
II. Chân phước Anne Catherine Emmerich .....	85
III. Những Thông Điệp mà Nữ Vương Bình An ban cho thị nhân Pedro Regis nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh .....	96
Thông Điệp KHẨN kính gửi các Đức Hồng Y trung thành trong Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2015 .....	107
Việc Giáo Hoàng cố võ cho thứ dị giáo công khai đang gây nguy hại nghiêm trọng cho Giáo Hội .....	109